

URSPRUNGSLISTAN

Geografiskt ordnad förteckning
över äldsta kända ursprung
för släkter införda i Svensk Slätkalender,
Svenska Ättartal och Svenska Slätkalendern

Uppdateringar t.o.m. augusti 2018.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning	3
SVERIGE	
Blekinge	4
Bohuslän	5
Dalarna	6
Dalsland	8
Gotland	9
Gästrikland	10
Halland	11
Hälsingland	13
Härjedalen	14
Jämtland	14
Lappland	15
Medelpad	15
Norrbottn	16
Närke	17
Skåne	19
Småland	26
Södermanland	40
Uppland	44
Värmland	52
Västerbotten	55
Västergötland	56
Västmanland	69
Ångermanland	72
Öland	73
Östergötland	74
UTLANDET	86

INLEDNING

Arbetet med att publicera översikter av (icke-adliga) släkter i Sverige fortgår med i genomsnitt en volym knappt vart tredje år sedan 1885. Idag har 49 volymer utkommit. De innehåller hittills 2 831 släktartiklar.

Redaktionen välkomnar fler att bidra med kartlagda släkter, så att nätverket utökas ännu mer.

För att underlätta sammankoppling och identifiering för släktforskare publiceras här en geografiskt ordnad översikt över släkternas äldsta kända ursprungsorter. Hänvisning nedan görs till aktuell släktartikels rubrik följt av den årgång som släkten senast finns införd i. Preciseringar av typen ”(från Arboga)” i rubrikerna har utelämnats för att spara utrymme, med undantag för de fall där släkter med likalydande namn införts i en och samma utgåva.

I listan nedan har påförts uppdateringar där vi känner till sådana. Vi tror att släktforskare med lokalkännedom har mycket att bidra med här. Vad gäller de släktartiklar som inte har uppdaterats sedan flera generationer, så är det troligt att forskningen sedan dess har lyckats belägga fler släktled bakåt. Alternativt har felaktiga släktledningarna kunnat avfärdas. Varje sådan landvinning är vi i redaktionen tacksamma för om vi lämnas kännedom om, för att ha till hands när berörd släkt förr eller senare anmäls till uppdatering. Maila redaktören på e-postadressen [info /at/ svenskaslaktkalendern.se](mailto:info/at/svenskaslaktkalendern.se) så att redaktionen uppmärksammas på tillägget. Du kan också skriva till Svenska Släktkalendern, c/o Magnus Bäckmark, Svinningevägen 38, 184 44 Åkersberga. Var noga med att ange vilka källor som bevisar framförda uppgifter.

Om inte annat anges vid gjorda tillägg är de hämtade ur kyrkböcker och oproblematiskt verifierbara däri, tillförda av redaktionen.

Aktuell information om Svenska Släktkalendern och kontaktuppgifter finns på hemsidan www.svenskaslaktkalendern.se.

BLEKINGE

Ej känt/angivet var: Mönsterskrivaren Jonas Bäckström, f 1731, d 1782 – Bäckström 1938.

Asarum Handlanden Peter Dahl var f 1735 här – Dahl 1886.

Bräkne-Hoby Bonden Per Månsson Stare i Ry, f 167(6), d 1762 i Ettebro, Ronneby – Windahl 2000. Sven Persson, f 1761, 1763 eller 1771 här – Bodekull 2016.

Gammalstorp Nämndemannen Per Persson var f 1685 i Agerum – Wingårdh 2000.

Hjortsberga Isak Jönsson, f 171(9) – Isaksson 1989.

Hällaryd Olof (Ola) Karlsson, f 171(8/9), som genom sitt gifte blev bonde i Trensrum – Söderlund 2016 och Sutherland 2018. Lars Svensson, f 1723, som från 1743 var båtsman för Hällaryd under namnet Hökare – Törngren 2016.

Karlshamn Borgaren Gunnor Hemberg, levde 1665 – Hemberg 1918. Johan Bergelin (son f 1719) – Bergelin 1974. Handlanden Carl Stenberg, d 1774 – Stenberg 1936. Fiskaren, lotsdrängen och borgaren Nils Nilsson Swanberg, f omkr 1745, d 1781 – Swanberg 1938. Handlanden Karl Gottlieb Malm, f 1756, d 1825 – Malm 1950.

Karlskrona Slaktarmästaren Lars Kindgren, d 1711¹ – Kindgren 1930. Överkommissarien vid amiralitetet Lars Kåhre, d 1716 – Kåhre 1891. Slaktaren Petter Djur (son f 1695) – Diurson 1943. Köpmannen Peter Berg(e)lin, f omkr 1690, d senast 1737 – Bergelin 1995. Timmermannen Anders Ström (son f 1739) – Ström 1978. Carl Sjöström, f 172(2/6), var svarvare härifrån vid sin vigsel 1752 – Sjöström 2018. Handskmakaren Sven Gynther, f 172(9), d 1789 – Gynther 1963. Georg (Göran) Sveder uppges varit född här 1732 – Svedberg 2014. Dåvarande volontären Jonas Jonasson Carlström, f 1733, fick sitt efternamn 1753 ändrat till Melander² – Melander 1930. Överskepparen Fredric Fehr, f 1743 – Fehr 1887. Översten Erik Trygger, f 1756, d 1839 – Trygger 1980. Åkaren Jan Månsson, f 176(1), d 1823³ – Jeansson 1936. Kofferdikaptenen Mathias Löfgren (son f 1796) – Löfgren 1938.

Kristianopel Klockaren Peder Mattsson (son f 1656), vars far anges vara en bonde Mats Hansson någonstans i Blekinge – Lychou 1978. Bonden Anders i Tång (son f 1710) – Tenger 1890. Bonden Jon Knutsson i Flyeryd, f 169(4), d 1754⁴ – Randel 1943. Ola Månsson, f 1761 – Lönnqvist 1963.

Lösen Husmannen Jakob Bengtsson i Kropp, f 1659, d 1725 – Smitt 1943.

Ronneby Garvaren Johan Runnqvist, d på 1770-talet – Runnqvist 1927. Kopparslagaren Anders Christensson, g 1792 – Christierson och Christerson 1938.

¹ Farfar till Anders Kindgren, f 1741, enligt brev 1981-01-11 från fil kand Bengt Mattsson, Karlskrona, till redaktionen.

² Svenskt biografiskt lexikon (SBL) 25 (1987), s 347.

³ SBL 20 (1975), s 149.

⁴ Farfars far till Andreas Randel, f 1806.

Tving Sven Andersson, f 1712 – Anderson 1920–21.

BOHUSLÄN

Ej känt/angivet var: Sergeanten Anders Malmgren, f 1743 – Hagander 1963.

Askum Frälsebonden Lars Larsson i Svälte, f omkr 1750, d 1808 – Christensson 1943.

Björlanda Hans Nielsen Kock, 1573–1603 helgårdsmän i Röra – Wijk 1962. Bonden NN i Alleby (son f 1740)⁵ – Gadd 1930.

Bokenäs Skattebonden Nils Olofsson, f 167(9), d 1753 – Hansson 1962.

Bro Rusthållaren Nils Aslagsson i Skorve, f 1651, d 1722 – Bothén 1974.

Foss Faktorn Magnus Sandegren (son f 1755) antog namnet efter marknadsplatsen Sand vid Saltkällan – Sandgren 1889.

Hjärtrum Sören i Ström, 1500-talets första hälft – Ström 1927. Ryttaren Jon Berg var f 1690 här – Bergwall 1889.

Häby Bonden Johannes Bryngelsson i Solberg, f 1580 – Jacobsson 2003.

Högås Hindrik Jacobsson i Hälle, f 168(3), d 1754 – Harding 1980.

Jörlanda Jon Pedersson på Långegärde, d 1677 – Torbiörnsson 1976.

Krokstad Olof Persson (f 178(5)) var 181(5)–1(6) dräng i Hult⁶ – Lundskog 1930.

Kungälv Peter Bruun blev 1645 ingenjörsofficer på Bohus fästning – Bruun 2010. Hans, mitten av 1600-talet – Busck 1898. Christen Gregersen Koch, handelsman, smed och slaktare, känd 1647–75 – Koch 2003 m tillägg 2016. Rådsmannen Sten Helling, d 1728 – Helling 1984.

Lycke Handelsmannen Hans Kilman, f 1700, var bondson från Tjuvkil Mellängården – Kilman 1930.

Marstrand Borgmästaren Nils Fredriksson, f 1610, d 1668 – Bagge 1980. Sjötullsinspektorn Sven Månsson, f omkr 1620 – Billman 1927. Syndicus Johan Plate (son f 1656) – Plate 1980. Handlanden och rådsmannen Olof Hansson, d 1710 – Ström (yngre Bohusläns släkten) 1927 (fädernelinjen). Håkan Jönsson, f 166(7), var först soldat, sedan stadsmätare här – Jeurling 2012. Handlanden och rådsmannen Torkel Arfvidsson, f 1681, d 1737 – Arfvidsson 1892.

Morlanda Skepparen Sven Rosenberg, f 169(6), d 1764 – Rosenberg 1890.

Skee Lars Olsson Smitt, f 1645, var från Båleröd – Smith 1963. Bonden Anders Eriksson i Stora Vässby, f 1709, d 1772 – Bergström 1978.

Skredsvik Bonden Sven Nilsson i Kolsby, f 165(9) – Hedén 2003.

Stala Herman Green, känd omkring 1460, hade Rossö som sätesgård⁷ – Grén 1885.

⁵ SBL 16 (1966), s 697.

⁶ Far till Pet(t)er Olsson, f 1815, August Lundskogs far.

⁷ Farfars farfars farfars farfars farfar farfar till Arvid Henric, f 1806, enligt Carl Herman Tersemeden, Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel (1886), s 61 ff.

Strömstad Olof Jonsson, f 1673, d 1754 – Norberg 1887. Borgaren Christian Nilsson (Kamp), känd här fr 1719, d 1720 – Strömholm 2007.

Svarteborg Olof Olsson i Rom, f 165(6), d 1709 – Berggren 1984.

Tanum Johan Andersson Dahl var f 1653 här – Dahl 1936.

Ucklum Bonden Måns i Härgusseröd (son f 170(7)) – Norling 1889. Nämndemannen Esbjörn Börjesson flyttade från Dals gård 1785 (anges vara den siste av många släktled på den gården från slutet av 1500-talet) – Lysander 1927.

Uddevalla Vice borgmästaren Pe(de)r Nilsson, g senast 1657, d 1689/91 – Sahlgren 2016. Handlanden Erik Trana, f 1724, d 1760 – Trana 1930. Borgaren Amund Jakobsson, f 1740, d 1796 – Amundson 1936.

Vallby Sven(d) Pe(de)rsson tillträdde 1671/72 genom gifte en hemmansdel i Västergården i Vallby, d 1719 – Samuelsson 2014.

Ytterby Bonden NN i Trankärr (son f omkr 1660) – Tranchell 1927.

DALARNA

Ej känt/ej närmare angivet var: Arrendatorn Zacharias Limberg, g 1700 m kronofogdedotter i Kopparberget – Zachrisson 1887. En bergsman i Dalarna uppges ha varit far till bruksinspektorn Eric Forsberg, f 168(2) – Forsberg 1893. Gustav ("Göstaf"), var bonde "på hemmanet Nyåker i Dalarna", stupad 1714 – Arwidsson (fr Finland) 1890. Daniel Larsson, f 1697 eller 170(0), var från Dalarna, blev 1720 soldat vid Hälsinge regemente under namnet Stadig – Wästberg 2012.

Aspeboda Bergsmannen Claes Eriksson i Stråtenbo och Vilkesbacka, d 1651 (även bror känd; Erik Eriksson, inspektör och tullnär vid Stora Kopparberget) – Wallwik 1892. Mats Andersson, senast från 1642 och till sin död 1662 bosatt i Kavelmora – Svart 2014, Svartz 2014, Schwartz 1936.

Avesta Verkmästaren vid Avestafors Israel Pedersson (son f 1645) – Ström 1950. Drängen Per Ol(of)sson, f 1717/18, kom härifrån vid sin vigsel 1747⁸ – Sillén (Västmanlandssl) 1936.

Falun Hans Stensson på Främsbacka (sonson f omkr 1650) – Hellström 1898. Rådsmannen Hans Ersson (eller Hansson?) på Åsen, d 1669 – Brander 1898. Kopparslagaren Anders Johansson Strandberg, g 1691/92 – (äldre släkten) Strandberg 1965. Erik Olofsson Skutkarl, d 1698 – Fahlbeck 2003. Gruvarbetaren Jöran Andersson i Lallarvet, känd 1681, hans änka levde 1691⁹ – Fahlerantz 1938. Bergsmannen Lars Lille, 1600-talets slut – Kiellman-Göranson 1887. Bergsmannen Håkan Persson (uppges komma fr Västergötland) (son f 1699) – Engström 1894. Bergsmannen och rådmannen Carl Hansson (Pojjk) i Östanfors, d 1732 – Östberg 2003. Kyrkoherden Laurentius Matthiæ Lalin anses ha varit f 167(1) i Lallarvet¹⁰ – Lalin 1936. Bergsmannen och rådmannen Eric

⁸ Han blev genom sitt gifte bonde i Sillsta, Munktorp. Farfar till Per Sillén, f 1783.

⁹ Far till Hans Fahlcrantz, enligt SBL 15 (1956), s 7.

¹⁰ SBL 22 (1979), s 186.

Ericsson, f 1695, d 1746 – Falhem 1892. Magnus NN (son f 1738 här) – Forssten 1974. Trädgårdsmästaren Hans Wretlind (barn f 1765–69) – Wretlind 2010. Handlanden Jacob Nylén, f 1760, d 1799 (hemvist anges ej för hans far, fjärdingsmannen Lars Larsson, f 1724) – Nylén 1889.

Folkärna Erik Matsson i Klockarbo, f 1687, d 1755 – Bowallius 1930.

Grangärde Pe(de)r Andersson i Västansjö, känd 1575–1612 – Björling 2016.

Hedemora Bonden Jakob Hansson i Kvarnbacken, f 165(2), d 1719¹¹ – Hedlund 1936. Skattebonden Erik Jansson i Ivarshyttan, f 167(0),¹² d 1751 – Iverus 1974. Snickaråldermannen Aron Hedlund, f 1706, d 1783 – Hedenlund 1930. Rostvändaren vid Falu gruva Erik Olsson Hedberg var f 1735 här – Hedborg 1995. Brukspatronen Abraham Westman var f 1735 här – Westman 1887 (yngre Smedjebackssl). Pigan Stina Persdotter, f 1780 (son f 1806 i Brunna) – Bernhardt 1962.

Husby Anders Göransson i Aspåker, d 1671¹³ – Ekman 1978. Mats Larsson på Långshyttan, f 16(09/10), d 1683¹⁴ – Langenberg 1893.

Leksand Bonden Nils Andersson i Hjortnäs, 1500-talets mitt – Svedelius 1965. Bonden Erik Olofsson i Heden, f trol 1617, d 1694 – T(h)orsell 2012. Mats Persson, f 1625/27, tillträdde 1660 en gård i Risa – Riselius 2010.

Malung Göllö Mats Olsson i Östra Utsjö, f 1710, d 1791¹⁵ – Lunell 1976. Lars Larsson var f 1720 i Nordanåker – Dahlstedt 1974.

Mora Bonden Tomt-Hans i Utmeland, levde 1608 – Andersson 1898. Bonden Hård Erik Ersson i Våmhus (idag i Våmhus), f 1642 – Lange 1984.

Norrbärke Jöns Olofsson, f 1628, bruksförvaltare på Gessbergs bruk till 1674 – Klingberg 2007 (äldre släkten). Bergsmannen Daniel Persson i Flatenberg (son f 1669) – Janse 1992. På(ve)l Er(ik)sson Oxe, f 166(4/5), kom vid sin vigsel 1698 härifrån – Rahm 2014.

Nås Bonden Erik Larsson i Storbyn, känd fr 1650, d 1663 (fler möjliga släktled bakåt i samma by) – Qvarner 2012.

Stora Skedvi Bonden Jan Hansson i Moren (son f 1750) – Morling 1943. Dagkarlen Erik Uppström, f 1779, härstammade från Uppbo – Uppström 1886.

Stora Tuna Bonden Jöran Andersson i Trönö, d 1644 – Troninus 1891.

Sundborn Bergsmannen Olof Andersson (Olof Skinnare) i Galgsjön (nu Gallsjön),¹⁶ d omkr 1660 – Hedenblad 1963. Mickel Eriksson i Finngärdet, d 1691 – Sundén 1893. Daniel Danielsson på Danholn, d 1710 – Johansson

¹¹ Farfar till inspektorn Hedlund, som hette Hans i förnamn och var f 1740, d 1808, enligt SBL 18 (1971), s 486.

¹² SBL 20 (1975), s 59.

¹³ Far till Göran Andersson, f 165(2), d 1712, bosatt i Aspåker och tidvis på Näsgårds kungsgård ("herr(e)gården") – så vid sonen Anders födelse 1678 (denne antog senare namnet Ekman), enligt Leif Olofsson, Säter, 2007-09-13.

¹⁴ Farfars far till bröderna som antog namnet Langberg.

¹⁵ Farfars farfar till Ollas Olof Larsson, f 1829.

¹⁶ SBL 15 (1956), s 67.

1892. Lantmätariingenjören Carl Ekman, d 1720/21, bodde på Hyttånäs 1703¹⁷ – Klingberg 2007.

Svärdsjö Organisten Fredrik Salling, f 1744 – Salling 1930.

Söderbärke Bergsmannen, länsmanen och riksdagsmannen Nils Persson i Västerby, känd 1568–1603¹⁸ – Bergström 1919. Bergsmannen Henrik Henriksson¹⁹ (son prästvigd 1612) – Barchæus 1891. Abraham i Vik (son f 1600) – Abrahamsson 1896. Bergsmannen Mats Olofsson (son f 1643) – Björling 1930. Mästersmeden Erik Persson på Saxehammar, känd 1680–1704 – Södersten 1974.

Transtrand Garpe Jöns (även skriven Jon) Persson i Vörderås, känd 1541–1558 – Westling 2014 m tillägg 2016.

Vika Bergsmannen Anders Håkansson i Lönnemossa, g omkr 1655 (hans far anges ha bott i Västergötland) – Lundström 1898. Johan Ersson uppges ha bott i Strand vid tiden för sin sons födelse 1705 eller 1713 – Westling 2014 (Britas släktgrens fädernelinje).

Våmhus utbrutet ur Mora, se dito.

DALSLAND

Ej känt/angivet var: Bruksinspektorn Peter Hammarström var f 1758 ”på Dalsland”²⁰ – Hammarström 1887.

Bolstad Bonden Olof i Tängelsbol, levde 1702 – Karlén 2018.

Dalskog Kronolänsmanen Daniel Norström, f 1671 – Norström 2003.

Ed Bonden Bengt Andersson i Bon, f 1676, d 1749 – Delin 1943. Sergeanten Anders Berger på Ång (son f 1727) – Berger 1930.

Frändefors Bonden Elof Enarsson i Rösshult, omkr 1570 – Rosell 1898. Bonden Mattes Larsson i Bräckan, d 1772 – Berg 1989.

Färgelanda Kyrkoherden Halvardus Arvidi, d 1615²¹ (släkten anges vara känd sedan början av 1500-talet) – Hasselrot 1943.

Gestad Bonden Bryngel Mattsson i Norra Timmervik, d 1722/23 – Dahllöf 1980.

Holm Erik Olofsson, f 1708, var 1740 dräng på Bergs säteri och arrenderade 1741–54 ½ mantal av Vedbjörebyns (Vedbyholms) säteri – Bergendal 1936.

¹⁷ G Hansson och L Herzog, Västerås stifts herdaminne II:2 1700-talet (1990), s 540.

¹⁸ Farfar till Jon Andersson, se Svenska Antavlor IV:8 nr 243 (1998), ana nr 256 med not och ana nr 512. Meddelat av Stefan Jernberg, Gustafs, 2005-09-25.

¹⁹ Han anges vara son till Henrik ”Norlandus” som skulle ha varit kyrkoherde i (Norr- & Söder)Bärke 1558 och avlidit ”?123-årig” 1609. I Söderbärke var emellertid vid den tiden Henricus Andræ kyrkoherde, känd från 1552, död 1614/15 och med ingen känd son vid namn Henrik, enligt Gunnar Ekström: Västerås stifts herdaminne, I:2 (1990), s 369.

²⁰ Han uppges ha varit bruksinspektör vid Gravendal [i Säfsnäs socken] i Dalarna, men påträffas ej där i husförhörlängder. Sonen Niclas uppges i husförhörlängd i Högby vara född 1795 i Filipstad, men påträffas ej i fb där 1794–96.

²¹ Farfar till Torsten Jonsson Hesselroth, enligt SBL 18 (1971), s 333.

Högsäter Skattebonden Olof i Stockelanda, levde 1598²² – Hedrén 1927. Bryngel Månsson var från 1708/1709 soldat i Åkesäter – Malmstedt 2012.

Järbo Korpralen Jacob Henriksson Fjellman, f 1705 – Fjellman 1943.

Sundals-Ryr Kronofogden Bengt Månsson, f 163(7), kom från Kolbotten²³ – Waldenström 1936.

Torrskog Soldaten Anders i Barkerud, d 1713 – Elinder 1995.

Åmål Bruksägaren Lars Henrik Palm var f här 1784 – Palm 1984.

Ånimskog Soldaten J(oh)an Er(ik)sson Skåpström uppges vara f 1766 här – Hammar 2012 (yngre släktens fädernelinje).

Ör Jacob Larsson, f 1678, d 1773, var först arrendator på Gillanda säteri och senare ägare till Högsbyns gård – Berg 1974. Anders Andersson (son f 1718) – Setterlind 1989. Bonden Olof Bryngelsson (son f 1745)²⁴ – Örtenblad 1943. Bonden Bryngel Pettersson i Vrångeback (son f 1792) – Dahlander 1938.

GOTLAND

Alva Göran Mattsson var bonde på Svie gård på 1770-talet – Alfvegren 1950.

Bro Per Jacobsson i Halner, f 1707 – Bendelin 1967.

Burs Mats i Sigsarve, levde 1634 – Söderberg 1950.

Dalhem Kyrkvärden Båtel i Burge (son f 1715) – Dahlback 1950.

Eksta Bonden Hans på Grymlings (son f omkr 1700) – Melin 1943.

Fide Hans Andersson i Österby, f 1635, d 1696 (fadern hette Anders Hansson) – Ronquist 2000.

Fleringe Bonden Jacob Larsson i Nors (son f 1786) – Nordahl 1950.

Fole Kyrkoherden i Klinte Peder Olufsen Ryftenius, d 1658, var från någon av Ryftesgårdarna – Snöbohm 1950.

Follingbo Anna Kajsa Larsdotter, f 1761, piga (son f 1805) – Qviberg 2007.

Fröjel Båtel på Bofride, d 1712 – Bokström 1950.

Färö Bonden Rasmus i Gåsemora (son f 1680) – Fähræus 1950. Kronobonden Olof Larsson i Simunds, d 1714 – Simander 2003.

Garde Timmermannen och ringningskarlen i Visby Per Gardsten var f 1740 på Smitts – Gardsten 1950.

Hablingbo Husbonden Lauritz vid Stora Burge, d efter 1643 – Höglund 1965.

Halla Kronolänsmannen och riksdagsmannen Hans Jönsson i Broa (g 1667 och levde ännu 1692) – Broander 1950.

²² Farfars farfar till Jacob Andersson, enligt SBL 18 (1971), s 502.

²³ Gården Kolbotten nära Mellerud, enligt Kjell Åberg, Mellerud, i epostbrev 2005-11-10, med hänvisning till Waldenströmska släktboken (2:a uppl 1984). Enligt Svenska ortnamn 1999 på cd-rom finns idag inget bebyggelsenamn Kolbotten i Dalsland, men väl ett naturnamn Kolbottenmossen i Sundals-Ryr, varför här antas att gården låg i denna socken.

²⁴ Far till Jacob Örtenblad, enligt Anders Edestam: Karlstads stifts herdaminne, 5 (1973), s 414.

Hangvar Bonden Hans på Ire gård (sonson f 1624) – Ihre 1950.
Hejde Bonden Jakob Henriksson i Rågåkra, f 1673, d 1742 – Wallér 1962.
Klinte Kyrkvärden Lars Hansson i Klinte, f 1655, d 1727 – Björkander 1950. Styrmannen Jakob Ekelund, f 1796 – Ekelund 1950.
Lokrume Lars Mikaelson i Kroks (sonson f 1711) – Krokstedt 1950.
Lummelunda Bonden Lars på Kinner, d 1688 – Kinberg 1890.
Lye Timmermannen i Visby Johan Johansson Lyberg, f 1792, d 1856, kom härifrån – Lyberg 1950.
Roma Tullvisitören i Visby Petter Romdahl var f 1706 här – Romdahl 1950.
Sanda Bonden Per vid Botvede gård, känd 1629 – Bolin 1936. Bonden Jakob på Vives (son f 1781) – Wittberg 1950.
Stenkumla Kyrkvärden Nils Larsson i Myrsjö, f 1760, d 1834 – Myrsten 1989.
Stenkyrka Bonden Jacob Larsson på Lauhage, f 1708 – Löwenberg 1950.
Vamlingbo Bonden Kristen Kristensson på Bonsarve, 1600-talets slut – Söderberg 1950. *Nils* Jöran Christensson, f 1786, var sjöman här 1807 – Qviberg 2007.
Viklau Skolmästaren och kyrkvärden Jacob Jacobsson i Sigsarve, f 1665, d 1725 – Gerentz 1992.
Visby Jacob Colberg (hustru dog 1656) – Collberg 1950. Köpmannen Johan Kramer, d 1678 – Cramér 1976. Borgaren Jochum Junge eller Jung, d 1703²⁵ – Jungstedt 1967. Jacob (Olofsson) Ryy, f 165(2), synes först ha bott här 1687 – Ryy 1908.
Väske Kyrkvärden Thomas Hansson på Lilla Mickelgårds, f 1687 – Norrby 1950.
Väte Bonden Mickel i Mølner, andra hälften av 1500-talet – Hederstedt 1950.
Östergarn Kyrkvärden Hans Larsson på Vika, f 1676, d 1746 – Ödin 1950.

GÄSTRIKLAND

Ej känt/angivet var: Häradskrivaren i Torna, Bara och Harjagers härader i Skåne Johan Johansson (son f 1682) härstammade härifrån – Ewerlöf 1978. Fänriken Olof Nordwall var f 1690 i närheten av Gävle – Nordwall 1938.

Gävle Petrus Olai Gestricius, från 1570 skolrektor, uppges varit född här – Plantin 2014. Mats Törne, 1500-talets slut – (äldre släkten) Törne 1891. Uno Olofsson var 1600–31 rådman här – Unonius 1886. Borgaren Erik Jönsson²⁶ Snifs, d 1647 – Strömbäck 1950. Olof Blau var f 1638 här – Blåå 1891. Johan Berggrén, f 1746, enligt samtida uppgift i Hemlingby –

²⁵ Att han skulle ha varit dansk slottsfogde på Visborg 1676–79 har ej kunnat verifieras, enligt SBL 20 (1975), s 475.

²⁶ Rättelse meddelad av Lisse-Lotte Danielson, Gävle, 2011-07-10. Jfr www.gavledraget.se/Peter_Eriksson_Snifs.htm.

Berggren 2014. Stenhuggaren Jacob Löfström, f trol på 1770-talet – Löfström 1992.

Hedesunda Soldaten Mats Olsson i Västbyggeby (son f 1604) – Noræus 1888 och Noréus 1888.

Hille Kronolänsmannen Anders Olofsson i Björke (son f omkr 1660) – Björkman 1976. Per Nilsson, som var f här, blev borgare i Gävle 1700 – Hillman 1920–21.

Högbo Anders Andresson, f 169(4/5) eller 1701, skomakare i Överbyn – Högqvist 2016.

Ockelbo Hyttdrängen vid Åbro bruk Olof Olsson, f 174(2), d 1825 – Berglund 2000.

Ovansjö Bonden Per (son f 1526)²⁷ – Lenæus 1893 (äldre släkten). Bonden och vapensmeden Andreas Larsson, d 1556 – Wallenius 1927. Lars Persson i Åsen (son f 1675) – Åsbrink 1936. Erik Ersson i Vall (son f 1707)²⁸ – Wallin 1889.

Valbo Erik Persson, f 1749 i Alborga – Lundborg 1943. Bonden Jan Olsson i Lund (son f 1783) – Lundberg 1930.

Årsunda Erik Olofsson var kronolänsmän 1589–1621 – Södermark 1938. Bonden Olof (son f 1681) – Annell 1963. Byggmästaren Per Lundvik, f 1752, d 1799, kom från gården Lund – Lundvik 1938.

HALLAND

Ej känt/angivet var: Johan Larsson, d 1676, kronofogde i Halmstads, Årstads och Faurås härads fögderi – Falkman (Johan Larssons sl) 2000.

Abild Kyrkoherden Christen Öjarsson, d 1677 – Pettersson 1919.

Askome Frälsebefallningsmannen Jöns Helgesson Öhrwall på Överås, f 1663, d 1742 – Öhrwall 1936.

Enslöv Nämndemannen Lars Andersson på Hofgården, Sten (sonsons son f 1771) – Stendahl 1943.

Falkenberg Nils Mårtensson, omnämnd 1659 – Falkman (Nils Mårtenssons sl) 2000. Köpmannen Nils Ruus, d senast 1687 – Ruus 1976. Handelsmannen Olof Öhrwall, f 1689 här – Öhrwall 1936. Skeppsredaren Olof Edelberg, f 1705 (son till Sven, vars hemvist ej anges) – Edelberg 1938.

Gunnarp Måns Nilsson, f 165(9), åbo i Övrarp, senare på Yttre Torsjö, d 1720.²⁹ – Torén 1982.

Halmstad Rådsmannen Hans Olofsson Tillquist, f 1697, d 1769 – Tillquist 1962. Caspar Olofsson Kollberg, f 1707, d 1782 – Kollberg 1962.

²⁷ Far till Canutus Petri (Knut Persson) Gestricius, enligt Elgenstierna, II (1926), s 26a.

²⁸ Far till skogvaktaren Mats Eriksson i Vall, f 1707, och farfar till fältväbeln Jonas Wallin, enligt Torsten Berglund: Johan Olof Wallins antavla, i Svenska antavlor IV:9 nr 249 (1999), s 398.

²⁹ Far till Bengt Torén, enligt Nils Hård af Segerstad: Om släkten Toréns ursprung, i Släkt och Hävd 2011:3, s 239 f.

Hanhals Kofferdikaptenen Berndt Zetterberg, f 1766, var från Sätinge gård – (äldre släkten) Zetterberg 1890.

Harplinge Åbon Anders Nilsson, f 1661, d 1712 – Olners 1965. Kyrkoherden Laurentius Gudmundi Götherström, f 1681, d 1744 – Götherström 1938. Per Nilsson i Skintaby Fogdagård, g 1721, d 1739/47³⁰ – Lenke I 2000.

Idala Bonden Jöns Larsson i Annestorp, f 1711, d 1752 – Andrén 1888.

Kungsbacka Skepparen Mats Persson Lamberg, d tidigast 1684³¹ – Lamberg 1927. Rådmannen Carl Gustaf Halling, f 1717, d 1785 – Halling 1919.

Laholm Anders Krog, nämnd 1589 – Krook 1978.

Lindome Bonden Tore Bengtsson i Gårda, d 1728 – Lindwall 1936.

Morup Åbon Per Jönsson i Hönryd, f 1670-talet, levde 1732³² – Lindqvist 1995.

Onsala Skepparen Nils Björnsson i Skalegården (barn f 1677–78) – Schale 1984. Sjömannen Lars Olofsson i Sevekulla, f 1681, d 1760 – Cullberg 1989.

Sibbarp Per Klingberg, f 1771, flyttade härifrån mot slutet av 1700-talet – Klingberg 1896.

Stafsinge Sven Andersson i Liljentorpet under Hässlås, belagd 1790 (trol identisk m Sven Stafsing, f 176(1), senare murmästare i Lilla Edet, Fuxerna sn, Västergötland) – Stafsing 1984.

Steninge Jöns Eliasson i Mokrig, Åskered, f 1796, d 1877 (flera släktled före honom anges ha innehaft samma gård) – Stenbeck 1927.

Torup Jöns Nilsson, f 1630, från 1677/78 frälsebonde i Uvekull – Bjernald 2014.

Tölö Skepparen Helge Månsson i Mårten Börssons gård, Kolla nr 1, d 1700 – Jedeur-Palmgren 1962. Skepparen Börje Helgesson i Varla, f på 1670-talet – Lamberg 1974.

Tönnersjö Johan Svensson i Linghult (son f 1774)³³ – Sjöblom 1938.

Vallda Skepparen Christian Anders Kollberg var f 1761 här – Kollberg 1978.

Vapnö Frälseåbon Anders Andersson i Svartalund under Vapnö fideikommiss, f 167(6), d 1753 – Lundström 1943.

Warberg Kyrkoherden Nicolaus Arvidi Warbergensis, känd fr 1664, d 1685/86,³⁴ härstammade av namnet att döma härifrån – Warberg 1930. Skomakaren Conrad Björnsson (sonson f 1700) – Varenius 1984. Inspektorn Anders NN (son f 1663) – Hammarberg 1967. Handelsmannen

³⁰ Farfars far till Nils Andersson.

³¹ Far till Lars Persson, se SBL 22 (1979), s 196.

³² Far till Jöns Persson, f 170(3), enligt Ivar Larsson i 50 halländska antavlor (2003), antavla nr 30, ana nr 72 och 144.

³³ Far till Sven Johansson, f 1774. Meddelat av Lars-Ola Jakobsson, Halmstad, 2012-01-17.

³⁴ C W Skarstedt: Göteborgs stifts herdaminne (1948), s 694 (i Riksarkivets exemplar har någon, utan angiven motivering, strykit över åretal 1685 där det anges att han avled ”1685 eller 1686”).

Börje Andersson, f 1647, d 1707 – Liedberg 1965. Handelsmannen Olof Hansson kom hit 1688 – Appelberg 2003. Hovslagarmästaren Peter Wetterberg, d 1716 – Wetterberg 1936.

Ärstad Frälsefullmäktigen Arvid Florman i Heberg, g 1719, d omkr 1730³⁵ – Florman 1962.

Ölmevalla Domaren Lars Ragvaldsson (Hierta) på Ölmanäs, 1550-talets början³⁶ – Järta 1889.

Östra Karup Frälsebonden Sven Bengtsson i Karup, f 173(9), d 1795³⁷ – Kalling 1962.

Övraby Inspektorn NN vid Sperlingsholm (son f 1670) – Stéenhoff 1930.

HÄLSINGLAND

Ej känt/angivet var: Borgaren i Västerås Per Andersson Kart, som levde i början av 1600-talet, var bördig härifrån – Arhusiander 1938. Anders Nordström, f 170(8), flyttade antagligen omkr 1730 till Stockholm – Nordström 1893.

Alfta Bonden Anders Larsson i Långhed, känd 1598–1620 – Hedman 2007. Soldaten NN i Vallsta (son f 1725) – Walldén 1893. Soldaten Hans Mårtensson (son f 1698) – Bolinder 1930.

Arbrå Bonden Erik Jonsson i Koldemo, känd 1543–54 – Kolmodin 2010. Olof från Änga, f 1698 – Engström 1976.

Bergsjö Bonden Erik Olsson i Älgered, d 1800 – Berglöf 1965.

Färila Skattebonden Jon Luth (även skriven Luthsson) i Yg, känd 1542–65³⁸ – Luth 1891. Bonden Jonas Jonsson i Yg, f 1680, d 1768 – Ygberg 1980. Petter Starck var f 1747 här, fadern skall ha varit soldat – Starck 1943.

Hanebo Lukas Persson, bonde i Västanbofara 1572/74–1614/17 – Ahnlund 2014. Soldaten för Sibö rote Nils Nilsson Sjöström, f 1704, d 1741 – Sjöström 1963.

Harmånger Skattebonden Olof Hindersson i Vattring, d 1542/55 – Wattringius 2016. Nämndemannen Johan Larsson Lundstedt i Vattlång, f 1735, d 1818 – Lundstedt 1930.

Hassela Bonden Hans Esbjörnsson i Berge, levde 1668³⁹ (släkten anges kunna följas tillbaka till 1500-talets mitt) – Hazelius 1965.

Hudiksvall Riksdagsmannen Olof Olofsson var f här omkr 1600 – Oldberg 1908 och Strandberg 1965 (yngre släktens fädernelinje). Borgaren Erik Nilsson Skrika, början av 1600-talet – Fresk 1974 och Frisk 2010. Handelsmannen och rådmannen Per Sigfridsson (son f 1606) – Brandberg 1984. Lars (son f 1661) – Berggraf 1892.

³⁵ SBL 16 (1966), s 217.

³⁶ Jan Eric Almquist i Släkt och Hävd 1969:1, s 171–181.

³⁷ Far till Per Calling, f 1769, enligt SBL 20 (1975), s 588.

³⁸ Sannolikt far till Olof Jonæ Luth, d 1580 (ej 1578), enligt SBL 24 (1982–84), s 410 f.

³⁹ Att han skulle ha varit nämndeman har ej kunnat verifieras, enligt SBL 18 (1971), s 354.

Hälsingtuna Sekundkaptenen Johan Henrik Lehman i Lingarö, känd 1703–19,⁴⁰ d senast 1743⁴¹ – Lehman 1930.

Ilsbo Bonden Erik Ersson i Västtjärn (son f 1748) – Tjerneld 1938.

Mo Kronolänsmannen i Mo och Regnsjö socknar Per Jonas(son) Öfverbom, f 1734, d 1816 (hemvist ej angiven) – Öfverbom 1892.

Norralla Kyrkoherden Olaus Raijerus, f 1499, d 1581⁴² – Cronstrand 1885.

Rengsjö Bonden Erik i Utby (son f 1681) – Fredborg 1982.

Söderala Bonden Olof Olsson i Orsta nr 3, 1600-talets slut – Söderblom 1927.

Trönö Kronofogden Hans Gudmundsson kom från Tångesta (son g senast 1622) – Sparrman 1888. Bonden Nils Larsson i Långbro, f 160(7), d 1696⁴³ – Thörnell 1967.

Tuna Bonden Elof Jönsson i Rockesta (son f omkr 1520) – Terserus 1898.

HÄRJEDALEN

Sveg Esbjörn (son f 1712) – Wallin 1905.

Vemdalen Bonden Per Oppmo i Vemdalen, levde 1705 – Madell 2003.

JÄMTLAND

Ej känt/angivet var: Erik Jonsson ”från Jämtland” var far (troligen) till Hindrik (Henrik), f 169(3) eller 169(5), och (säkert) Olof, f 1707 i Hede socken i Härjedalen – Bergman (fr Järvsö) 2016. Hattmakaråldermannen Elias Högström var f 1761 här – Högström 1891.

Brunflo Bonden Anders Pålsson i Odensala, f 1770 – Genberg 1919 (fädernelinjen för yngre släkten ”fr Odensala”).

Fors Sockenskräddaren⁴⁴ Jakob Nilsson i Oppåsen och Bispgården, f 165(0), d 1735 – Åman 1938.

Frösö Bonden Rikolf i Berge, känd 1564–1600 – Åkerman 2003 och Sunnqvist m Ramviken 2003. Borgmästaren i Sundsvall Olof Genberg, känd 1676, härstammade från Genvalla – Genberg (fr Sundsvall) 1919. Bonden Jon Jonsson i Genvalla, f 1783, d 1852 – Genberg 1919 (fädernelinjen för yngre släkten ”fr Genvalla”).

Hammerdal Nämndemannen Lars Olofsson i Solberg, f omkr 1650, d 1715 – Modin 1984. Olof Ol(of)sson, f 1720, blev nybyggare i Ottsjön 175(0) – Öjner 2007.

⁴⁰ Adam Lewenhaupt: Karl XII:s officerare, del 2 (1920–21).

⁴¹ Hans hustru Elisabet (Lisa) Tideman levde som änka 1743, enligt meddelande från Isa Kilsbo, Solna, 2005, med hänvisning till Riksregistraturet och Riksens kontorslönelikvidationer. Se Släkt och Hävd nr 19 om en muntlig tradition om att Lehman ska ha övergivit hemmet och rest till Danzig.

⁴² Farfars far till Ericus Laurentii Winnerstadius, se Elgenstierna, VIII (1934), s 736a.

⁴³ Farfars farfars farfar till Olof Hansson.

⁴⁴ Svenska Antavlor I:67, ana nr 266.

Järvsö Bonden Olof Andersson på Mårts i Gamla Ede, f 1633, d 1717 – Forssell 1967.

Lit Nämndemannen Sjul i Boda, känd 1556 – Nordenström 1962. Bonden Mattias Persson i Hölje, d 172(3)/39 – Mattson 1891. Dragonen Anders Jönsson Han(d)ström, f 172(6/7) i Handog – Engwall 2010. Johan i Handog (son f 1732) – Grenholm 1886.

Lockne Fältväbelen och länsmannen Jonas Olofsson Nord i Nordanberg, f 1761, d 1835 (ej 1839)⁴⁵ – Nordenson 1984.

Marieby Bonden Per Mårtensson (sonson f 1804) – Norrman 1950.

Mattmar Nils Gudfastsson i Tossberg, levde omkr 1600 – Gustavsson-Granlid 1963.

Näs Lagrättsmannen Laurens Sveinsson i Klocksåsen, d 151(6)⁴⁶ – Blix 1919.

Oviken Bonden Per Nilsson i Dillne, d 1714⁴⁷ – Dillner 1918.

Ragunda Bonden Per Simonsson i Stugun, f 1634, d 1704 – Grundal 1917.

Rödön Lars Bergström, f 1734, senast från 1781 hovslagare i Undrom – Bergström 2014.

Stugun Erik Harvardsson, nämnd 1494 – Holmberg 1938.

Sunne Skattebonden Jon Eriksson i Måläng, känd 1469–89 – Festin 1989.

Åre Olof Jonsson, f 1714 (sonens hemvist var Medstugan) – Wikström 1943.

Ås Per i Gärde, känd 1546 – Östgren 1974. Olof Isaksson, blev 1695(96) dragon i Granbo, hans soldatnamn Tängman indikerar anknytning till Täng – Grenholm 2007. Bonden Isak Olofsson i Granbo (son f 1727) – Granbom 1888.

LAPPLAND

Jokkmokk Samen Erik Ersson⁴⁸ (son f 1725)⁴⁹ – Sundelin 1938.

MEDELPAD

Ej känt/angivet var: Länsmannen NN Kerfstedt (dotterson f 1810) – Kerfstedt 1890.

Attmar Bonden Per Ersson i (Väster)Böle, känd 1556 – Nordlander 2007.

Borgsjö Bonden Anders Persson i Ånge (son f 1782) – Ångström 1943.

Haverö Bonden Lars Mickelsson i Vassnäs, d 1675 – Wasenius 1894.

Hässjö Bonden Nils i Hussjö (son f 1590)⁵⁰ – Huss 1943.

⁴⁵ SBL 27 (1991), s 302.

⁴⁶ Magnus Bäckmark: En blixtrande historia, i Släktforskarnas årsbok 2003.

⁴⁷ Far till Olof Persson Dillner, enligt SBL 12 (1949), s 255.

⁴⁸ Åke Sundelin: Ättlingar till lappmannen Eric Ersson i Jokkmokk. Släkten Sundelin (upplaga 5, 1987).

⁴⁹ L Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, 1 (1923), s 74.

⁵⁰ Enligt 1700-talsuppgift (Stiernman) var det en bonde Nils Ersson i Hussjö, men någon sådan återfinns ej i samtida källor. Möjligen åsyftas Nils Persson i Hussjö, som levde 1591, enligt SBL 19 (1973), s 500.

Indal Bonden Lars Johansson i Backen, f 1724, d 1808 – Söderberg 1943.
Ljustorp Bonden Lars Ingemarsson i Stavre (son f 1655) – Staaff 1943.
 Bonden Anders Larsson (son f 1694) – Löfvenberg 1984.⁵¹ Bonden Olof Andersson i Stavre, f 1730 – Staaf 1976.
Njurunda Bonden Erik Jonsson i Kvissle (son f 1701) – Maijström 1930.
 Bonden Nils Nilsson i Bredbyn (son f 1707) – Bredberg 1927.
Selånger Bonden Per Matsson i Västerkolsta, f 1645, d 1710⁵² – Edén 1930.
Skön Bonden Olof Persson i Öråker, känd 1667–1707 – Örnberg 1890.
 Bonden Johan Johansson i Filland, f 1741, d 1829 – Sjöding 1889.
Stöde Bonden Abraham Abrahamsson i Gräfte, f 165(6), d 1731⁵³ – Grafström 1950. Bonden Ingemar Jonsson⁵⁴ (son f 1810) – Kerfstedt 1890 (yngre släktens fädernelinje).
Sundsvall Rådsmannen Hans Göransson⁵⁵ (son f 1697) – Edvall 1886.
 Skomakaräldermannen Simon Nordström, f omkr 1695, d 1779 – Nordström 1938. Per Hagman, f 1745, kyrkobyggmästare, d 1809⁵⁶ – Hagman 1963.
Tynderö Bonden Isak Ingemarsson i Stångrid, d 1658⁵⁷ – Bång 1919.

NORRBOTTEN

Nederkalix Färjkarlen Nils Israelsson i Kalix kyrkby, f 1720 – Rutberg 1936.
Nederluleå Bonden Nils Olofsson i Rutvik nr 6, nämnd 1657–95 (vars företrädare på gården av deras namn att döma var hans förfäder i rakt uppstigande led; äldst Måns Olofsson, nämnd 1539–56) – Bexelius 1992.
 Organisten Andreas Södermark, f 1743, d 1817 – Södermark 1889.
 Hemmansägaren Jacob Jacobsson i Persön, f 1826⁵⁸ – Thelaus 1984 (fädernelinjen för yngre släkten II).
Piteå Kronolänsmannen Mikael Johansson (son f 1696) – Hèrnod 1943 (yngre släktens fädernelinje). Snickarmästaren Anders Weström, f 1743, kom härifrån – Weström 1950.
Piteå landsförsamling Bonden Hans Ersson i Långnäs, d 1678 – Wallstén 1974. Borgaren Anders Andersson Klumb (son f 1702) kom

⁵¹ Filiationen anges dock vara osäker mellan Anders son, kaplanen i Jokkmokk Lars Anders Löfstadius, f 1694, d 1730, och den förmodade sonsonen Lars Löfvenberg, f 1723.

⁵² Farfars farfar till Per Nilsson, enligt Svenska Antavlor I:9, ana nr 128.

⁵³ SBL 17 (1969), s 201. Han synes vara bördig från Gräfte eftersom en bror till honom, Olof från Gräfte, nämns i SSK, som för övrigt även nämner att en bonde Abraham i Gräfte "levde på 1400-talet" (vilket trol avser att denne är känd från jordeböcker o dyl från 1500-talets första hälft).

⁵⁴ L Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, III (1925), s 222.

⁵⁵ Ibid, I (1923), s 168.

⁵⁶ Hemvist är ej angiven för hans far, kyrkobyggmästaren Daniel Hagman.

⁵⁷ Farfars farfars far till Lars Augustin Bång, f 1806.

⁵⁸ Far till angivne Lars Robert Jacobsson, f 1876, enligt Sveriges befolkning 1890 på cd-rom.

sannolikt från Klumman – Hæggström 1976. Furiren, hantverkaren Johan Johansson Broman i Öjebyn, f 1726, d 1782 – Cederlund 2003.

Råneå Borgmästaren i Luleå Erik Eriksson Årre, f omkr 1630, kom från Orrbyn – Årre 1943.

NÄRKE

Ej känt/angivet var: Bokhållaren Olof Beckman uppges vara f omkr 1655 i "Nerike och Bäck" – Beckman 1962. Grenadjären vid livgardet Olof Sjögren var f 1707 här – Sjögren 1943.

Almby Bonden Erik Svensson i Ugglebo, d 1712 – Almgren 1936. Bonden Magnus Nilsson i Näsby (son f 1735) – Almstedt 1889.

Askersund Skräddaren Tol Andersson, f 161(8), d 1694 – Sundberg 1982, 1984, 1989, 1992, och Malmgren 1992. Handelsmannen i Skänninge Gabriel Gabrielsson, d 1715, var f här – Schenström 1938. Anders Berg, f 1684, d 1728 – Berg 1943. Handelsmannen i Kristinehamn Gusta Sundelius, d 1758, var bördig härifrån – Sundelius 1930. Soldaten Gustav Söderquist (son f 1760) – Söderquist 1963. Handlanden Petter Tybeck, f 1738, d 1790 – Tybeck 1888.

Axberg Bonden Lars Nilsson på Arrud, levde i början av 1700-talet – Arnberg 1943.

Bo Brukspatronen Johan Wahlbom på Gryts bruk (son f 1724) – Wahlbom 1887. Torparen Anders Jonsson i Bråten, f 1703, d 1782 – Bronell 2000.

Edsberg Bonden Per Svensson i Binninge, f 1681, d 1751 – Hofstedt 1920–21. Tullskrivaren (ej trädgårdsmästare) Jacob Lindblad uppges ha varit f här 168(7)⁵⁹ – Lindblad 1962.

Ekeby Bonden Daniel Persson i Åby, f 1663, d 1744 – Ekstrand 1919. Bonden Per Andersson i Frommesta, f 1722, d 1789 – Ekstrand 1888.

Glanshammar Bonden Lars Larsson i Käffsta (son f 1682) – Lindblom 1890. Bengt Hansson i Långmarken, f 1754, d 1785 – Kjellmark 1943.

Gräve Komministern i Almby Ingelus Petri Graffman (Gravander)⁶⁰, f 1639, härstammade härifrån – Graffman 1963.

Gällersta Bonden Sven Persson i Gällersta, f omkr 1625 – Gellerstedt 1936.

Götlunda Åbon Olof Jonsson i Kuggenäs, f 1753 – Ericsson 1980.

Hallsberg Smeden Erik i Tisareboda (son f 1642) – Tiselius 1936 och Tisell 1943. Bonden Jöns Persson i Solberga, d 1708 – Hallgren 1936.

Hammar Johan Samuelsson i Västerby, f 1724 – Carlman 1967. Carl Abraham Falk, f 1792, inspektör vid Aspa bruk – Falk 1930.

Knista Birgerus Nicolai (Birger, Börjel Nilsson), f 152(8/9), var kyrkoherde här senast fr 1571 – Cantherus 2018. Kronobefallningsmannen Anders Berger, d 1720 (son f 1706 sannolikt i Knista) – Berger 1974.

⁵⁹ SBL 23 (1982), s 282.

⁶⁰ J Lagerholm: Södermanland-Närkes nation 1595–1900 (1933), s 76.

Kumla Bonden Sven Jonsson i Stene, sedan Vissberga, d 1715 – Stenius 1992. Smeden Lars i Hjortsberga (son f 1652) – Hjortsberg 1887. Soldaten Jonas Tiger i Södra Mos, f 1686, d 1759 – Söderlindh 2000. Bonden Jonas Larsson i Västergården i Södra Mos, f 1707, d 1760/78 – Malmæus 2012. Bonden Eric Ersson i Vissberga, f 1709, d 1783 – Arnberger 1995. Bonden Erik Ersson i Hörsta, f 1711 – Hörstadius 1919. Riksdagsmannen Jonas Larsson (son f 1746) – Cederblad 1930.

Kvistbro Klockaren Nils Dansson i Åbytorp, f 163(1), d 1700⁶¹ – Bellander 1943.

Lerbäck En bonde Sven i Berg, 1600-talets första hälft, enligt släkttraditionen⁶² – Göransson 1936.

Mosjö Bengt stenhuggare i Mosås (son f 1661) – Mossberg 1938. Lars Moselius, f 1755, grosshandlare i Norrköping, härstammade härifrån – Moselius (Norrköpingsläkten) 1890.

Norrbyås Jon(as) Persson, skattebonde i Husön (sannolikt genom sitt gifte, ingånget 1696), d 1709 – Lekholm 2012. Gårdsfogden Lars Hedin, som levde 1715, uppges ha varit bondson från Hidingsta⁶³ – Hedin 1930.

Nysund Jonas Olofsson i Stensång (Stensmyra), f 1687, d 1766 – Stenström 1963.

Regna Anstorp i Regna skate, se Svennevad.

Skagershult Inspektorn(?) vid Hasselfors bruk⁶⁴ Erik Persson Hasselström (son f 1673) – Reichenberg 1978 (Stockholmsgrenens fädernelinje).

Sköllersta Bonden Jöns Jönsson i Vinala, d 1645 – Schöldström 1943. Bonden Olof Nilsson i (Södra) Nyble, d 1661⁶⁵ – Nyblæus 1992. Ryttaren Halsten Nilsson i Tarsta, känd 1634–51 – Fries 1978. Ryttmästaren Lars Spilhammar, d 1677 (sannol bror till Anders Spilhammar, se Viksta sn i Uppland) – Spilhammar 1919. Lars i Sätra (son känd fr 1666, d 1691⁶⁶) – Zethræus 1938.

Snavlunda Gustav Persson flyttade från Långtorp på 1640-talet – Lundberg 1887. Kornetten Johan Örn, f 1638, d 1733 – Örn 1962.⁶⁷

Stora Mellösa Bonden Lars Olsson i Bärsta (son f 1699) – Mellerborg 1920–21. Bonden Nils⁶⁸ i Bärsta (son f 1712) – Bergstedt 1927. Anders Mellström, f 1758 (som var son till en ringare i Örebro⁶⁹), härstammade härifrån – Mellström 1927.

⁶¹ Far till Lars Nilsson, se utredning av Magnus Bäckmark 2009 i Genealogiska Föreninges släktarkiv.

⁶² SBL 17 (1969), s 663.

⁶³ SBL 18 (1971), s 453, synes alltså ha avfärdat identifieringen med bonden Per i Hidingsta som hans far.

⁶⁴ Svenska Antavlor IV:1 nr 205 (1995), s 14, not 12 (han anges här vara bokhållare).

⁶⁵ SBL 27 (1991), s 652.

⁶⁶ K A Hagström: Strengnäs stifts herdaminne, IV (1901), s 354.

⁶⁷ Att hans hemvist var Snavlunda sn står i Svenska ättartal 1894, s 549.

⁶⁸ Sonens patronymikon var Nicolai, enligt J Lagerholm: Södermanland-Närkes nation 1595–1900 (1933), s 189.

⁶⁹ J Lagerholm: Södermanland-Närkes nation 1595–1900 (1933), s 297.

Svennevad Bonden Jöns Ersson i Svennevadsby (son f 1662) – Sahlin 1938. Frälsebonden Jon Andersson i Anstorp (nu i Regna sn), d 1718⁷⁰ – Ingeström 1984 och Regnstrand 1982. Bruksbyggmästaren och mästersednen Magnus Sohlman vid Skogaholms bruk, f 1730, d 1798 – Sohlman 1974. Skattebonden Per Nilsson var f här 1761⁷¹ – Julin 1943.

Tysslinge Bonden Johan Månsson i Södra Valla (son f 1718) – Hedin 1892. Bergsmannen Per Larsson i Latorp (son f 1720) – Thyselius 1930. Korpralen Anders Gustav Rapp i Valla, f 1816 – Wallenberg 1950.

Täby Bonden Olof Hansson i Täby by (son f 1760) – Biörklund 1938.

Viby Bonden Nils i Broby (son f 1683) – Widmark 1891. Bonden Henrik Andersson i Väla, f 1661 – Lybeck 1974. Torparen Jan Nilsson under Körtingsbergs säteri, f 1729 – Engvall 1980.

Örebro Erik Svensson Budde, d senast 1653⁷² – Marchelius 1890. Borgaren Sven Unger, d omkr 1660 – Unger 1995. Borgaren Anders Jonsson Broms, f 161(8), d 1695 – Broms 1984. Bruksägaren Peder Andersson Wester, g 1669, var härifrån – Wester 1950. Rådsmannen Eric Broling (son f omkr 1670) – Broling 1889. Handlanden NN Brask (son f 1675) – Örbom 1890. Ryttaren Johan Andersson Fjugstedt (son f här 1693) – Alm 1943. Eric Åberg var f 1712 här – Åberg 1892. Notarien vid kämnärsrätten Carl Magnus Lönnrot bodde här till 1752 (hans far, ej namngiven, anges haft någon tjänst i Örebro) – Lönnrot 1890. Knapptmakaren Lars Almström var f 1740 här – Almström 1965. Kopparslagarsläkt Agrell, som varit verksam i Örebro sedan 1700-talet – (äldre släkt till) Agrell 1989. Korpralen Johan Erik Ekman uppges vara f 1813 här – Ekman 2016. Carl Victor Muhr var f 1822 här – Muhr 1885.

SKÅNE

Ej känt/angivet var: Häradshövdingen Peter Nobelius var f omkr 1660 här, troligen i någon av orterna Nöbbelöv – Nobel 1950. Kronofogden Knut Boman, f omkr 1665, d före 1720 – Boman 1938. Häradsskrivaren i Åsbo och Bjäre härad Adam Petter Ollman (sonson f 1727) – Ollman 1930. Bruksinspektorn Per Dyberg, f 1725 – Dyberg 1938. Kvartermästaren vid Norra skånska kavalleriregementet Hans Gottfrid Richter, f 1744, d 1803 – Richter 1936.

Allerum Trädgårdsmästaren Tyke Jönsson Lundgren (son f 1775) – Lundgren 1927. Bonden Gunnar Andersson i Kungshult, f 1761, d 1833 – Andersson 1894, Gustafsson 1894, Jönsson 1894, Malmros 1894, Persson 1894 (allt kallat "Kungshultssl"). En fiskare i Hittarp, vars namn ej anges (sonson f 1815) – Malm 1950.

Asmundstorp Husmannen Jeppa Olsson, f 172(0), d 1802 – Henkow 1980.

⁷⁰ Meddelat av Bengt-Ola Morgny, Stockholm, september 2010.

⁷¹ Far till Per Julin, f 1803, enligt SBL 20 (1975), s 461.

⁷² Farfar till Nicolaus Nicolai Marchelius, enligt M Collmar och A-M Lenander Fällström: Strängnäs stifts herdaminne, 3 (2000), s 160.

Ausås Bonden Jöns Nilsson i Ausås Ågård, f 1651, d 1730 – ”Ausås Ågårdsll” 1894 (Andersson (2 st), Persson (2 st), Petersson, Reuter, Tufvesson).

Baldringe Frälsebonden Abraham Andersson i Baldringe, känd fr 1659, d trol omkr 1694 – Skanne 1980.

Balkåkra Mårten Larsson, f 1755, d 1803, var husman i Balkåkra nr 6.⁷³ – Pereswetoff-Morath 2000 (den adopterade grenens fädernelinje). Ladufogden Nils Matsson var f 1772 här – Holm 1967. Bruksinspektorn Anders Söderberg, f 1783, härstammade härifrån – Söderberg 1888.

Barsebäck Åbon Laurits Jensen, f 164(3), d 1678 – Hellbing 1982.

Billeberga Ryttaren och smeden Niclas Holst, f 169(5), d 1755 – Sjunnesson 1908.

Billinge Kyrkoherden och kontraktsprosten Johan Hansson, f 1603, d 1669 – Eberstein 2012 (fädernelinjen).

Björnekulla Kyrkoherden Jöns Knutsson Hjort/Cervin(us), d 1676 – Cervin 1965.

Brandstad Måns/Mogens i Araskoga (antagligen) (son d 1687)⁷⁴ – Areschoug 1894. Per Henningsson, f 164(9), d 1712 – Lundborg 1980.

Broby Frälseåbon Truls Jönsson i Uddarp, f 1773, d 1836 – Norup 1962.

Brunnby Bonden Rasmus Bengtsson under Krapperup (son f 1674) – Palm 1893. Ladufogden Per Jönsson vid Krapperup, d 1795 – Wengberg 1888. Sven Jönsson, f 175(9), blev genom sitt gifte rusthållare i Stubbarp – Jönsson 2012.

Brönnestad Klockaren Andreas Svenonius (tidigare Svensson), f 167(7), d trol 1769 – Svenonius 1962. Fiskaren Per Nilsson Fischer vid Hovdala, f 1702, d 1760 – Fischerström 1963.

Böringe Ladufogden Johan Olsson Grönvall i Fadderstorp, f 1705, d 1755 – Grönvall 1919. Carl, vid Börningekloster (son f 1798) – Carlsson 1892.

Dalby Per Nilsson (vars hustru var f 1630, d 1701) – Christenson 1963. Rusthållaren Petter Prytz, f 1669, d 1728 (hemvist anges ej för hans far, ryttaren Jonas Prytz, f 1633, d 1706) – Prytz 1920–21. Ladufogden vid Dalby kungsgård Jeppa Jönsson, f 1749, d 1833 – Prawitz 1978 (yngre släktens fädernelinje).

Degeberga Ryttaren Anders Isberg, f 170(7), fick avsked 1757⁷⁵ – Isberg 1938.

Ekeby Artilleristen Sven Dunder i Fjärestad var f här 175(8) – Dunér 1918.

Esarp Åbon Gunnar Larsson i Alberta, f 1720, d 1801 – Ahlberg 1943.

Everlöf Häradskskrivaren Johan Johansson (son f 1682) – Ewerlöf 1978.

⁷³ Farfars far till Magnus Dahlquist, f 1863.

⁷⁴ Far till kyrkoherden Holger Arreskow, enligt Gunnar Carlquist: Lunds stifts herdaminne, II:9 (1963), s 146.

⁷⁵ SBL 20 (1975), s 46.

Fränninge Märten Persson, från 1724 ryttare i Fränninge nr 23 och senast 1741 åbo där, levde ännu 1775 – Werkström 2012. Bonden och smeden Jöns Mickelsson, f 1704, var härifrån – Sederholm 1995.

Färlöv Måns (hustru f 1697), senast från 1764 bosatt i Bjärlöv nr 21 – Kristensson 2012.

Förslöv Inspektorn Lars Holmquist på Ljungbyholm (son f 1780) – Holmquist 1943.

Glemminge Clas Andersson tillträde 1709/10 Glemminge nr 6 – Claus 2016.

Gråmanstorp Ladufogden Anders Bergman på Bjärsgård, f omkr 1730, d 1793 – Bergman 1963. Åbodottern Boel (Botilda) Olsdotter (Olsson), f 1812, fick 1841 son i Åby – Cederholm 2010.

Gylle John Nilsson, f 1826, lantbrukare i Gylle, senare bruksägare på Uddeholm, Surteby, Västergötland, d 1885 – fädernelinjen till Ulrikas ättling Augustas släktgren av släkten Wiesel 2014.

Gärdslov Ridefogden Jens Söffrensen på Näsbyholm (son f 1614) – Faxe 1967.

Halmstad Jöns Widelius/Janus Widell, f 167(3/4), var hjälppräst och fr 1709 nådårspredikant här – Widell 2007. Tuve Olsson tillträdde Bångstorp 1742 – Westerdahl 2010 (yngre släkten I:s fädernelinje).

Hammarlöv Bonden Per Olsson i Östra Värlinge, f omkr 1673, d 1740 – Bendz 1974.

Helsingborg Murmästaren Anders Hansson (son f 1624) – Thomæus 1930. Kyrkoherden i Stävie Anders Lauritsen (obelagt att han skulle ha kallat sig Hart, däremot skrivs han vid ett tillfälle Helsingburgensis), känd fr 1625, d 1668,⁷⁶ bör av tillnamnet att döma härstamma härifrån – Hartelius 1930. Kyrkoherden i Kvidinge Johannes Jacobi Helsingburgensis, d 1695, bör av tillnamnet att döma komma härifrån – Quiding 1938. Handelsmannen Hans Nilsson Pripp, d 1722 – Pripp 1927. Sergeanten Pe(tte)r Hammar, f 176(3/4) – Hammar 2012 (äldre släkten). Husaren och postiljonen Olof Möllerberg, f omkr 1770, d 1804 – Möllerberg 1976.

Husie Bonden Jöns i Östra Skrevlinge (son f 1656) – Schrewelius 1963.

Hyby Skomakaren Anders, f 1647, d 1706 – Hyberg 1930.

Håstad Mjölaren Måns Nilsson i Bösamöllan (son f 1724) – Böös 1943.

Härslov Befallningsmannen Åstrad Jönsson, d 1677 – Herslow 1982.

Höör Sone (Sonne, Sönne, Sjunne) Persson, f 165(0), var från 167(1) i tjänst på Höörs säteri – Möller (fr Höör) 2010. Måns Ståhl i Ornaholma (son f omkr 1700) – Stål 1943.

Ingelstad Brofogden Henrik (Hennik) Jansson var f 1702 här – Ros 2000.

Jonstorp Snickaren i Helsingborg Anders Kullberg (d 1751); släktnamnet ska vara bildat efter Kullen – Kullberg 1889.

Knislinge Åbon Nils Månsson i Östra Olinge nr 2 (son f 1696) – Hagander 1982.

⁷⁶ G Carlquist: Lunds stifts herdaminne, II:4 (1952), s 344.

Kristianstad Fällberedaren Ditmer Hemmingsson, känd fr 1616, d 1658⁷⁷ – Kockum 1963. Rådsmannen Berndt Olsson (son f 1651) – Aulin 1927. Borgaren Jörgen Madtzen Gagge, d 1696 – Gagge 1980. Postmästaren Johan O:son Ursell (d 1700)⁷⁸ – Ursell 1886. Skräddaren Niels Madsen (son d 1709) – Frick 1976. Borgaren Claes Kemmer (son f 1662) – Kemner 1930. Skomakarmästaren och värdshusvärden Tobias Pettersson Pravitz, d 1729 – Prawitz 1978. Timmermannen Ola Hansson, d 1742 – Wahlgren 1974. Handlanden Hans Fredric Stenberg (son f 1760 och bror f 1742) – Stenberg 1887. Handlanden i Helsingborg Lars Engström var f 1736 här – Engström 1885. Gördelmakaren Johan Jakob Wancke, f 1737, d 1789 – Wancke 1936. Snickaren Jacob Asker, d 1805 – Asker 1930. Grosshandlaren Carl Fredric Ericson, f 1764 – Ericson 1980. Fortifikationstimmermannen Nils Lilienberg, f 1777, d 1827⁷⁹ – Lilienberg 1950.

Kvidinge Bonden Gunnar Jönsson i Kärreberga, f 166(1), d 1735 – Bjernekuull 2003.

Kvistofta Frälseåbon Per Corfitzson i Katslösa nr 1, f 1711, d 1771 – Cronquist 1965.

Källstorp Nils i Lilla Jordberga (sonson f 1783) – Pfaff 1891.

Landskrona Otto Nielsen Grydestöber (son f 1649, arvskifte 1680)⁸⁰ – Billberg 1894. Byfogden och rådmannen Enert Matsson Bring (hans änka nämns 1659) – Bring 1976. Handelsmannen Thorbjörn Cronsioe (son f 1700) – Cronsioe 1887. Oboisten Christian Wenster, d 1727 – Wenster 1962. Bagaren Torkel Scholander, f 1710, d 1787 – Scholander 1943.

Lilla Harrie Nämndemannen Per Nilsson, f 1692, d 1764 – Hansson m Prom och Brock 1950.

Loshult Bonden Peder i Ekön (son f 158(9)) – Lovén 2003.

Lund Skomakaren Jockim Kruse, d 1712⁸¹ – Kruse 1963. Bagaren Michael Jönsson Lund, som 1696 erhöi burskap i Stockholm, var f här – Lundh 1950. Murmästaren Anders Olsson (vars änka avled 1758) – Berg 1943. Snickarmästaren Anders Ekman, f 171(2), d 1780 – Ekman 2003. Vaktmästaren Jöns Månsson Lundholm, f 1784, d 1847 – Lundholm 1886.

Lyby Vävaren Christian Ottergren i Söderto, f 1708, d 1803 – Ottergren 1927.

Löderup Bonden Truls Jenssön, f 1589, levde 1670, ägde Löderup nr 21 från 1624 – Lödrup 1989.

Lövestad Åbon under Lövestads kungsgård Jöns Olofsson, f 1663, d 1737 – Löfström 1950.

Malmö Peder Holst, d 1664 – Holst 1886. Bagaråldermannen Börje Joensson Bager, d 1677 – Bager 1989. Häradskskrivaren och extra

⁷⁷ SBL 21 (1977), s 456.

⁷⁸ Farfars farfars far till Olof F Ursell, f 1818.

⁷⁹ Han var far till Nils Lilienberg, f 1799, vars biologiske far enligt släktraditionen emellertid var sedermera landshövdingen och statssekreteraren Lars Arnell, som härstammade från Hälsingland, vilket är anledningen till att släkten uppges härstamma från Hälsingland i SSK 1950, enligt SBL 22 (1979), s 772.

⁸⁰ Gunnar Carlquist: Lunds stifts herdaminne, II:7 (1959), s 491.

⁸¹ SBL 21 (1977), s 622.

rådmannen Börje Larsson Hwass, känd fr 1661, d 1686⁸² – Hwasser 1943. Besökaren Peder Larsson⁸³ Kock, f 163(6), d 1704 – Kock 1962. Tullskrivaren Jonas Larsson Stare, d 1691 – Stare 1980 m tillägg 2016. Fältväbelen Mattias Bruse var f här på 1680-talet – Bruce 1989. Löjtnanten Carl Palm var f här 1692 – Palm 1919. Åkerbrukaren Märten Jönsson (son f 1731) – Malmberg 1920–21. Garnisonsklockaren Andreas Gullberg, f omkr 1710, d 1771⁸⁴ – Gullberg 1930. Sadelmakarmästaren Isak Westring, f 171(1), d 1788 – Westring 1930. Handlanden Peter Dahl, f 1722, d 1785 – Dahl 1943. Timmermästaren Thue Jungbeck, f 1730, d 1778 – Jungbeck 1887. Skomakarmästaren Andreas Ploman, f 1740, d 1790 – Ploman 1995. **Munka-Ljungby** Smeden Bengt (son f 1692) ”i Ljungby i Skåne”⁸⁵ – Sjöbohm 1938.

Norra Mellby Kvartermästaren Andreas Holm (son f 1712) – Wannholm 1943.

Norra Rörum Bonden Olof Andersson i Trulstorp nr 4, f 1689 – Risberg 1963.

Norra Strö Gårdsskrivaren Sven Svensson på Strö sätesgård, f 1719, d 1797 – Leeb-Lundberg 1992.

Norra Vram Smeden Assar Callmer, f 1714 (jfr vid Risekatslösa) – Callmer 1974. Nils Svensson var f 1778 här⁸⁶ – Hassler 1963.

Norra Åkarp Bonden Nils Simonsson i Åkarp, f 166(3), d 1732 – Lantz 2007 och Celin 2007.

Nosaby Åke Truedsson (son f 1777) – Ridderstedt 1982. Måns Persson (f 1773) avled i Hammar 1844 – Mårtens 1963.

Oppmanna Måns Håkansson i Oppmanna (son f 163(1)) – Kjellgren 2003.

Osby Bonden Måns i Hasslaröd, känd 1670 – Hasselquist 1889.

Oxie Fällberedaren Nils Paulsson var f här 1660 – Wihlborg 1920–21.

Raus Skattebonden Nils Nilsson i Köpinge nr 3, f 1734, d 1779 – Landergren 1978. Jöns Andersson (son f 1770) – Knutson 1950.

Ravlunda Måns Månsson i Killehusen, känd 1759–76 – Ramner 2010 och Rur 2016.

Reslöv Rusthållaren Ola Bengtsson, f 1790, d 1839 – Erlandsson 1943.

Riseberga Bonden Lasse i Rynke, känd 1584 – Odhnoff 2007. Torsten (Toste) Bengtsson, f 171(7/8), från 1754 tröskeman på Herrevadskloster – Wullt 2014.

Risekatslösa Frälsebonden Per Sonason i Katslösa, känd 1684–1711 – Stenkula 2012. Släkten Callmer 1974 antas ha tagit sitt namn från Calmaremöllan.

Röstånga Bonden Lars Nilsson i Kolema nr 1, f 1737 – Nyberg 1950.

⁸² Han räknade sig som ”svensk”, vilket betyder att han ej var f i Skåne, enligt SBL 19 (1973), s 512.

⁸³ SBL 21 (1977), s 446.

⁸⁴ I Malmö, ej Lund, enligt SBL 17 (1969), s 403.

⁸⁵ Alternativt avses Östra Ljungby, Västra Ljungby eller Trolle-Ljungby sn.

⁸⁶ Nils Svensson (ej Persson) var f 1778 6/2 i Vram, enligt hfl 1825–31, då han var husman i Eslöv nr 8–9–10, Västra Sallerup. Vid den tidpunkten är det en lucka i Norra Vrams fb. Han var far till Henrik Nilsson.

St Peters kloster Ridfogden Peder Jonasson (Jonson), senare rådman i Landskrona, d 1668 – Rodhe 2007.

Saxtorp Peter Jönsson (sonson f 1779) var f här – Cronhamn 1887.

Simrishamn Smeden Gisel Olsson, f 167(8), d 1727 – Möller 1936. Handelsmannen och rådmannen Magnus Wollin, f 1698, d 1770 – Wollin 2000.

Sireköpinge Anders Svensson Westerdahl, f 1740, d 1797, mjölnare i Skottemölla genom sitt gifte – Westerdahl 2010.

Skepparslöv Bonden Lasse Jönsson var f här (son f 1734) – Sjöström 1943.

Skurup Frälsebonden Mårten Hansson i Saritslöv, känd från 1662 – Linder 2003.

Smedstorp Bonden Hans Nelsson i Tunby (son f 1762) – Holmstedt 1989.

Stoby Kronoarrendatorn Nils Nilsson i Röinge (son f 1816) – Wadstein 1930.

Stävie Sockenskräddaren Olof Brorsson (barn f 1742–ca 1752) – Holmquist 1984.

Svedala Åbon Mats Sjunnesson på sedermera nr 1 i Aggarp, f senast ca 1610, d ca 1675.⁸⁷ – Nyström 1936. Komministern i Valinge Nils Widelius uppges vara f här 1709 – Widell 2007 (yngre släktens fädernelinje).

Säby Nämndemannen Anders Persson i Säby, d 1688 – Cronberg 1995.

Södra Sandby Nils Jönsson, f 17(38/41), tog senast 1762 tjänst som dräng i Flyinge – Olsson 2010.

Södra Vram Hovslagaren Knut Möller var f här omkr 1670 – Möller 1962.

Tolånga Kaptenen Fredric August de Berg, d 1736 (hustru begravd 1733 här) – de Berg 1992. Bonden Måns Månsson i Eggelstad, f 171(2), d 1784 – Ekdahl 1984.

Torekov Skepparen Ebbe Persson, sedan flyttad till Malmö, d 1699 – Bergh 1943.

Torn Mjölnaren Olof Nilsson på Håstad mölla, f före 1642, d 1699 – Lundberg 1963.

Torna-Hällestad Hemmansägaren Jöns Borg (son f 1820; för Jöns far, ryttaren Anders Söderberg, är hemvist ej angiven) – Borg (Ystadssl) 1943.

Trelleborg Lars vävare (son f 1636) – Borg (fr Lund) 1943. Lantbrukaren Olof Hansson, början av 1700-talet – Borgman 1888. Privatläraren Hans Larsson (son f 1795) – Borgström 1938.

Trollenäs Hemmansbrukaren Lars Andersson, f 1745, d 1821⁸⁸ – Gullberg 1930 och Segerfeldt 1963.

Träne Rusthållaren Per Åkesson i Venestad (son f 1789) – Westrup 1982.

Tässjö Trädgårdsmästaren Lars Forssman, känd 1799–1803⁸⁹ – Forssman 1938.

⁸⁷ Farfar till besökaren Thomas Ol(of)sson Nyström, f 168(1), d 1758. Se Släkt och Hävd 1976, nr 1–2, s 106–107. Tack till Claes Wenell, Malmö, för påvisande av Thomas far 2006-11-25.

⁸⁸ SBL 17 (1969), s 403.

Vallby Bonden Eskil Matdsson i Vallby nr 33, början av 1600-talet – Ingvar 1992.

Valleberga Jöns Persson, dräng i Valleberga by 1732 (när han fick en son utom äktenskap) – Kraft 2014.

Vanstad Frälsebonden Anders Nielsen i Vanstadtorp, känd 1650–84 – Wanby 2003.

Veberöd Frälseinspektorn Anders Andersson, f omkr 1640 – Berg 1963.

Vedby Korpralen och rusthållaren Johan Bergman, d omkr 1705 – Bergman 1943.

Vederlöv Bonden Måns Nilsson i Bökebacken (son f 1755) – Sjöstrand 1980.

Viken Bonden Truls Andersson i Svanebäck, känd 1638–72 – Andersson 1894, Böös 1894, Jönsson 1894, Kullenberg 1894, Kullendorff 1894, Malmqvist 1894, Mandelgren 1894, Nilsson (fr Jonstorp), Nilsson (fr Väsby) 1894, Persson 1894, Skog 1894 och Sävve 1894 (allt kallat ”Kullaslakten”).

Vittsjö Pe(de)r Simonsson (Simensson), f 162(8/9), tillträdde 1659/81 som bonde i Björkholm – Ohlin 2018.

Vittskövle Frälseinspektorn och kronolänsmannen Strichard Landgren, f 169(3), d 1762 – Landegren 1950. Jägaren Sven Chrigström vid Vittskövle slott, f 1777 – Chrigström 1950.

Vä Ola Månsson i Mansdala (son f 1715) – Åhström 1974.

Väsby Byggningskrivaren vid amiralitetsvarvet i Göteborg Börje Månsson Hammar, f 162(0), d här 1694⁹⁰ – Hammar I 1967. Skattebonden Nils Gudmundsson i Ingelstråde, d 1699⁹¹ – Olin 1938.

Västra Karup Hans Persson Wahlberg, f 169(2), var 1713 ryttare i Faritslöv – Nilsson 2007.

Västra Nöbbelöv Åbon Lars Jönsson var f här 1765 – Tullander 1980.

Ystad Bagaren Henric Castensson (barn f 1677–96) – Bager 1894. Visitören och köpmannen Jakob Andersson, d 1714 – Sylvan (yngre slakten) 1950. Handelsmannen och rådmannen Jöns Olofsson Båth, f 1667, d 1725 – Bååth 1938. Stockmakaren Hans Gudmundsson Biörck, d 1712 – Biörck 1989. Skräddaren Olof Kjellsson (son f 1713) – Kjellson 1919. Fällberedaren Christian Nilsson Grönvall, f 168(4), d 1756⁹² – (äldre släkt till) Grönvall 1943. Handlanden Andreas Widell, f 1689, d 1739 – Widell 1943. Krukmakaren Carl (Rasmusson) Sjövall, f 1705, d 1751 – Sjövall 1898. Jochum Bauer, från 1748 skeppare här – Bauer 1965. Guldsmeden Jonas Aspelin (son f 1767) – Aspelin 1892.

Åhus Hanns Guldsmed, d 161(8) – Feuk 1984. Tullbesökaren Carl Carlsson Åhlund, f 1696 – Åhlund 1989. Hovslagaren Per Åberg (son f 1732) – Åberg 1984, Key-Åberg 1984 och Stockhaus-Åberg 1984. Kofferdikaptenen och lotsinspektören Lars Johannes Berg, f 1726, d 1799 – Berg 1898.

⁸⁹ Far till Lars Peter Forssman, enligt SBL 16 (1966), s 370.

⁹⁰ Svenska Antavlor IV:7 nr 240 (1998), s 307, ana nr 672.

⁹¹ Han var far till i ingressen omnämnde Gudmund Nilsson, se SBL 28 (1994), s 191.

⁹² SBL 17 (1969), s 386.

Ängelholm Tingsskrivaren Thomas Rasmussen, d 1660 – Trägårdh 1989. Klockaren Åke Jönsson (barn f 1651–56) – Engeström 1894. Per Truedsson Smed, d 1708 – Grönwall 1943.

Önnestad Kyrkolandbon och nämndemannen Kersten Nilsson var f 166(5) här⁹³ – Ljunggren 2000.

Östra Broby Bonden Jon Jonsson, f 1681 i Njura – Johnsson 1936. Sockenskräddaren Niclas Jönsson i Glimmingetorp, f 1730, d 1793⁹⁴ – Glimstedt 1918.

Östra Herrestad Skolläraren Pe(tte)r Herlin var f 1791 (ej 1790) här⁹⁵ – Herrlin 1938.

Östra Nöbbelöv Bonden Olof Pedersson i Gislöv, d 1671–82(?)⁹⁶ – Nobel 1950.

Östra Vemmenhög Bonden Truls Larsson i Östra Vemmenhög nr 22, mitten av 1600-talet – Hellner 1995. Åbon Trued Mårtensson i Dybäck, f 174(6), d 1812 – Persson 2014.

Öved Nils Jöransson, f 172(4/5), ska vid tiden för sonens födelse 1762 ha bott här – Främby 2014.

SMÅLAND

Ej känt/angivet var: Folke den tjocke, storman i Sverige under tidigt 1100-tal, möjligen med godsnehav särskilt i Småland⁹⁷ – Folkungaätten 1891. Riddaren Nils Kettilsson, känd från 1279, d 1304/1310, och hans bror, riddaren, riksrådet och lagmannen i Tiohärads lagsaga Ture Kettilsson, känd från 1283, d 1322/27⁹⁸ – Bielke 1889. Mönsterskrivaren Olof Olofsson Roswall, f 1644, d 1695 – Roswall och Roosval 1930. Stockhuggaren vid Gevärsfaktoriet i Jönköping Sven Andersson Berg var f 169(4) i Västergötland eller här enligt sinsemellan motsägande samtida uppgifter – Bergh (Ölmestadssläkten) 1943.⁹⁹ Ryttaren Jon Ståhl var f 1698 här – Ståhle 1967. Israel Andersson i ”Nyatorp” levde ännu 1770 (son f 1739) – Nyman 1889. Kronolänsmannen i Stranda härad Bengt Elfving (barn f 1742–55) – Elfving 1888. Tobakshandlaren i Stockholm Johan Smedberg var f 1745 här – Smedberg 1898. Svarvaråldermannen i Stockholm Per

⁹³ SBL 24 (1984), s 20.

⁹⁴ SBL 17 (1969), s 165.

⁹⁵ SBL 18 (1971), s 728. Han var enligt hfl f 1791 30/6 i Östra Herrestad, för vilken församling fb inte finns från den tiden.

⁹⁶ SBL 27 (1991), s 85, skriver: ”[Petter Nobelius’] patronymikon [Olavi] har kombinerats (Schück och Sohlman) med att en bonde vid namn Olof Pedersson (d mellan 1671 o 1682) ägde en gård i Gislöv i Östra Nöbbelöv, Krist, men gissningen att denne skulle ha varit Nobelius’ far, har endast kunnat styrkas med påståendet att namnet Olof vid denna tid skulle ha varit mycket sällsynt bland Skånes bönder.”

⁹⁷ Farfar till Magnus Minnesköld, se Äldre svenska fränsesläkter, I (1957–89), s 39 f.

⁹⁸ Gustaf Elgenstierna: Den introducerade svenska adelns ättartavlor, I (1925), s 354 f.

⁹⁹ Axel Mollstadius: Om släkten Bergh (Ölmestadssläkten) – dess ursprung och hittills kända genealogi, i Genealogisk tidskrift 1960:1, s 201–221.

Almqvist, f 1768, härstammade härifrån – Almqvist 1891. Jaktuppsyningsmannen Johan Gustaf Appellöf, f 1799, flyttade härifrån till Gotland – Appellöf 1917.

Troligen Kronobergs län: Lars Biörckman, f 1667, var först i tjänst hos en häradsrättskrivare där – Björckman 2000.

Adelöv En bonde i Södra Liarp var far till kyrkoherden i Adelöv Elias Adelgren, d 1719 – Adelgren 1889 och Adlerz 1930.

Agunnaryd Kyrkoherden Magnus Chorinus, f 1653, d 1701 – Corin 1967. Jonas Andersson i Grythult Storgården, f 1730, d 1797 – Åberg 1889.

Algutsboda Kronolänsmannen Magnus Lönegren var f 1703 här – Lönegren 1889. Bonden Per Nilsson, d 1742 – Håkan(s)son 1950.

Almesåkra Bonden Israel Andersson i Ekesjö (son f 1718) – Dahl 1984.

Almundsryd Bonden Håkan Abrahamsson i Bjällermåla (son f 1722) – Almén 1888.

Alseda Rusthållaren Sven Svensson i Ämmaryd Björsagård, f 167(6), d 1755 – Ahlgren 1976. Peter Belzelius i Sund, g 1713 – Wennerström 1943. Jon Sevedsson (Sevidsson, Sevesson), f 169(6), var dräng i Hultåkra Skattgård senast från 1717 – Cæsar, Cesar 2016. Bonden Jon Persson i Huskvarns gård, f 1705, d 1765 – Rapp 1978. Kronobefallningsmannen Johan Skottsberg i Germunderyd Torsgård, f 1711 – Skottsberg 1930. Hejderidaren Peter (ej Lars Petter) Kullberg i Björkholm, f 1720 eller 1722, d 1802¹⁰⁰ – Kullberg 1918. Måns Andersson, bonde i Holsby Storegård åtm 1760–79 – Ahlander 2007. Rusthållaren och gästgivaren Johan Nilsson i Torstra Ödshult, f 1740/41,¹⁰¹ d 1795 – Ahlsell 1938.

Annerstad Bonden Ingemar, 1600-talets början – Widebeck 1936. Sven Stockenberg i Bygården, f 1630 – Stockenberg 1967. Bonden Jöns Persson (son f 1678) – Annerstedt 1927.

Arby Kronobonden Joen Nilsson i Starbäck, känd 1600–16 – Starbäck 2010.

Asby Bonden Magnus i Höglycke, känd 1570 – Celsius 1892.

Askeryd Rusthållaren Olof Larsson i Bjursberg, d 1728 – Björklund 1943. Jon(as) Andersson Ek(e)strand, uppges f 1692 eller 170(5), blev 173(0) soldat i Mosstugan under Skyttlingebäck – Garbo 2007.

Bankeryd Bengt Göransson var dräng vid Attarp vid sin vigsel 1740 – Roos 2007.

Barkeryd Per i Äng, d 1568 – Engdahl 1950. Nämndemannen Jon Staffansson i Äsperyd, känd fr 1644, d troligen 1652 – Ljungqvist 2012. Bonden Anders i Alarp, 1600-talets mitt – Ahlander 1893. Skraddareäldermannen i Jönköping Olof Barkman var f här 1688 – Barkman 1930. Soldaten Anders Andersson under Brittebo (son f 1734) – Fagerberg 1936. Bonden Sven Månsson i Bästhult (son f 1803) – Pleijel 1963.

¹⁰⁰ Uppgiften att hans far skulle ha varit en djurvaktare på Holaveden är obestyrkt, enligt SBL 21 (1977), s 664.

¹⁰¹ Han var f 1740 enligt hfl 1780–82, 1741 enligt hfl 1791–98 och 174(1) enligt åldersuppgiften att han var 53 år vid sin död 1795 13/2.

Barnarp Sven Jönsson, f 161(6/7), hammarsmed och bonde i Hälltorps kvarn, d 1702¹⁰² – Spånberg 1950.

Berg Bonden Sven Gustavsson i Hult, d 1752/53 – Wikander 2000.

Berga Frälsebonden Nils Knutsson i Hörda Lillegården, levde 1636 – Heurlin 1930.

Björkö Bonden Måns Johansson i Styggetorp (son f 1757) – Janzon 1890.

Blackstad Bonden Jon i Blackstad, 1500-talets första hälft – Torpadie 1938. Gästgivaren Per Johansson i Grönhult, f 1667, d 1750 – Krönmark 1982.

Blädinge Klockaren Per Clemetsson i Norra Vare, f 1648, d 1727 – Carlström 1938. Nils Nilsson, f 166(7/8), från 169(2) dräng i Södra Vare Norrgården – Lagerkvist 2012. Nils Svensson, f 1743, bonde i Hallåkra, d 1801 – fädernelinjen till Märtas ättling Samuels släktgren av släkten Wiesel 2014. Regementsväbeln Tyko Gustav Gudmundsson, f 1762, är tidigast känd 1785–93 här – Tullberg 1980.

Bolmsö Skattebonden Laurens i Uggleboda, nämnd 1538–65 – Hafström 1978.

Bondstorp Soldaten Anders Johansson uppges vara f omkr 1680 här – Andréen 1992.

Bottnaryd Bonden Jöns Svensson (son f 1679) – Friberger 1982. Hemmansägaren och skräddaren Petter Svensson, f 1797, d 1884¹⁰³ – Sandzén 1943.

Bredestad Bonden Josef Larsson var f omkr 1670 här – Hultkrantz 1950.

Bringetofta Nils, 1600-talets första hälft¹⁰⁴ – Lindmark 1962.

Byarum Inspektorn Jan Larsson Säfvenqvist på Eckersholms bruk, f omkr 1690 – Eckerström 1950. Anders Andersson, f 1744, bodde i Bäck till 1767 – Leander 2010.

Båraryd Bonden Håkan Håkansson i Näs och Gisaved Mattisgård, f 1659, d 1728 – Nordlund 1919.

Bäckaby Karl (eller Nils) (son f 1618 här) – Bäckstadi 1887. Bonden Per Bosson i Doestorp, f 1680 – Liljenroth 1943.

Bäckseda Ryttaren Peter Vidmundsson Bexell, stupad 1709 – Bexell 2007. Rusthållaren Måns Månsson i Stora Fagraryd, f 164(6/7), d 1702 – Bexell 2007 (yngre släktens fädernelinje).

Bälaryd Korpralen Nils Boll, f 1754, d 1793 – Johansson 1992.

Dalhem Smeden Nils Bengtsson, senare Scharin, f 165(2/3), d 1734, var senast från 1692 bosatt i Söräng – Scharin 2012 och Skarin 2012. Pigan Maja Lisa Lingren på Hackenäs¹⁰⁵ (son f 1780) – Hökenberg 1889.

¹⁰² Svenskt biografiskt lexikon, 33 (2007), artiklen Spånberg.

¹⁰³ För tidigare släktled anges hemvisten såsom osäkert Bottnaryd. Hans farfars far Jöns Esping uppges ha varit soldat på Karl XII:s tid.

¹⁰⁴ Komministern Nils Lindmark var son till borgaren Sven Nilsson Bringander i Ronneby, d mellan 1682 och 1696, som var bror till skräddareäldermannen Pål Nilsson, f 162(6) i Bringetofta sn, d 1699, och sannolikt även till Jonas Nicolai Bringander, d tidigast 1648, enligt SBL 23 (1982), s 521.

¹⁰⁵ Mor till Gabriel *Edvard* Hökenberg (i fb Gabriel).

Djursdala Bonden Lars Jonsson i Djursdala norrgård, enligt db f 167(8/9) men var troligen något äldre än så – Carlsson och Carlzén 2012.

Döderhult Nämndemannen Gabriel Jonsson i Skalltorp, f 167(2), d 1739¹⁰⁶ – Weidenhajn 1984.

Ekeberga Anders Karlsson, f 168(5/6), sockenskräddare här till 1726 – Ingelberg 2018.

Eksjö Borgmästaren Bengt Svensson, d 1668 – Ekermann 1984. Skomakaråldermannen Staffan Nilsson, f 163(8), d 1712 – Ekeroth 1938. Skomakaremästaren Sven Svensson Berg, f 168(6), d 1741 – Berg 1965. Auditören Lars Lindgren, f 168(8) (ej 1682), d 1770¹⁰⁷ – Lindgren 1938. Rådmannen Peter Mörck (son f 1719) – Mörcke 1919. Rådmannen och handlanden Erik Norrman, f 1711, d 1784 – Norrman 1976.

Fagerhult Hemmansbrukaren Peter Lundman i Farshult, f 1704, d 1793 – Wirsén (Kristdalagrenen) 2003 (fädernelinjen). Bonden Jonas Svensson i Lilla Klo (son f 1804) – Sellergren 1938. Riksdagsmannen Lars Larsson i Högsby, Århult, f 1777 – Furuland 1982.

Flisby Bonden Jöns i Södra Sunneränga, 1620-talet – Sondén 1936. Peder i Torrsjö,¹⁰⁸ d 1672 – Lidman 1943. Kvartermästaren Georg Kniberg i Hammarsberg, f 1722, d 1800¹⁰⁹ – Kniberg 1919. Torparen Göran Andersson i Knäppet under Knutstorp (son f 1775) – Rygert 2003. Ryttaren Jonas Nyberg för Nyaby, f 1739 – Rydeman 2000.

Frödinge Bonden Per i Brantestad (son f 1696) – Brandelius 1893. Bonden Anders Niklasson (son f 1862) – Frölinder 1930.

Furuby Korpralen Per Håkansson i Bergsnäs (son f 1664)¹¹⁰ – Helin 1886. **Gladhammar** Gästgivaren Jöns Gudmundsson (son f 1695) – Törnvall 1963.

Gränna Fogden och sedermera borgmästaren Lars Svensson var bosatt i Aranäs senast från 1639 (möjligen redan 162(3) eftersom hans då födde son uppges ha varit f där) och till 1649 – Lars Svenssons i Gränna släkt 2018, Brise 2016, Crantzberg 2018, Skön 2018, Wetterman 2018 och Williams 2018. Organisten Olof Johansson Wijkbom, f 1660, d 1740 – Wickbom 1943. Snickaren Olaus Hafström var f 171(1)¹¹¹ här – Hafström 1936. Pappersmakaren Petter Ekwall i Röttle, f 1730, d 1789¹¹² – Ekwall 1938.

¹⁰⁶ Far till nämndemannen (ej häradsdomaren) Börje Gabrielsson (ej Weidenhajn) i Skalltorp, Döderhults sn, enligt Kristdala fb 1713. Hittills äldsta belägget på efternamnet är från den 8 juni 1817, då två av Lars Börjessons barn inflyttade till Finska församlingen i Stockholm och då skrivs med det.

¹⁰⁷ En uppgift att han skulle ha varit född på Öland är obestyrkt, enligt SBL 23 (1982), s 445.

¹⁰⁸ Att han skulle ha varit riksdagsman har ej kunnat verifieras, enligt SBL 22 (1979), s 715.

¹⁰⁹ SBL 21 (1977), s 369.

¹¹⁰ G Virdestam: Växjö stifts herdaminne, 4 (1930), s 139.

¹¹¹ SBL 17 (1969), s 714.

¹¹² SBL 13 (1950), s 228.

Gårdsby Bonden Måns Månsson i Tofta Sjögård, f 1689, d 1777 – Sjöstrand 1965.

Gällaryd Häradshövdingen Pe(de)r Eriksson på Os (sonson f 1602)¹¹³ – Osander 1893.

Gårdserum Sockenskräddaren Jacob Nilsson Sjöberg i Sjöände, d 1773 – Ekman 1978 (yngre släktens fädernelinje).

Göteryd Bonden Jonas i Björnhult (son f 1531) – Palm 1938. Bonden Sven Andersson, f 1683, d 1746 – Handberg 1989. Mästersvennen Henrik Ståhle vid Ryds järnbruk (son f 1745) – Ståhle 1978. Kaptenen Johan Georg Berg, f 1763, d 1839, bodde på Kölaboda (hemvist anges ej för hans far, underofficeren Magnus Berg, d 1773) – Berg 1943.

Hakarp Uppbördsmannen Daniel Hackman var f 1647 här – Hackman 1896.

Hallaryd Kronolänsmannen Eskil Jonsson i Hallaryd Norregård, d 1563 – Hallenberg 1938.

Hannäs Skattebonden Guttorm i Gärdsnäs, känd 1561–84¹¹⁴ – Hanner 1982.

Herråkra Mattis (Mattes) Nilsson, f 1742, bodde åtm 1770 i Holma – Rydén 2007.

Hinneryd Kyrkolandbonden Erik i Fägerhult, känd 1588–90 – Hillethan, Hillethan 2018.

Hjorted Bonden Jöns (söner f 172(3)–2(9)) – Norlander 1887. Bonden NN (tros ha bott här), vars son Olof, f 1730, antog namnet Widegren och en annan son namnet Sohlberg – Widegren 1891.

Hjortsberga Daniel Berg, f 1749, från 1767/69 soldat i Guldfångarör (senare kallat Gullfamnarör) under Vret Norregård – Martin(s)son 2012.

Hjälmseryd Kyrkoherden Jonas Petri Hjelm, känd fr 1655, d 1694,¹¹⁵ var bondson härifrån – Hjelm 1927. Rusthållaren Per Andersson i Norra Karshult, d 1768 – Hjelmqvist 1982.

Hovmantorp Bonden Gudmund (Gumme) Nilsson i Ugnanäs Storegård, f 173(2), d 1803 – Ernberg och Ehrenberg 1982.

Hultsjö Per Karlsson, f 1685, d 1759 – Werner 1978.

Hånger Frälsebonden Ingemar i Väderås, känd 1592–1629 – Linnæus 2010. Frälsebonden Lars Nilsson i Norra Brusås, känd 1670, död samma år¹¹⁶ – Bruzelius 1992.

¹¹³ Jfr Elgenstierna, VI (1931), s 696a.

¹¹⁴ Farfars farfars farfar till Guttorm Johansson (ej Jonsson). Meddelat av Hans Hanner, Stockholm, 2009, på basis av utredning av Anders Bockgård, Valdemarsvik.

¹¹⁵ G Virdestam: Växjö stifts herdaminne IV (1930), s 330.

¹¹⁶ I mtl förekommer Lars Nilsson där endast i mtl 1670, med hustru (ännu ej 1669, ej heller han eller någon änka 1671). Företrädaren i gården hette Nils, som i sin tur efterträtt en Lars, känd åtminstone från 1643. Denne Lars' hustru hette det året Ingebor(g). En hustru redovisas vid honom ännu 1652 men ej längre 1653. Sista året han förestår gården är 1654. Nils förestod gården från 1655 och hade då ingen hustru, men från 1656 redovisas en hustru som hette Ingierd. Som sexman har han signerat mtl 1656 med de sammanskrivna bokstäverna N P. Nils förestod gården ännu 1666. Därefter nämns hans änka 1667–70 men ej längre 1671. Något belägg för

Hässleby Kaptenen Birger Birgersson i Lid, f 1591, d 1669 – Liedholm 1950. Skattebonden Sven Persson i Fågelvik, f 169(2/3), d 1754 – Hesselman 1950, tillägg 2018.

Högsby Frälsebonden Per Olsson i Kalvenäsmåla, f 1659, d 1727 – Löfgren 1930. Henning Eriksson på Hanåsa, f 1678, d 1737 – Hanström 1950. Jöns Larsson Bergman, f 170(0), organist, Högsby – Bergman 2014.

Höreda Bonden Per Jonsson i Enkarp (son f 1767) – Engströmer 1930. Nämndemannen Nils Svensson Stjerna var f 1768 här – Stjerna 1965. Kvartermästaren Gustaf Adolph Mobeck, f 1793, d 1857 (son f 1825 här) – Mobeck 1887.

Ingatorp Gästgivaren Per Nilsson var f i Bruzaholm (son f 1663) – Bruze 1919. Korpralen Peter Tingsten, f 1772, d 1851 – Tingsten 1930.

Jälluntofta Elias i Järanäs (son f 1680) – Bengtson 1963.

Järeda Bonden Nils i Högruda (son f 1597) – Rudelius 1950. Husaren för Fröreda Isac Gustaf Jarl, f 1782, d 1860 – Hæffner 1963.

Järnäs Bonden Anders Persson i Hemmingstorp Norrgård, f 173(0), d 1798 – Lönnermark 2003.

Järstorp Anders Toresson i Lalleryd (son f 166(8)) – Lallerstedt 1982. Pistolsmedsmästaren Olof Jöransson Lundgren vid Rustorps kvarn, f 1679 – Lindqvist 1995.

Jönköping Stadsfogden Anders Nilsson (son f 1590) – Juringius 1890. Borgaren Jöran Jönsson, g omkr 1620, d omkr 1645¹¹⁷ – Wallman 1905 och Wetter 1905. Klensmeden Måns Håkansson (sonson f 1659)¹¹⁸ – Ridderståhle 1885. Kopparslagaremästaren Gustaf Moberg, f omkr 1655, d 1729 – Moberg 1962. Pistolsmeden Johan Rosengren, f 1698 – Rosengren 1989. Kopparslagaren Anders Boman (son f 1760) – Boheman 1978. Skomakarmästaren Magnus Husberg (son f 1769) – Husberg 1943.

Kalmar Handelsmannen Nils Kråk, 1500-talets mitt – Kyronius 1892. Fortifikationsmeden Jöran Olofsson Ahlberg (son f 1688) – Ahlberg 1886. Löjtnanten Jakob Bundi, d 1703 (son f här¹¹⁹ 1677) – Bundy 1943.

att denne Nils skulle ha varit Lars Nilssons far har inte påträffats och förutsätter i så fall av åldersskäl (eftersom Lars Nilssons son föddes 1669) att Nils varit gift före 1655. Lars kan alternativt ha kommit till gården genom sitt gifte med Ingrid Bengtsdotter. Av namnet att döma kan hon nämligen inte uteslutas ha varit dotter till den Bengt som omnämns i gården (nämns efter Nils) ännu ej 1655, men 1656. Hans hustru hette då Anna. Denne Bengt levde ännu 1670. Hans änka nämns 1671–72 men ej längre 1673. I den enda längd som Lars namn finns med nämns han under Bengt, som i sin tur nämns under Nils änka.

¹¹⁷ Hans far har föreslagits vara Jöns Andersson, 1619–21 handlande och borgare i Brätte, tidigare i Nya Lödöse. Något konkret belägg för det finns inte, men det är inte omöjligt att denne i sin tur var son till rådmannen Anders Olsson i Vallen i Nya Lödöse, känd 1587–1601, stamfader till släkten Bratt /SSK 2010/. Gunnar Norlin i Släkt och Hävd nr 3, 1973, s 334.

¹¹⁸ Farfar till Håkan Ståhle, enligt Bernhard Schlegel och Carl Arvid Klingspor: Den med sköldebref förlänade men ej å riddarhuset introducerade svenska adelns ättar-taflor (1875), s 229.

¹¹⁹ C W Skarstedt: Göteborgs stifts herdaminne (1948), s 368.

Artillerisergeanten Sven Nilsson Klint, f 1656 i Småland, d 1710¹²⁰ – Klint 1950. Smeden Magnus Nilsson i Funkebo under Skälby kungsladugård (son f 1731) – Funkquist 1938. Justitieborgmästaren Anders Lind (son f 1777) – Lind 1887. Repslagaren vid Falu gruva Carl Fredrik Lind var f 1763 här – Lindhé 1927.

Karlstorp Svarvaren i Vimmerby Arvid Kastman uppges vara f i Marholma (son f 1683) – Kastman 1891.

Korsberga Nils Jonsson, f 1711/13, övertog vid sin vigsel 1738/39 svärfaderns gård i Alekull – Karlsson 2007 och Walderlöf 2007. Jonas Nilsson, f 17(29/30) eller 1733, genom sitt gifte bonde senast 1767 i Milletorp – Derkert 2010 (med osäkerhet på en punkt i släktledningen).

Kristdala Håkan i Träthult, levde i slutet av 1500-talet – Meurling 2016 (fädernelinjen) och Wijkström 1980. Håkan i Systertorp (son blev kollega i Kalmar 1626) – Dahlerus 1978. Bonden och ryttaren Nils Persson i Kalerum, känd 1648–87 – Petersson 1995 och Regnéll 1976. Skattebonden Sven Nilsson i Fallebo, g 1697 – Fallenius 2003. Skattebonden och kyrkvärden Per Svensson i Klockaregården, f 1687 (fem led före honom i Klockaregården är sannolika men obestyrkta) – Danielsson 2000. Bonden Anders Olofsson i Bankhult, d 1756 – Rosman 1950. Bonden Anders Bertilsson i Krokshult, f 1737, d 1804 – Kjörling 1938.

Kråkshult Bonden Olof, levde i mitten av 1600-talet – Fougel 1896. Torparen Jon Larsson i Ogestahagen i Odensvi sn var född här vid mitten av 1600-talet – Enblom 1967. Ryttaren och skattebonden *Erik* Gustav Lönberg i Kråkshults skattegård, känd fr 1727 – Lönnberg 2007. Skattebonden Olof Persson i Åsa (son f 1751) – Åstrand 1965.

Kräksmåla Måns Persson i Kösebo (sonson f 1696)¹²¹ – Melén 1886. Ryttaren Nils Persson Hultman i Grönskåra, f 1729, d 1789 – Risbecker 2012. Översten Per S W Björkman var f 1825 här – Björkman 1886.

Kulltorp Frälsebonden Börje Månsson i Bobacka, levde 1598 – Hedenfeldt 1938.

Kvenneberga Bonden Nils Jansson i Åeke, f 1709, d 1779 – Quennerstedt 1950.

Kånna Skattebonden Gudmund i Dragaryd, d 156(4)¹²² – Noreen 1938, Nordberg 1890, Nordlind 1890, Norlind 1890, Norén 1891 och Erling 1890.

Källeryd Soldat NN i Svalås (son f 1598) – Svalander 1930.

Kårda Bonden Måns Persson i Vallersta, känd 1562–69, var död 1576¹²³ – Liljewalch 1938.

¹²⁰ Far till Eric Klint, enligt SBL 21 (1977), s 343.

¹²¹ Farfar till Jonas Melenius, enligt Nichlas Malmdahl i Släkt och Hävd 2010:3, s 109.

¹²² SBL 27 (1991), s 490.

¹²³ Hans hustru Ingel Svendsdotter härstammade på modernet från en släkt som fått frälse på Vallerstads storgård av kung Karl Knutsson (det var alltså ej hans släkt, vilket antas i ingressen), se Stig Östensson: Den lågfrälse Vallerstadsätten (1400-talets senare del–1600-talets början) och släkten Liljewalchs äldre led (1562–1726), i Släkt och Hävd 1971 nr 2, s 375–384.

Kävsjö Länsmannen Nils Nilsson i Hökhult, känd fr 1607, d 1657 – Hök 2010. Axel Nilsson, f 1666, d 1759, genom sitt gifte frälsebonde i Stråkeved – Ekstrand 2010.

Lekeryd Kronolandsbon Jöns Persson i Höreda, f 1640, d 1702¹²⁴ – Floderus 1950.

Lemnhult Bonden Johan Svensson på Östra gården, f 1721 – Fagerlin 1891.

Lenhovda Bonden Måns Stensson i Bostorp (son f 1712) – Alin 1888.

Lidhult Skattebonden Måns Jönsson i Kullen, Nannarp, 1721 gift till Skogaryd, Annerstad, d där 1724¹²⁵ – Collin 1967.

Linneryd Bonden Per i Stångsmåla, nämnd 1540–65 – Ling 1943 och (kognatiskt) Ling-Vannerus 2012. Soldaten Johan(nes) Börjesson Qvist i Svartabäck, f 169(4/5), d 1739 – Anell 2012. Bonden Måns Gummesson i Strångemåla, f omkr 1720, d 177(1) – Linnell 1930.

Ljungarum Trädgårdsmästaren Nils Svensson (son f 1639) – Ljungh 1982. Lars Andersson i Kättilstorp (son f 164(6)) – Tholander 1980.

Ljungby (i Sunnerbo härad och Kronobergs län) Kronolänsmannen Zacharias Månsson i Tofta, g 1675 – Ljungdahl 1930. Nämndemannen Johan i Sickinge (son f 1701) – Ljungberg 1962.

Ljungby (i Södra Möre härad och Kalmar län) Bonden Håkan i Mölebo (idag i Sankt Sigfrid) (sonson f 1682) – Granlund 1943. Vice häradshövdingen Johan Aspegre(h)n i Kranklösa, d 1700 – Aspegren 2012, Müllern-Aspegren 2012 och Arndt 2012.

Lofta Frälsebonden Erik Nilsson i Finntorp, känd fr 1664, d 1671 – Björkman 2018. Bonden Lars Larsson i Trostad (son f 1671) – Trozelli 1965. Johan (Jaen) Jönsson, f 171(6/7), d 1787, kom vid sin vigsel 1738 från Skynnerstad och var därefter genom sitt gifte bonde i Vivelvsjö, kyrkoföreståndare och sexman – Sjögren 1943.

Lommaryd Bonden Per Haraldsson i Västra Noby Sörby, d 1732 – Råsberg 1989. Inspektorn Petter Westman i Sköldseryd, f 1716, d 1764 – Westman 1927.

Långaryd Rusthållaren Per Håkansson på Bokhult, f 161(2), d 1695¹²⁶ – Santesson 1943. Bonden Måns Jönsson (son f 1686) – Jehander och Wennberg 1989. Klockaren Per Bengtsson, f 1689 – Palmgren 1950. Ryttaren Anders Andersson Hellström i Helghult, f omkr¹²⁷ 1690 – Eriksson 1920–21. Gästgivaren NN Broman i Nissaryd, f i Bro sn i

¹²⁴ Far till Petrus Floderus, f 1683, enligt SBL 16 (1966), s 188.

¹²⁵ Meddelat av Lars-Ola Jakobsson, Halmstad, 2011-12-14. ("Collins fader Måns Jönsson" omnämns bl.a. i Sunnerbo dombok 1724, hösttinget, mål nr 35.) Lars-Ola meddelar vidare att Måns sannolikt var son till den Jöns som dör omkring 1674 i Nannarp. Lidhult (änkan Kerstin omnämnd i mtl 1675). Denne Jöns hade cirka tio år före sin död flyttat till Nannarp från Yxnalt Norregård, Lidhult, tillsammans med sin hustru Kerstin. Paret är noterade i Yxnalt i mantalslängden 1656 till 1665. Dessförinnan (mtl 1652–1655) finns en Jöns Jönsson och hustru Kerstin noterade i Nannarp.

¹²⁶ Far till Sante Persson, enligt SBL 31 (2002), s 424.

¹²⁷ SBL 14 (1953), s 415.

Uppland (son f 1745) – Broman 1930. Bonden Anders Persson i Älmhult, f 1739, d 1806 – Elmquist 1938.

Långasjö Johan Gudmundsson (Gummesson, Gummason), f 167(1), var senast från 1701 dräng i Harebo Söregård – Sjöblom 2012.

Långemåla Gästgivaren Sune Engström i Bötterum, 1700-talets början¹²⁸ – Engström 1930. Soldaten för Värlebo Nils Jonsson Werlström, f 1743 – Kjelleström 1927.

Lönneberga Bonden Börje Svensson i Sjöarp (son f 1641 i Tunghult, Hässleby)¹²⁹ – Corylander 1908.

Madesjö Bonden NN i Pukeberg (son f 1668) – Montelius 1892. Bonden Sven Persson i Hökahult (son f 1684)¹³⁰ – Cedergren 1978. Bonden Lars Svensson i Norra Örsjö, f 1686, d 1766 – Claesson 2003.

Malexander Bonden Nils i Somvik (son f 1637) – Sommelius 1938. Bonden Olof Jonsson i Långstorp, f 1649, d 1735 – Collenberg 1938 och Skylling 1938.

Markaryd Bonden Jöns Persson i Västra Haghult (son f 1796) – Hagberg 1938.

Mistelås Bonden NN (son f 165(8))¹³¹ – Drysén 1890.

Misterhult Åbon Peder i Örö, känd 1543 – Wirsén 1978 (yngre sl Örogrenens fädernelinje). Skeppskaptenen Carl Berg, f 1694, d 1747, ägde Tjustgöl – Berg 1962.

Moheda Klockaren Per Jönsson i Vegby¹³² (son f 1712) – Svalander 1930 (yngre släktens fädernelinje).

Myresjö Kyrkoherden Ericus Gudmundi Wallinus tillträdde här 1678 – Wallin 1888. Per Ol(of)sson, f 1700, kom vid sin vigsel från Kersebo, eventuellt son till Olof Persson som var bonde där 1707/08–1723/24 – Klackenborg 2014. Carl Johan Stukat, f 1744, ryttare i Myresjö Nästagarås ryttaretorp senast från 1779 (dotters födelse) – Carlsson 1886.

Målilla Bonden Lasse Olsson i Årena, d 1619 – Arenius 1891 (I). Rusthållaren Jonas Håkansson i Årena (g senast 1675, son f 1688) – Arenius (II) 1891 och Arrhenius 2014. Olof i Laskeby, f 1666, d 1745 – Kron 1965. Klockaren Germund Eriksson (son f 1696) – Mohlin 1919. Bonden Johan Andersson i Mörkhult (son f 1768) – Tillberg 1938.

Mönsterås Regementskrivaren vid flottan Anders Wolyn (son f 1743) kom från Vällö ("Woldö") – Wolyn 1887. Skräddaren Nils Persson i Kråkeback, känd 1745–52 – Liljeqvist 2003.

Mörlunda NN, vars namn kunde latiniseras till Johannes och vars änka gifte om sig 1582 – Meurling 2016 (namnlinjen).

¹²⁸ SBL 13 (1950), s 694.

¹²⁹ J A Westerlund och J A Setterdahl: Linköpings stifts herdaminne, 3 (1917–19), s 238.

¹³⁰ Farfar till Magnus Cedergren, se Släkt och Hävd 1985:2, s 355f.

¹³¹ G Virdestam: Växjö stifts herdaminne, 7 (1932), s 201.

¹³² Far till Jonas Modahl, enligt G Virdestam: Växjö stifts herdaminne, V (1931), s 402.

Norra Sandsjö J(oh)an J(oh)ansson, f 166(5), d 1737, åtm fr 1717 ryttare, senare bonde i Sjöarp – Törnqvist 2007.

Norra Solberga Bonden Håkan Larsson Bolling i Påskarp (hans son dog 1808) – Bolling 1930. Hemmansägaren Johannes Nilsson i Danstorp, d 1861 (släktlinje sägs vara känd sedan början av 1700-talet, men är ej angiven) – Danell 1936.

Nottebäck Bonden Nils Svensson (son f 1762) – Åstrand 1943.

Nydala Johan Rydbeck var f 1725 här¹³³ – Rydbeck 1963.

Näsby Riksrådet Jon Pedersson Bååt till Flishult, nämnd 1250 – Baad 1920–21.

Näshult Bonden Daniel Persson i Idanäs södergård, f 1685, d 1740 – Danielsson 1930. J(oh)an Karlsson tillträdde 172(8) som hemmansbrukare på sin blivande svärfars gård Höghult Mellangården – Johansson 2007. Bonden Johan (Jean) Larsson, f 1708, övertog sin svärfars gård i Klemetsjögle – Rosander 2007.

Nässjö Ryttaren Per Nilsson var f vid 1600-talets mitt på Norrgården – Sjöstedt 1967. Husaren för Bäckafall Samuel (vars sonson var f 1849) – Bäcklund 1930.

Nöbbele Måns i Broagärde (son f 1578) – Pontin 1962. Bonden Per Johansson i Kåramåla, f 1681, d 1754 – Koraen 1982. Rusthållaren Lars Petersson (son f 1812) – Norlén 1950.

Odensvi Bonden och sexmannen Olof Svensson i Hysinge, f 161(0), d 1664¹³⁴ – Andersson 1980. Sockenskomakaren¹³⁵ Sven Persson i Havet, f 170(5), d 1751 – Hafström 1962.

Ramkvilla Frälsebonden Olof Persson i Ramkvilla Söregården, f 16(19/20) där – Petersson 2007.

Rogberga Bonden Israel Hansson i Hunshult, d 1674 – Rogberg 1976. Bonden Olof Svensson på Hyltan, d före 1678 – Ståhl 1978 och Svenberg 1892.

Rumskulla Bonden Sven Jönsson i Sjösbo, känd 1636–57 – Ericsson m Wegenius 2003. Bonden Lars Persson i Bäckemåla, d 1711 – Wistrand 1963. Bonden Peter Dusén i Viggesbo, f 1700, d 1743 – Dusén 1889. Marcus Jonsson (son f 1776) – Marcellus 1891.

Rydaholm Majoren Arvid Nilsson på Lökaryd, f 160(5), d 1683¹³⁶ – Elfman 1936.

Ryssby Ingemar E(h)r(e)nberg, f 1748, kom från Ernhyltan – Erhnberg och Ehrenberg 1982 (äldre sl). Klockaren Johan Jacobson (son f 1774) – Jacobson 1918.

¹³³ Hans släktbakgrund är obekant, är ej den som anges i SSK 1963. Se Stig Östenson i Släkt och Hävd 2011:1, s 178 ff.

¹³⁴ Farfars far till Olof Johansson, som var f 1696 (ej 1683), se Svenska Antavlor V:9 nr 309 (2004), s 410ff, ana nr 46ff.

¹³⁵ SBL 17 (1969), s 713.

¹³⁶ Far till Arvid Elfman, enligt Släkt och Hävd nr 3–4 1998, s 151, där fler tänkbara men ej bevisade släktled bakåt anges.

Sandvik Frälsebonden Anders Jonsson på Sandviks säteri, d 1716 – Carlsson 2014. Regementsfältskären Nils Wetterwik på Mjöhult, f 168(5), d 1736 (möjlig stamfader) – Wettervik 2003.

Sandseryd Skräddaren (ej mästersmeden) Pe(te)r Sandström var f här 1737¹³⁷ – Sandström 1919. Bergsmannen Andreas Knutsson¹³⁸ (son f 1797) – Andersson 1888.

Sjösås Johan Johansson ska ha varit f 1743 här – Johansson 2007 och Turell 2007. Byggmästaren Petter Viberg, f 1747, var från Viås – Strandmark 1943.

Skatelöv På(ve)l Persson i Smörhöga, känd från 1651, d 1676/80 – Bergnäs 2012.

Skede Nils Ekelund, f 1756, från 1778/79 soldat i Ekekulls torp under Ekekull Västergården – Hultqvist 2007.

Skirö Nils Olofsson Modig, f 168(9), ryttare för Snuggarp till 1711 – Sjöborg 2007. Rusthållaren Daniel Danielsson i Lilla Sjögle (son f 1721) – Liljedahl 1974.

Skärstad Bonden Per Joensson i Sticklösa (son f 1574) – Enander 1890. Bonden Måns Larsson i Flättinge (son f 1648)¹³⁹ – Wibom 1936.

Slätthög Jonas Andersson i Lilla Lyåsa, f 1681 – Slettengren 1950.

Stenberga Bonden Måns Hemmingsson i Hasslås, f 1680, d 1756 (hemvist anges ej för fadern Hemming Månsson) – Eklund 1938.

Svenarum Jöns Persson, f 172(3), tillträdde 1747 en gård i Stoarp – Söderberg 2010. Nils Johansson i Långserum, f 1745 – Malmberg 1976.

Säby Olof Hansson, f 1732 – Quarn (Andersson, Stigson, Hildeskog, Måbäck) 1989. Inspektorn Magnus Ryberg på Hylta (son f 1736) – Ryberg 1891.

Söderåkra Åbon Sven Persson i Påboda, f 1692, d 1760 – Petersson 1965.

Södra Sandsjö Bonden Olof Persson i Hemmingmäla, f 168(1/3), d 1754 – Elmgren 2014.

Södra Unnaryd Skattebonden Bror Mårtensson, känd 1613–67 – Broderzonius 2010.

Södra Vi Nämndemannen Anders Nilsson i Prästnäs, 1500-talets mitt – Trysén 1936. Anders Jonsson i Kåbbo (son f 1733) – Larson 1950. Bonden Benjamin Knutsson¹⁴⁰ i Skärstad (son f 1772) – Scherini 1886.

¹³⁷ SBL 31 (2002), s 413.

¹³⁸ Gottfrid Virdestam: Växjö stifts herdaminne, VI (1932), s 48.

¹³⁹ I äktenskap med Ingegerd NN far till kyrkoherden i Skärstad Magnus Wietius (1648–1695) (detta har sannolikt har framgått av Wietius nu försvunna gravsten i den gamla kyrkan, vilket framgår av Samuel Rogbergs anteckningar som finns återberättade i Lagergrens samling, Kungliga Biblioteket). Namnet bildat efter det latinska ordet vieo (fläta), efter Flättinge. G m företrädarens dotter Judith Scherman. De av sönerna som inte valde prästbanan försvenskade namnet till Wibom. Sonen Samuel, som är identisk med ingressens ”Samuel Wijdbom”, föddes 1693 (fb). I Lewenhaupts Karl XII:s officerare (1920–21) anges hans födelsetid till ca 1693. Jämför även Släkt och Hävd 1958, s 132. Meddelat av Lars Kenneth Dahlqvist, Stockholm, 2005-10-18.

Tannåker Länsmannen Karl Orre, f 1625 – Orre 1943.

Tegnaby Lukas Esaiasson var f 1693 här – Tegnér 2014. Per Andersson i Bramstorp (son f 1688) – Brambeck 1886.

Tingsås Bonden Olof i Brevik (son f 1625)¹⁴¹ – Hagelberg 1886. Bonden Håkan i Brevik (son f 166(9)) – Bernström 1995. Handlanden i Kristianstad Sune Bolin, f 1696, härstammade härifrån – Bolin 1930. Bonden Bengt Persson i Brevik¹⁴² (son f 1703) – Hagelberg 1886 (yngre släktens fädernelinje).

Tofteryd Bonden Nils Jönsson i Nothult (son f 1746) – Telander 1930. Soldaten för Södra Duveled Anders Norstöm, f 173(2), d 1797 – Mähl 1984.

Tolg Bonden Jan Bengtsson i Tolgs Brogård, f 1686, d 1760 – Pontén 1984.

Torskinge Bonden Magnus i Gummarp (son f 1611¹⁴³) – Gumælius 1890. Frälsebonden Zacharias i Hjälmaryd, levde 1675 – Hjelmérus 1982.

Torsås Bonden Per Anundsson i Tånghult, d 1675 – Tornée 2003 och Pettersson 2003.

Tuna Gästgivaren Petter Johansson i Ishult (son f 1795) – Thunberg 1891.

Tutaryd Torparen Bengt Tuveesson, d 1763 i Boarps västergård i Södra Ljunga sn – Oseen 1936.

Urshult Sven Månsson, f 1698 i Fröaryd, är eventuellt identisk med Sven Lagerwall – Lagerwall 2018. Kronolänsmannen Magnus Ehnemark, f 1722, d 1777 – Ehnemark 1919.

Valdshult Hans, ätm fr 1692 bonde i Stora Öjhult och trummakare, d 173(7) – Eriksson 2007.

Vederslöv Anders Månsson, senast från 1706 bonde i Lövingsgård i Villtofta – Bergman (fr Öja) 2016.

Vena Godsägaren Karl Magnus Westerström var f 1823 här – Westerström 1950.

Vetlanda Kyrkoherden Birgerus Laurentii, d 1644¹⁴⁴ – von Löwenadler 1920–21. Inspektorn Sven Månsson i Gettinge (son f omkr 1670) – Ekedahl 1943.

Vimmerby Knivsmeden Jon Olsson, känd 1647–83 – Lindhagen 2007. Skräddarmästaren Eskil Moberg, f 1676, d 1753 – Moberger 1976. Färgaren Lars Andersson Nerman, f 167(8), d 1734¹⁴⁵ – Nehrman och Nerman 1943. Stadstjänaren Sven Hane, känd 1715–22(?)¹⁴⁶ – Wimmer-

¹⁴⁰ J A Westerlund och J A Setterdahl: Linköpings stifts herdaminne, 3 (1917–19), s 328.

¹⁴¹ G Virdestam: Växjö stifts herdaminne, 5 (1931), s 377.

¹⁴² Ibid, 2 (1927), s 341.

¹⁴³ Ibid, 5 (1931), s 8.

¹⁴⁴ Far till Lars Kjellman, enligt Kalender över Ointroducerad adels förening 2000.

¹⁴⁵ SBL 26 (1989), s 513. Namnet Nerman hade tidigare burits av hans hustrus förre man, färgaren Hindric Nilsson i Västervik, d 1736, jfr vid Västervik.

¹⁴⁶ Det har framkommit att den ännu fortlevande släkten Wimmercranz troligen inte har något samband med handelsmannen Modvigs släkt med samma namn, som tidigare antagits. Guldsmeden Olof kallas nämligen 1745 "Oluf Svensson (ej Modvigsson) Hane eller Wimmerkrantz". Namnet Wimmerkrantz synes han ha lagt

craz 2003. Redskapsmakaren Petter Gobom i Storebro, f omkr 1690, d 1770 – Gobom 1938. Handlanden Jonas Bergman (son f 1757) – Bergman 1943. Rådsmannen Carl Cullberg¹⁴⁷ (son f 1798) – Cullberg 1887. Kommissariern Samuel Carlander, f 1806, d 1866 – Carlander 1891.

Vimmerby landsförsamling Bonden Anders Månsson på Fjärdingskogen, f 171(3), d 1754 – Widstrand 1976.

Vireda Kornetten Jonas Nilsson Rooth, d 1678, var från Elmeberg – Rooth 1930. Organisten Peter Fogelberg, f omkr 1750, d 1790 – Fogelberg 1984.

Virestad Harald, skattebonde i Almås, känd 1550–65 – Wiesel 2014.

Virserum Bonden Nils i Ekeflod, känd 1575–82 – Wirsén (Örögrenen) 1978 (kognatiskt) och Wirsén (Kristdalagrenen) 2003 (kognatiskt). Bonden Håkan Svensson i Slättmossa, f 1618, d 1707 – Planander 1890. Elof (Elver) Karlsson, f 169(4), bodde först i Blackelid (till 1730) – Dahlberger 2012. Daniel Mattsson Book, f 1760, d 1848 – Boklund 1920–21.

Visingsö Erik Svensson Edman i Ed, slottsfogde och sekreterare i grevskapet Visingsborg, d 1662, vars far Sven Eriksson i Bäck (vilket Bäck?) anges vara f i Västergötland – Edman 1995. Vice befallningsmannen inom grevskapet Visingsborg Peter Axelsson (son f 1713) – Petersson 1943, Lindham 1943 och Tideström 1943.

Vislanda Per Håkansson i Tubbamåla, f 163(1), d 1712¹⁴⁸ – Bergelmer 1938. Per Andersson, f 1757, uppges vara härifrån¹⁴⁹ – Svanström 1888.

Vissefjärda Bonden Anders Persson i Gusemåla, f 1681, d 1747 – Lagergren 1976. Bonden Jonas Pettersson i Norra Målatorp Södergården, f 1811, d 1892 – Ek 1974.

Voxtorp (i Östbo härad) Bonden Nils Persson, f 1532, d 1599¹⁵⁰ – Psilander 1930.

Vrigstad Per i Kyrkarp (son f 1663) – Aspelin 1950. Torparen NN i Al(bo)torpet under Lundholmen (son f 1722) – Almark 1887.

Väckelsång Skattebonden Tore Svensson i Väckelsångs Saxagård (sonson f 1670) – Wickelgren 1938. Bonden Bengt Karlsson (son f 1719) – Söderström 1950.

Värnamo Bonden Anders (sonson f 1795) – Hellgesson 1890. Carl Johan Pettersson var sin vigsel 1850 dräng i Stomsjö – Arvas 1012.

Västervik Jöns Andersson, f 162(2), d 1704¹⁵¹ – (äldre släkt till) Nehrman och Nerman 1943. Skepparen Sven Jonsson, g omkr 1670 – Westerstrand

sig till med efter att han 1732–3(5) varit borgare i Sölvesborg under namnet Hane. Om man utgår från att hans nya efternamn syftar på Vimmerby kan Olofs far ha varit stadstjänaren Sven Hane, känd 1715–22. Se Anbytarforum (www.genealogi.se) / Släkter / Wimmercraz, Anders Berg 2004-06-01 och Niclas Rosenbalck 2004-06-03.

¹⁴⁷ Far till Carl Sigurd, f 1798, inspektör på Sten, Loftahammar, som var far till ingressens Sten *Albin* Cullberg, f 1823 (ej 1824).

¹⁴⁸ Far till Ingemar Persson i Tubbamåla.

¹⁴⁹ Uppgiften är rättad; först har skrivits Alingsås.

¹⁵⁰ Uppgiften att han är prosten Petrus Nicolai Psilanders far är obestyrkt, enligt SBL 29 (1997), s 505.

1892. Handlanden Olof Andersson, f 167(0), d 1721 – Odelberg 1995 och Odelmark 1995. Skeppsbyggmästaren Johan Dufwa flyttade hit 1700 – Dufwa 2007. Dykerikommissarien, handlanden och skeppsredaren Olof Falck, f 170(8), d 1771¹⁵² – Falck 1943. Petter Himmelstrand (son f 1741) – Himmelstrand 1980. Handlanden Olof Ekblad, f 1738, d 1785 – Ekblad 1890. Pigan Margareta Cederberg, f 177(2)¹⁵³ – Stolt 1963.

Västra Ed Bonden Lars Jönsson i Blidstena, början av 1600-talet – Blidberg 1980.

Västra Torsås Bonden Sven i Håldala, känd 1545–60 – Cavalli 1963, Cavallin 1976 och Hyltén-Cavallius 2007. Simon i Ryd, 1600-talets slut – Wieselgren 1943. Bonden Nils i Hjortatorp (son f 1684) – Hjort 1930.

Västrum Per Larsson, f 173(7/8), d 1790, genom sitt gifte 1774 bonde i Björnhuvud¹⁵⁴ – Westin 1930.

Växjö Nils (son trol f omkr 1570) – Lothigius 1905. Borgaren (Joel Stålhös) (son f 166(4))¹⁵⁵ – Stålhös 1886. Borgmästaren Anders Unger, f 1688, d 1762 – Unger 1943. Rådmannen Magnus Nilsson Hane (son d 1712) – Hahn 1980. Skräddaren Caspar Frischow (Friskop(p), Friscop(p)), f 1711, d 1767 – Casparsson 2007. Guldsmeden Adam Tillström, f 1770, härstammade från Telestad – Tillström 1890. Snickaren Johan Svensson (son f 1807) – Sjögren 1888.

Växjö landsförsamling Bonden Karl Kulle på Kullagård, d 1566 – Colliander 1984. Anders Gummesson, f 1727, ryttare under namnet Wiberg, senast fr 1770 därtill hälftenbrukare i Telestad Bondegården – Nilsson 2016, Carlsson (fr Stenbrohult) 2016, Gustafsson 2016, Karlsson, Carlson (fr Vederslöv) 2016, Lilliehöök 2016 (fädernelinjen), Magnusson 2016 och Vrethammar 2016.

Åby Klockaren Jonas Andersson (son dog 1675) – Améen 1980. Bonden Johan Månsson i Sporrjö, f 165(8), d 1745 – Fagerström 1950.

Åker Sune Germundsson i Nässja västergård, g 1688 – Eckerbom 1943. Bonden Mickel Gudmundsson i Ålgebo (son f 1726) – Åkermark 1943.

Ålem Hemming Skräddare, f omkr 1640 i Solberga, d 1702 i Ingemåla¹⁵⁶ – Sjöstrand 1980. Gästgivaren Anders Höök, d 1697 – Höök 1962. Kronobonden Jon J(oh)ansson i Blomstermåla nr 3 (Krongården), f 167(5), d 1761 – Cronlund 1982. Hemmansägaren Jonas (John) Nilsson Thorén i

¹⁵¹ Dennes son var färgaren Petter Nerman i Västervik, f 166(0), d 1729, som hade sonen Hindric Nerman, d 1736, även han färgare i Västervik. Hindrics änkas nye man vidareförde namnet, enligt SBL 26 (1989), s 513.

¹⁵² Han var ej infödd i staden, enligt SBL 15 (1956), s 114.

¹⁵³ Mor till Gustaf Cederberg, f 1802 (fader oangiven i fb).

¹⁵⁴ Far till Nils Persson.

¹⁵⁵ Prosten Magnus Stå(å)lhö(ö)s i Algutsboda var farfars far till ingressens Daniel Stålhös enligt uppgifter i DISBYT inlagda av Mats Palmér, Urshult, 2005 (dock med felaktig födelsetid 164(4) för Magnus), och Inge Ledje, Hjärnarp, 2007. Prosten var son till en borgare i Växjö, sannolikt Joel Stålhös, enligt G Virdestam: Växjö stifts herdaminne, 4 (1930), s 229.

¹⁵⁶ Farfar till Hemming (ej Henning) Persson, f 1702 (ej 1704), enligt Släkt och Hävd nr 2 1998 s 127f.

Tohagen, Skäppentorp nr 2, f 1804, d 1893 – Thorén 1974. Extra ordinarie jägmästaren Albert Emil Ohlsson var f 1853 här¹⁵⁷ – Settman 1950 (yngre släktens fädernelinje).

Ås Adolf Svanström fick 1708/12 anställning som frälseinspektör vid Svanholm – Svanström 2010.

Åseda Länsmannen Olof Persson i Måcketorp, d 1706 – Melander 1989. Johan Svensson i Bäskebo (son f 1735) – Åstrand 1943. Hovjägaren Jonas Persson Sandberg, f 1716, kom fr Mörtlek vid sin vigsel 1762 – Storm m Alm 2007.

Älghult Bonden Sune Nilsson i Vrånghult, f 1695, levde 1742 – Elgérus 1894. Pe(tte)r Jonsson, f 174(7), åtm 1789–92 bonde i Hältekärr skattegården – Idesten 2007.

Öggestorp Jon Andersson, f 1688, d 1743 – Sjöfors 1962.

Öja Sven Gisesson i Öpestop, d 1697¹⁵⁸ – Willners 1974. Nils Nilsson i Kvarnholmen (son f 1714) – Ödmann 1950.

Öjaby Bonden Håkan Persson i Prästetorp (son f 1750) – Ydström 1936.

Ölmstad Frälsebonden Harald på hemmanet Öland (son f omkr 1585) – Almqvist 2000. Bonden Nils Nilsson i Ölmsta, f omkr 1610, d 1677 – Ulmgren 1943.

Östra Ed Olof Tyresson i Långrådna (son f 1630) – Edenholm 1965. David Jansson Smitterberg, f 1800, uppges ha flyttat härifrån 1820¹⁵⁹ – Smitterberg 1950.

Östra Torsås Per Nilsson i Torsjö, känd 1610–52¹⁶⁰ – Ingelman 1943 m tillägg 2016 och Ingelman-Sundberg (kognatiskt) 2003. Sven Lagerwall, f 169(6/8), bosatt i Stora Granstorp åtminstone 1718 – Lagerwall 2018. Korpralen Magnus Carbin, f 1746, d 1815 – Rydberg 1938.

SÖDERMANLAND

Ej känt/angivet var: Artillerilöjtnanten Gustav Nilsson Flygare, f 163(3), levde 1677¹⁶¹ – Flygare 1920–21. Johan Palander blev 1709 furir vid Södermanlands regemente¹⁶² – Palander 1930. Mattes Bergschöld antogs som soldat 1743 – Bergschöld 1992.

Barva Mats Matsson, efter sitt giftermål 1762 bosatt i Kyng och därefter 1763/65–80/81 skogvaktare i Brokärr(et), även kallat Brokärrsstuva – Thustrup 2012.

Bergshammar Eric Lindberg, f 1756, flyttade härifrån mot slutet av 1700-talet – Lindeberg 1891.

¹⁵⁷ Sveriges befolkning 1890 på cd-rom.

¹⁵⁸ Farfars farfars farfar till Sven Engman Jonasson, född 1826.

¹⁵⁹ Han var ej född i Östra Ed och påträffas ej i församlingens utflyttningslängd 1819–20.

¹⁶⁰ SBL 20 (1975), s 9.

¹⁶¹ SBL 16 (1966), s 226.

¹⁶² Att han skulle härstamma från Suolahti i Keuru sn, Finland, är felaktigt, enligt SBL 28 (1994), s 553.

Bettna Inspektorn Jacob Lundgren var f 1722 här – Lundgren 1889. Erik Jansson i Löta, f 1747, d 1834 – Ramström 1965, Lötagenens fädernelinje.

Björkvik Bonden Jonas Larsson i Grimberga, f 1704, d 1775 – Malmström 1963.

Björnlunda Restantiefogden Sven Persson (Sorre) i Stora Mälby, d 1749¹⁶³ – Hallström 1950. Borgmästaren Göran Fredrik Björnström, f 1701, härstammade härifrån – Björnström 1936. Bonden Gustaf Larsson i Harbro, d 1736 – Bjurling 1963.

Botkyrka Per Larsson, ofta kallad Petter Lundberg, f 169(9), var från 1720-talets mitt landbo på kronohemmanet Lilla Nackdala¹⁶⁴ – Lundeberg 1980.

Bälinge Lars Persson uppges f här 1774 eller 1775 – Wedén 2007.

Bärbo Jöns Jonsson, f 172(5) eller 1728, blev kusk vid Täckhammars gård 1747 – Björkman 2016.

Dalarö Trädgårdsmästaren Jonas Ekström vid Dalarö, f 1730 – Ekström 1896.

Dunker Bonden Lars Jönsson i Röl (son f 1657) – Lennmalm 1938.

Eskilstuna Lagföraren Carl Larsson Barkman var f 1653 på Eskilstuna gård – Barkman 1962. Koffertikaptenen Gustaf Wilhelm Hellstedt, f 1779, d 1822 – Hellstedt 1936.

Eskilstuna Kloster Olof Löfberg, f 168(9) (db) eller 1697 (hfl), var 1721–23 gårdsfogde i Vilsta¹⁶⁵ – Löfberg 1974. Torparen (ej bonden) Erik Ersson i Glömsta (ej i Gärtre), f 1728, d 1793¹⁶⁶ – Petri 1989.

Flen Jon Jonsson, d 1777, senast fr 1738 torpare i Päronet under Stenhammar – Nylin 2007.

Floda Lars Hansson, f 163(2/3), senast fr 1676 bonde i Fagernäs – Ramström 1965 (med yngre släkter kallade Ålspånga-, Åviks- och Lötagenarna).

Fogdö Bonden Erik Larsson i Brunnsåker, f 1777, d 1833 – Linder 1888.

Halla Tre generationer före Johan Thuresson Een, f 1678, innehade Eneby – Een 1930.

Hammarby Bonden¹⁶⁷ NN (son f 1789) – Hallin 1938.

Helgesta Bonden, nämnde-, fjärdings- och länsmanen Bengt i Berga, d 161(2)¹⁶⁸ – Thavenius 1894.

Husby-Oppunda Frälsebonden Per Larsson i Ösby, f 1715 – Watz 1894. Befallningsmannen Anders Andersson, arrendator på Gråsta (son f 1794) – Helleberg 1918.

¹⁶³ Uppgiften att han var f i Västergötland är obestyrkt, enligt SBL 18 (1971), s 61.

¹⁶⁴ SBL 24 (1984), s 241.

¹⁶⁵ SBL 24 (1984), s 499f, skriver: "[uppgiften] att han skulle ha varit son till en kronobefallningsman Johan Löfberg i Gripsholms fögderi, Söd, torde vara felaktig; någon kronobefallningsman med detta namn synes ej ha existerat."

¹⁶⁶ SBL 29 (1997), s 197.

¹⁶⁷ J Lagerholm: Södermanland-Närkes nation 1595–1900 (1933), s 357.

¹⁶⁸ Farfars far till Johan(nes) Thavenius, enligt P Eriksson, S Wallerstedt och P Bernhardsson: Thavenius. En sörmländsk släkt med mytiskt ursprung, i Släktforsknings årsbok 2010, s 275–294.

Husby-Rekarne Nämndemannen Erik Jonsson i Årby (son f 1695) – Åhrberg 1893. Erik Andersson, enligt samtida uppgifter f 1727, -3(2) eller -34, från 1755 dräng i Görjan – Jo(h)nsson m Fritz 2012.

Hyltinge Bonden Lars i Backa (sonson f 1586) – Troilius 1886 och Troili 1965.

Hölö Kamreraren i krigskollegium Sven Ljungqvist, d 1720, ägde Helleby – Ljungquist 1938.

Julita Sven Nilsson, f 163(2/3), d 1721 i Stora Lövåker – Rothelius 1982. Åbon Sven Nilsson i Lida Nästgården, f 1736, d 1791 – Tranströmer 2012.

Jäder Bonden Jon Larsson i Ekeby (son f 1695) – Ekmarck 1886. Rättaren Anders Jonsson i Djurvaktartorp, f 1730, d e 1789 – Ingelman-Sundberg 2003.

Kloster se Eskilstuna Kloster.

Lerbo Grenadjären Erik Vilhelm Andersson Hess i Koppstugan, Hässle, f 1802, d 1863 – Åström 1963.

Lilla Malma Joen Larsson i Snösvad, d 1699 – Malmström 1894. Snickaren Erik Svensson Serrander i Sågstugan, f 1666, d 1741 – Serrander 1943.

Lilla Mellösa Byggmästaren och mjölnaren Johan Hellström var f 1769 vid Hällefors – Hellström 1889.

Lunda Lagmannen Carl Schalén var f 1744 i Skälsta; antog namnet därifrån – Schalén 1930.

Mörkö Att kyrkoherden i Råby Laurentius Johannis Örestadius (ej Öhrstadius), f 160(1/2), kallade sig så och att barnen tog namnet Mörk tycks tyda på att han härstammade från Örsta¹⁶⁹ – Meurk 1936.

Nykyrka Bonden Jöns i Länninge, 1600-talets mitt – Lenning 1890.

Nyköping Källarmästaren Olof Andersson (son f 1615) – Gadd 1898. (?Matthias) Betke, bagare (bror till Hans, skomakare, känd 1630–59) – Betke 1896. Barberaren Henric von Mellen, g omkr 1650, d på 1660/67 – von Mellen 1908. Kopparslagaren David Schultz, d omkr 1658 – Schultz 1927. Rektorn Petrus Laurentii Nycander (son f 1677) – Nycander 1885. Klädesfaktorn Anders Wentzlav(ius), g 1678 – Wentzlavius 1908. Kyrkoherden Nils Hjort, f 166(5) – Hjort 1890. Mjölnaren Lars Sebell, d 1735, med bröder – Sebell 1920–21. Sämskmakaren Caspar Ploen, d 1743 – Ploen 1908. Handlanden och rådmannen Folke Arvidsson, d 1738 – Arvidsson 1892. Grosshandlaren och rådmannen Jacob Messerschmidt, f 170(8), d 1774 – Nyström 2000. Bokbindaren Eric (Pettersson) Winge, f 1717, d 1765 – Winge 1891. Komministern Carl Petter Ljunglöf, f 1718, för vars far kronolänsmannen Petter Ljunglöf ingen hemvist är angiven – Ljunglöf 1898. Timmerkarlen Erik Lundquist, f 1720, d 1782 – Lundquist 1919. Borgaren Per Lundgren, f 1749, d 1812 – Lundgren 1891. Vågmästaren Lars Blomberg, f 1751, d 1816 – Blomberg 1984.

Sköldinge Skattebonden Lars Persson i Väla, känd 1605–76 – Welin 2007. Skattebonden Anders Olofsson i Ramsta, f 164(0), d 1741 –

¹⁶⁹ M Collmar och A-M Lenander Fällström: Strängnäs stifts herdaminne, 3 (2000), s 476.

Ramström 1965, yngre släkten Rygglösagrenens fädernelinje. – Olof Larsson, f 168(4),¹⁷⁰ d 1730 – Ramström 1965, yngre släkterna Ålspånga- och Åviksgrenarnas fädernelinje.

Spelvik NN (son Joseph August f 1823) – Björklund 1892.

Stenkvista Torparen Per Larsson i Kölbro, f 1711 – Ljungwaldh 1943. Skräddarmästaren Axel Wilhelm Westling i Västerlund under Våmtorp,¹⁷¹ f 1837, d 1904 – Westling 1965.

Stigtomta Skomakaren Anders Bengtsson Segerstedt (tidigare Engman) i Ängstugan (son f 1714) – Segerstedt 1930. Bonden Olof Nilsson i Ekeby, g 1752, d 1768 – Anell 2012 (yngre släktens fädernelinje). Trädgårdsmästaren Anders Sahlgren var f 1745 i Salinge – Sahlgren 1965.

Stora Malm Frälsebonden Lars NN i Harstorp, känd 1653–89 – Olsson, Ohlson 2016. J(oh)an Persson, f 1742, flyttade 1766/67 till Skräppetorp – Lidman 2010.

Strängnäs Norrlandsfiskaren Frans Davidsson, som var bosatt här 1556¹⁷² – Hallman 1886. Borgaren Jon, verksam i slutet av 1500-talet och början av 1600-talet¹⁷³ – Aulin 1890. Erik NN (sonson f 1684) – Strengbom (I) 2016. Tornväktaren och tutaren Mats Ersson Strengbom, f 1701, d 1779 – Strengbom (II) 2016. Borgaren Carl Årman, f 1731, d 1772 – Årman 1976.

Sundby Förvaltaren NN Lang vid Sundbyholm (ättling f 1765) – Langborg 1927.

Svärta Bonden Anders Jönsson i ”Walmesta” (Valsta?), g 1697 – Walmstedt 1890.

Södertälje Bonden Olof Persson (son f 1712)¹⁷⁴ – Lindström 1927.

Torsåker Lars Persson, f 1774/75, var fr 1801 torpare under Gersnäs – Wedén 2007.

Tystberga Bonden Anders Nilsson i Häljsätra (son f 1741) – Hellström 1892.

Vansö Bonden Erik Ersson i Vältesta, f före 1678, d 1724 – Insulander 1982. Johanna *Augusta* Malmström, f 1847 (son f 1869 i Rundholm) – Wejryd 2007.

Västerhaninge Skattebonden Matts Mattsson Lidström i Ribby, f 1751, d 1813 – Lidström 1965.

Västra Vingåker Per Larsson, g 1687, var först bonde i Marsjö – Södersteen 1930 (yngre släktens fädernelinje). Nils Bengtsson (son

¹⁷⁰ Ibid.

¹⁷¹ Hemvist enligt Sveriges befolkning 1890 på cd-rom.

¹⁷² Enligt traditionen, uppger M Collmar och A-M Lenander Fällström: Strängnäs stifts herdaminne, 3 (2000), s 280.

¹⁷³ K A Hagström: Strengnäs stifts herdaminne, III (1899), s 51.

¹⁷⁴ Sonen var tullskrivaren vid Byälvstullen (ej Östra Hyttan) Eric Lindström, bosatt i Skarphyttan, By sn i Värmland, f 1712 (ej 1708), d 1785 (ej omkr 1780), enligt SBL 23 (1982), s 662.

f 1707)¹⁷⁵ – Rehnström 1890. Bonden Per Nilsson i Vretsta, f 1767 – Cedermark 1936.

Ytterselö Domaren Kristiern, känd 1356–80, hade Brunsberg som sätesgård¹⁷⁶ – Leijonhufvud 1889. Skräddaren Erik Olofsson i Hagstugan, f 167(4), d 1748¹⁷⁷ – Hagberg 1930.

Åker Kronobefallningsmannen Jonas Wahlberg var f trol omkr 1640 i Valsberga – Wahlberg (fr Södermanland) 1908. Bonden Olof Jonsson i Broby, f omkr 1670 – Blomquist 1950.

Öja Organisten Johan Öjermark, f 1735 – Öjermark 1980.

Östra Vingåker Frälsebonden Anders i Sätra (son f 1695) – Lindroth och Linderöth 1965.

Överenhörna Kyrkoherden Olaus Thomæ, d 1639 – Enhörning 2000.

Överselö Soldaten Anders Fröberg för Fröberga, f 1712 – Fröberg 1890.

UPPLAND

Ej känt/angivet var: Häradsdomaren Johan Andersson (son f 1622) – Göding 1896. Kronolänsmannen i Ragunda härad Jonas Bergström, f 1680 – Bergström 1938. Bonden Lars Persson i Långbro (det i Söderby-Karl, Gottröra eller Edsbro?), d 1688 – Lahng 1892. Ryttaren NN i Eke (ej angivet i vilken socken; det finns sju olika i Uppland), levde i början av 1700-talet – Ekeman 1887. Bruksförvaltaren vid Dömle bruk i Nedre Ulleruds sn i Värmland Daniel Bergmark, f 1720 i Uppland – Bergmark 1936. *Roslagen:* Petrus Nicolai Åman, som inskrevs vid Uppsala universitet 1656¹⁷⁸ – Åhman 1908.

Adelsö Bonden Anders Persson i Björkö, f 1732, d 1762 – Björkegren 1995.

Almunge Skattebonden Erik Matsson i Lövsta, d omkr 1570 – Almquist 1978 och Idestam-Almquist 1967. Nils Persson, skattebonde i Klev 1603/04–1643/51 – Clewberg 2014. Erik Andersson, f 163(4/5), bonde i Mysslinge – Alfvén 2014. Snickaren Johan Persson Fröman var f 1748 här¹⁷⁹ – Fröman 1936.

Alunda Bonden Erik i Fröjestad, f före 1650 – Arrhén 1950.

Arnö Kyrkoherden Petrus Matthiæ Roslagius, d 1655 – Arenander 1980.

Balingsta Mjölaren Johan Eriksson vid Viks kvarn, d 1714 – Kumlien 1974.

Bladåker Mårten (son f 1711) – Bladin 1938.

¹⁷⁵ Far till Benedictus Nicolai Rehnström, kyrkoherde i Årdala, Strängnäs stift, som i sin tur var far till Rutger Olivier. Lars-Gunnar Sander i ÖGF-Lövet 79/2004, s 18.

¹⁷⁶ Gustaf Elgenstierna: Den introducerade svenska adelns ättartavlor, IV (1928), s 545.

¹⁷⁷ Far till Per Hagberg, enligt SBL 17 (1969), s 716.

¹⁷⁸ Han skrivs då Petrus Nicolai Åman Roslagius, enligt Uppsala universitets matrikel, I (1900–11), s 141.

¹⁷⁹ SBL 16 (1966), s 642.

Blidö Bonden Anders Olsson i Alsvik, d 1788¹⁸⁰ – Wijkander 1974.

Boglösa Bonden Lasse Jönsson i Blacksta, känd 1555 – Ullén 1982. Bonden Anders Jansson (son f 1721) – Hånell 1936.

Boo Uppsyningsmannen Anders Wallmo vid Baggensstäket (Södra Stäket), känd från 1703, d 1711/12 – Wallmo 2010.

Bro Gästgivaren NN Broman i Nissaryd i Långaryds sn i Småland (son f 1745) var f här – Broman 1930.

Ed Bonden NN¹⁸¹ (son f 1718) – Theorin 1892.

Enköping Skräddaren Carl (Andersson) Dixelius, f 1714 här – Dixelius 2016. Borgaren Daniel Redlund, f 1701, d 1759 – Redlund 1974. Borgaren Hans Olofsson Thelander (son f 1749) – Thelander 1890.

Enåker Kyrkoherden Anders Hallerström var f 1687 här – Hallerström 1893.

Estuna Bonden Erik Larsson i Sylta, f 1631, d 1702 – Lyman 1927.

Film Smeden Frans Trana vid Österbybruk (son f 1737) – Östberg 1938.

Fittja Trädgårdsmästaren Anders Blom vid Hässle gård, d 1788 – Blom 1980.

Forsmark Masmästaren Clas De Fer vid Forsmarks bruk (son f 1667) – Clason 1976.

Fresta Klockaren Olof Hansson, f 1682, d 1756¹⁸² – Frestadius 1938.

Frösunda Lantmätaren Henrik Reichenberg bodde i Vreda ännu 1723 – Reichenberg 2007.

Frötuna Bonden Erik Persson i Notsta (son f 1692) – Frödin 1963.

Hacksta Bonden Erik (Bengtsson?) i Uppeby, d före 1635 – Hackzell 1927.

Fänriken (ej fältväbeln) Olof Larsson Enroth, känd fr 1640, d 1681¹⁸³ – Eneroth 1938.

Harg Kyrkoherden Per Åhman, f 1640, d 1715 – Åhman 1908. Anders Jansson, f 1706, d 1767 – Sundström 1938. Snickaråldermannen Mathias Holm var f 1737 här – Holm 1889.

Hjälsta Rusthållaren och riksdagsmannen Erik Mårtensson i Jädra, f 1736, d 1793 – Brunnberg 1965.

Husby-Lyhundra Båtsmannen och lotsen Per Hansson (ej Jansson)¹⁸⁴ Ström, f 1744, d 1776 – Ekström 1943.

Husby-Ärlinghundra Klockaren NN i Odensala ("Husby-Odensala s:n") (son f 1717) – Wiede 1887.

Hällnäs Bonden Lars i Kärven, känd 1538 – Thorell 2003. Bonden Simon i Sikhjälma (son född 1737) – Brändström 1980.

Håtuna Bonden Anders Ersson i Sätervikshage, f 1695, d 1757 – Zettersten 1938.

¹⁸⁰ Ej Anders Jansson i samma by, enligt Birger Ahlrén: "Kyrkoräkenskaperna en värdefull tillgång för släktforskning", i Norrtälje släktforskarförnings skrift Anbladet nr 56, 1997.

¹⁸¹ G Virdestam: Växjö stifts herdaminne, 5 (1931), s 121.

¹⁸² Far till Hans (ej Hampus) Frestadius, enligt SBL 16 (1966), s 495.

¹⁸³ SBL 13 (1950), s 523.

¹⁸⁴ SBL 13 (1950), s 203.

Häggeby Länsmannen Ingemund i Värsta, nämnd 1557–79 – Hägg 1974.

Härad Bonden Jöns, f 1670 – Ekésiö 1963.

Häverö Skattebonden Olof Humble i Trästa, levde 1619¹⁸⁵ – Humble 1943.

Hökhuvud Bonden Erik Tomasson i Sund eller Långsunda, d 1716 – Sundewall 1890.

Järfälla Fabrikören Carl Peter Enbom var f 1782 här – Enbom 1887.

Kulla Rusthållaren Anders Ericsson på Brunna, f 1663, d 1727 – Brunnberg 1982.

Lena Smältaren J(oh)an Israelsson vid Vattholma bruk, f 1720, d 1749 – Holmgren 2018.

Lillkyrka Rättaren Per Reinhold Hedlund, f 1812, d 1844, fick son här 1844 – Hedlund 1930.

Lohärad Bonden Johan Olofsson i Storgården i Hållsta (son f 1715) – Looström 1962.

Lövö Inspektorn NN Hedlund, arrendator av Björnholmen (son f 1783), som anges härstamma från en bondsläkt i Veckholms eller Tillinge socken – Hedlund 1888.

Länna Nils Kettilsson, känd 1355–78, synes tidigast ha haft Penningby som sätesgård¹⁸⁶ – Vasaätten 1890.

Malsta Skattebonden Anders Ersson i Ekeby, d (senast) 1701 – Rodenstam 1963.

Morkarla Hans i Svensarvet, f före 1550 – Lewander 1976. Regementsväbeln Jan Erik Grip på Botby (son f 1738) – Grip 1963.

Nora Bonden Bengt Nilsson i Ingebo (son f 1655) – Norin 1888. Olof Persson (son f 1675) – Wall 2003.

Norrby Olof i Varmsätra (son f 1622) – Harkman 1894. Erik (son blev student 1671¹⁸⁷) – Norrström 1888.

Orkesta Bonden Nils på Malmens gård (sonson f 1750) – Bergström 1938.

Rö Nämndemannen Nils Nilsson i Lisinge, d 1663 – Ljising 1936.

Simtuna Skattebonden Erik Jansson i Härvsta, f 166(4), d 1735 – Wallin 1984.

Skepptuna Olof Persson var f 1762 i Vasa – Wallenström 1888.

Skogs-Tibble Bonden Hans Månsson i Holmbro (son f 1683) – Montelius 1992 och Montell 1992. Bonden Olof Andersson i Tjälinge, d omkr 1740 – Källström 1927.

Skuttunge Bonden Erik Olsson i Skuttunge, f 1750, d 1821 – Kjellin 1894.

Solna Timmermannen och hälftenbrukaren Erik Eriksson, d 1738 – Lundberg 1898.

Spånga Kyrkoherden Haquinus Bartholdi, f 1593, d 1671 – Stridsberg 1963.

¹⁸⁵ Far till Kristoffer Olsson Humble, enligt SBL 19 (1973), s 478.

¹⁸⁶ Farfars far till Erik Johansson (Vasa), se Äldre svenska frälsesläkter, I:1 (2001), s 102 ff.

¹⁸⁷ L O Berg och R Norrman: Uppsala stifts herdaminne, II:7 (1997), s 342 f.

Stockholm Tullnären Nils Larsson (ej Olofsson), d före 1606 (son f omkr 1570)¹⁸⁸ – Törne 1891 (yngre släktens fädernelinje). Guldsmeden Jacob Clerck, d omkr 1615 – Clerck 1898. Sämksmakaren Casper Gediche, d omkr 1645 – Gediche 1896. Guldsmeden David Richter, d omkr 1660 – Richter 1896. Boktryckaren Henric Keijser, d 1663 – Keijser 1887 och Keyser 1891. Sämksmakaren Baltzar Pihl, d 1665 – Pihl 1896. Hökaren Anders Svensson, d 1678 – Nordberg 1896. Hovsadelmakaren Simon Jüterbock, f 1602, d 1681 – Jüterbock 1896. Bryggaren Lars Andersson, f 1605, d 1672 – Sifvert 1978. Proviantskrivaren vid Kungl amiralitetet Lars Hansson Wijklandh, d 1668 – Wikland 2010. Hovslagaren Georg (Jürgen) Böttiger, d omkr 1670 – Böttiger 1896. Instrumentmakaren Frans Boll, d 1676 – Boll 1896. Sämksmakaren Balzar Münster, d 1676 – Münster 1896. Handelsmannen Arvid Andersson, d 1679 – Arfwedson 1976 och troligen Svedberg 2014 (Theodors släktgrens biologiska fädernelinje). Sämksmakaren Hans Gelhaar, d 1679 – Gelhaar 1896. Skräddaren och kyllerskäraren Fullmo Gustavsson, f 1613, d 1683 – Fullmo Gustavssons sl 1896. Riksmyntmästaren Michael Hacke (sonson f 1657) – Hacke 1908. Bagaren Alexander Norie, d 1684 – Norie 1896. Hovbildhuggaren Johan Köpke, f 1614, d 1687 – Kiöpke (II) 1896. Mjölaren Antoni Boudri, d 1687 – Boudru 1893. Bagaren Hans Floor, d 168(7) – Floor 1896. Kaplanen i S:t Nicolai församling Olaus Andreæ Amnæus, f här,¹⁸⁹ d 1689 – Amnéus 1984. Regementssekreteraren Hans Seseman, g 1654, d 1688 – Seseman 1908. Skepparen Anders Lafrensen, mitten av 1600-talet – Lafrensen 1894. Handelsmannen Olof Hansson Grå, d omkr 1690 – Grå 1894. Handelsmannen Vinskanen Andreas Hornej, d 1691 – Hornej 1893. Märten Bulich, d 1693 – Bulich 1896. Handelsmannen Anders Olofsson Bonde, f 1622, d 1694 – Bonde (I) 1896. Bröderna, kryddkrämaren Michael, g senast 165(4), och logarvaråldermannen Niclas, g 1659, d 1685 – Sperling 1896. Tull- och slakthus-skrivaren Håkan Larsson Berg(h), d 1697 – Djurberg 2014 (styvsons fädernelinje) och Youberg 2014. Bagaren Johan Læseken, d 1697 – Læseken 1896. Sämksmakaren Hans Jacobsson Engel, g 1673 här – Engel 1896. Handelsmannen Claes Wittmack, g 167(3) – Wittmack 1893. Bryggaråldermannen Johan Eriksson Rehn, d 1711 – Rehn 1889. Handelsmannen Måns Persson, g antag omkr 1675, d 1714 – Widegren (Stockholmsl) 1894. Kaptenen Olof Willman, d 167(4) (son f 166(6)) – Willman 1893. Bröderna, bagarna Henric Kiöpke, levde 1713, och David Kiöpke, d 1719 – Kiöpke (I) 1896. Bryggaren Sven Roos, f 1641, d 1729 – Roos 1894. Järnkrämaren Sven Andersson Westerman, f på 1640-talet, d 1673¹⁹⁰ – Westerman 1894. Skräddaråldermannen Gabriel Jönsson Wetz

¹⁸⁸ Elgenstierna, VIII (1934), s 405a.

¹⁸⁹ G Hellström: Stockholms stads herdaminne (1951), s 467. Han skriver där att Amnæus möjligen var son till komministern i Amnehärad Andreas Petri Hofstadius, men det synes vara en ren gissning. Antagandet att Amnæus härstammade från Amnehärad synes grundat enbart på namnet.

¹⁹⁰ Elgenstierna, IV (1928), s 643a.

(West), g 1678 – Wetz 1896. Notarius publicus Georg Furtenbach, g 1679 – Furtenbach 1896. Tunnbindaråldermannen Johan Wier, g 1680 – Wier 1896. Handelsmannen Paul Kiöpke, f omkr 1650, d 1730 – Kiöpke (III) 1896. Advokaten Laurentz Klementsson eller Klemming, d 1687/90¹⁹¹ – Klemming 1943. Linkrämare och senare manufakturisten Christopher Fehrman, känd fr 1675, d 1710 – Fehrman 1896. Hökaren Christopher Esbjörnsson Brander, levde 1680, d före 1706 – Brander (II) 1898. Guldsmedsåldermannen Rudolph Wittkopff, g 1687 – Wittkopff 1896. Handlanden Henrik Olofsson (son f 1691)¹⁹² – Pantzerhielm 1885. Bagaren Magnus Thiese, g 1689, d 1731 – Thiesen 1892. Bokhållaren Johan Andersin, d 1702 – Andersin 1896. Handelsmannen Hans Mattsson, d 1706 – Lenman 1950. Hovslagaren Christian Pettkkler, d 1705/11 – Böttiger (II) 1896. Konterfejaren Eric Larsson Bonde, d 1709 – Bonde (II) 1896. Logarvaråldermannen Hans (Knutsson) Berg, f 164(8), d 1711 – Berg 1896. Skräddaren Petter Berg, d 1715 – Bergs 1896. Källarmästaren Johan von Langenberg, d 1715 – von Langenberg 2010. Slaktaren Johan Persson Husberg, d 1718 – Husberg 1893. Vinskänken Valentin Sabbath, g 169(8), d 1720 – Sabbath 1896. Bryggaren Erik Larsson Westman, f 1650, d 1720 – Westman 1967. Hökaren Magnus Zelling, d 1715 i Strängnäs – Zelling 1894. Karduansmakaren Ambjörn Larsson, d 1726 – Ambjörnsson 1896. Handelsmannen Sophonias Krüger, d 1729 – Krüger 1893. Handelsmannen och klädesfaktorn Adam Pinckhardt, d 1736 – Pinckhardt 1896. Bröderna och kryddkrämarna Israel Jöransson, d 1739, och Ludvig, d 1734 – Jöransson 1898 och Smedberg 1898. Järnkrämare Johan Lund, d 1734 – Lund 1893. Vedbätaren Johan Mattson Sederholm, d 1726 – Sederholm 1963. Handelsmannen Märten Thelin, g 1694, d 1743 – Thelin 1894. Taffeltäckaren Adam Kahl (ej Kahlberg), känd fr 1680 (då lakej), d 1711¹⁹³ – Kahl 1950. Mjölaren Peter Hamberg, f 166(9) (ej 1696), d 1736 (ej 1763)¹⁹⁴ – Hamberg 1980. Bokhållaren Petter Törngren, g 1699 (sannol) – Törngren 1894. Sadelmakaråldermannen Philip Jacob Finck, f 1670, d 1751 – Finck 1896. Bokhållaren Lorentz Wisingh (1:a hustru d 1697) – Wising 1936. Tenngjutaren Jacob Sauer (barn f 1704–), d 1723 – Sauer 1896. Hökaren Anders Reuter (barn f 1707–22) – Reuter 1892. Skräddarmästaren Erland Hult, d 1721 – Hult 1978. Upphandlingskommissarien Herman Müller (Möller), f 168(0), d 1750 – Müllern-Aspegren 2012 (dess modernesläktlinje Müllern). Glasmästaren Abraham Burtzel, d 1728 – Börtzell 1896. Kofferdiskepparen Harald Jönsson (son f 1687) – Adrian (1965). Bagaren Jacob Röhl, g 1712, d 1753 – Röhl 1896. Mätaren Lars Djurberg, g 1712, d 1764 – Djurberg 2014. Perukmakaren Wilhelm Dorgen, d 1756 – Dorgen 1896. Segelmakaren Daniel Wilhelm Richnau, f 1690, d 1770 – Richnau 1896. Handelsmannen

¹⁹¹ SBL 21 (1977), s 275.

¹⁹² Far till Jakob Holmstedt, enligt Gustaf Elgenstierna: Den introducerade svenska adelns ättartavlor, V (1930), s 654.

¹⁹³ SBL 20 (1975), s 569.

¹⁹⁴ SBL 18 (1971), s 75.

Olof Sjöberg, f 1690, d 1755 – Sjöberg 1896. Slaktaren Olof Stare, g senast 1715, d 1749 – Stahre 1898. Fogden NN Fröberg (son f 1728) – Fröberg I 1920–21. Körnsnäråldermannen Gottfrid Löwe, g 1720 – Löwe 1893. Bryggaren Henric Ölmenström, d 1729 (son f 1721) – Ölmenström 1893. Bryggaren Johan Ernst Hartman, f 1698, d 1761 – Hartman 1894. Bokbindaren Jacob Stadtlander, f 1698, d 1746 – Stadlander 1896. Sjtöullsbesökaren Lars Lybeck var f 169(9) här¹⁹⁵ – Lybeck 2000. Grosshandlaren Petter Westman, g 1730 – Westman 1893 (Perssl). Mönsterskrivaren Gustaf Norling (son g 1727) – Norling 2012. Skeppstimmermannen Mathias Fischer (son f 1732, änka d 1774)¹⁹⁶ – Fischer 1943. Murarmästaren Georg Böttger, levde 1740 – Böttiger (III) 1896. Postmästaren Anders Helsing, senare Palmeer, d 1743 – Palmér 1892. Hökaren Abraham Paullén, d 1752 – Paullén 1893. Husgerådskammarbetjanten Johan Wolmar Syk, f 1704, d 1753 – Syk 2000. Stallbetjanten Nils Jönsson Söderberg, d 1742 – Söderberg m Wigelius 2000. Assistenten i justitiekollegium Gustaf Bergman, f 1710, d 1789 – Bergman I 1920–21. Tobaksarbetaren Anders Fris, d 1748 – Fris 1893. Garvarmästaren Petter Lind, f 17(1/2), d 1767 – Lind 2010. Klensmedsmästaren (ej -åldermannen) Bengt Kylberg, f omkr 1715,¹⁹⁷ d 1763 – Kylberg 1930. Fabrikören Wilhelm (Guillaume) Bouck, f 1716, d 1786 – Bouck 1893. Tobaksfabrikören Anders Dimander, f 1717, d 1767 – Dimander 1893. Handelsbokhållaren Mathias Herdin, f 1717, d 1769 – Herdin 1927. Klädesfabrikören Hinrich Lytkens, f 171(7),¹⁹⁸ d 1806 – Lyttkens 1974. Löjtnanten Jacob Wigert, d 1763 här (son f 1748) – Wigert 1973. Grosshandlaren Johan Martin Schön, f 1719, d 1781 – Schön 1888. Teaterdirektören Petter Stenborg, f 1719, d 1781 – Stenborg 1894. Borgaren Lorentz Carl Fränberg, d 1789 – Fredenberg. Ritaren Jonas Tau(b)mann, f 1723, d 1769 – Uddén 1984. Klädesfabrikören Olof Tydén, f 1728, d 1773 – Tydén 1982. Grosshandlaren Petter Pettersson Hagbergh, f 1725, d 1789 – Hagbergh 1965. Bankostämpelmästaren Johan Grangren, f 1729, d 1807 – Grangren 1892. Slaktaråldermannen Gabriel Nohrström, f 1732, d 1792 – Nohrström 1894. Skomakargesällen Christian Fredrik Scharbius (Scarbius), f 173(4), inflyttad hit senast 1777 från okänd ort – Scharbius 2007. Skeppstimmermannen Petter (*Pehr*) Andersson Dahlberg, f 173(4/5), d 1766 – Dahlberg 2010 och Dahlgren 2010. Notarien och ombudsmannen Pehr Lindström, f 1735, d 1784 – Lindström 1965. Vaktmästaren Erik Wingroth, d 1787 – Winroth 1950. Hovfuriren Lorens Falck, f 1736, d 1802 – Falck 1962. Bokhållaren vid järnvägen Anders Crispin Lindberg, f 1739, d 1809¹⁹⁹ – Lindeberg 1930.

¹⁹⁵ SBL 24 (1984), s 426.

¹⁹⁶ Uppgiften om härstamning från Hessen-Kassel är felaktig, enligt SBL 16 (1966), s 61.

¹⁹⁷ SBL 21 (1977), s 728.

¹⁹⁸ SBL 24 (1989), s 469.

¹⁹⁹ Att han skulle vara sonson till komministern i Maria fs Johan Lindeberg är obevisat, enligt SBL 23 (1982), s 339.

Kryddkramhandlaren Joseph Winberg, f 1740, d 1807 – Winberg 1938. Bleckslagaren Johan Jacob Hammar uppges vara f 174(2/3) här²⁰⁰ – Hammar 1919. Vaktmästaren Severin Berg, f 1744, d 1800 – Bergh 1943. Boktryckerikonstförvanten Lars Peter Malmström (son f 1789) – Malmström 1938. Expeditionsssekreteraren Anders Schultin var f 1753 här²⁰¹ – Schultin 1886. Muraren Petter Andersson Garström, f 1755, d 1827 – Garström 1887. Boktryckargesällen Johan Jacob Sterenius, d 1781 – Styrenius 1992. Vagnmakaren Carl Fredric Eklund, f 1762, d 1808 – Eklund 1893. Verkmästaren Johan Petter Gille, f 1763, d 1827 – Gille 1888. Murargesällen Johan Petter Bergman, f 176(5), d 1811 – Bergman II 1962. Hovslagaren Johan *Jacob* Blanck, f 1784 – Blanche 1896. Översten Anders Almlöf, f 1793 – Almlöf 1887. Erik Lyström, f 1772, bodde här åtmin fr 1801²⁰² – Lyström 1936. Handlanden Johan Petter Lindstedt var f 1773 här – Lindstedt 1891. Kryddkramhandlaren Gustaf Sandberg, f 1781, d 1818 – Sandberg 1936. Kommissionären Johan Peter Westrin, f 1808 (son f 1850 här) – Westrin 1885. Köpmannen Nils Jakob Myrstedt, f 1813 – Myrstedt 1930. Hovkamreraren Johan Fredric Forsstrand, f 1816 – Forsstrand 1885. Inspektorn Fromhold A Lindberger, f 1817 – Lindberger 1989. Folkskolläraren August Reinhold Hallström, f 1840, d 1913 – Hallström 1974. Vice häradshövdingen Wilhelm Willers, f 1841 här – Willers 1980. Gustaf Mauritz Isidor Liljeqvist, f 1878 här – Fagræus 2014. **Svinnegarn** Frälsebonden Olof Eriksson i Gammalhaga, f 1701, d i slutet av 1760-talet – Hagendahl 1963.

Söderfors Erik Söderström vid Söderfors bruk, 1600-talets första hälft – Söderpalm 1950. Brukssmeden Olof Jonsson Spik vid Söderfors bruk, f omkr 1670 – Lundström 1965.

Teda Rusthållaren Olof Olofsson i Hjortsberga, nämnd på 1680-talet – Hjortzberg 1950.

Torstuna Bonden Lars i Rung (son blev komminister 1627) – Rung 1888. Johan Persson, f 1668 eller 1670, bodde först i hustruns hemby Djurby – Karlfeldt 2012. Bonden Anders Jansson i Djurby, f 1670, d 1748 – Thordeman 1962.

Tuna Klockaren Anders Eriksson Granström, f 1691 – Granström 1936.

Täby Skattebonden Grels Pedersson i Näsby, känd 1535–43 – Mollstadius 1962.

Tärna Per i Södra Hovberga (son blev student 1642)²⁰³ – Hofberg 1892.

Ununge Hammarsmeden Clas Både vid Skebo bruk, f 170(3), d 1764 – Baude 1982.

Uppsala Byggmästaren Peter de la Roche var först här innan han 1556 var i Vadstena – de la Roche 1908. Intendenten över kungsträdgårdarna Per Andersson (son f 1613) – Bergström 1938. Jonas NN, vars barn föddes

²⁰⁰ SBL 18 (1971), s 141.

²⁰¹ Elgenstierna, V (1930), s 682a.

²⁰² Hans dotter var född i staden, enligt Elgenstierna, III (1927), s 502a. Hemvist är ej angiven i SSK för Eriks far, arrendatorn Jonas Lyström, f 1740, d 1794.

²⁰³ L O Berg och R Norrman: Uppsala stifts herdaminne, II:7 (1997), s 267.

167(1/2) och 1673 – Collin 2016. Skomakarmästaren Eric Bodman, f 1668, d 1738 – Bodman 1930. Akademihumlegårdsmästaren Lars Hansson Wahlström, f 1683 – Wahlström 1950. Sämsskomakarmästaren J(oh)an Dahlström, f 171(6), d 1764 – Dahlström 2018. Handsmakaren Johan Hedberg, d 1790 – Hedberg 1891. Skomakarmästaren Johan Westerber, f 1772, d 1833 – Westerber 1963.

Vallby Kyrkvärden Olof Jansson, f 1692, d 1775 – Lagerquist 1963.

Valö Kronobåtsmannen Olof Andersson Ström flyttade vid sin vigsel 1726 härifrån – Strömberg 2018.

Vaxholm Skepparen Mats Larsson Broms (son f 1671) – Broms 1980.

Vendel Bonden Kristoffer Olsson i Örby²⁰⁴ (son f 1603) – Aurivillius 1927. Länsman Erik Andersson Edling, d 1738 – Edling 1980.

Viksta Ryttmästaren Anders Spilhammar, d 1696 – Spilhammar 1919. Soldaten Måns Persson Flink, f 175(2), d 1788 – Husén 1982. Hökaren Johan Nilsson Wijkman var f 1660 i Dalboda(?) (*Wikby i Dalbo socken²⁰⁵) – Wijkman 1965.

Vårfrukyrka Bonden Kristoffer Kristoffersson i Gånsta (son f 1717) – Sillén (Gotlandssl) 1936. Bonden Erik Andersson i Ekeby, f 169(9), d 1759 – Ekelöf 1978. Bonden Hans Eriksson i Testeby, d 1745 – Enblom 1890.

Västland Skattebonden Jakob i Kårbo, f 1715, d 1795 – Wesslén 1950. Kårbosläkten. Skattebonden Per Matsson (i Väla liksom sonen?), f 1721, d 1794 – Wesslén 1950, Välasläkten.

Yttergran Riksdagsmannen Johan Eriksson Grandin på Grans gästgivar-gård, känd 1765–78 – Grandinson 1938.

Åland Kyrkoherden Petrus Olai Fontelius var f omkr 1630 i Kölva²⁰⁶ – von Tell 1930. Jöns i Stennäs kvarn, 1600-talets slut – Stenbeck 2003.

Älvkarleby Bonden Anders i Älvkarleö, f 1692, d 1768 – Wesslén 1950, Lövtasläkten. Fiskaren Per Larsson, f 1727, d 1780 – Söderhell 1950. Bruksarbetaren Karl Jansson vid Hyttöns masugn (söner f 1764–77) – Östrand 1962.

Öregrund Tullinspektorn och postmästaren Sten Westringh, d 1694 – Westring 1930.

Össeby-Garn Kaptenen Anders Nystedt, f 1761, uppges härstamma från Hacksta säteri – Nystedt 1936.

Österlövsta Anders Persson, f 1673, d 1756 – Söderbaum 1984. Erik Sjöberg (Sjöberg) var åtminstone 1721–26 trädgårdsmästare vid Lövtastbruk – Sjöberg 1930 m tillägg 2016. Dagakarlen Lars Ersson i Löten, f 1735 enligt obestyrt hfl-uppgift, d 1805 (ej 1785)²⁰⁷ – Moberg 1950.

Österunda Mjölaren och kyrkvärden Isak Isaksson vid Hällby kvarn, f 1732, d 1794 – Brundin 1943.

²⁰⁴ Svenska Antavlor IV:7 nr 240 (1998), s 323, ana nr 7024.

²⁰⁵ By- och sockennamnet synes omkastade.

²⁰⁶ Födelsebyn nämns i J E Fant och A Th Låstbom: Upsala ärkestifts herdaminne, I (1842), s 451.

²⁰⁷ Hans uppgivna födelseort Mo har ej kunnat verifieras, enligt SBL 25 (1987), s 573.

Östervåla Fanjunkaren Carl Ulrich Säfwenbergs, f 1791, d 1877 (son f här 1827²⁰⁸) – Säfwenbergs 1936.

Östhammar Fiskaren och borgaren Hans Eriksson Blom, f 165(8), d 1719 – Blom 2007.

Östra Ryd Vågmästaren Jan Persson var f 1729 här – Rydberg 1885.

Östuna Bonden Anders Andersson var f här 1711 – Odenrick 2003.

VÄRMLAND

Ej känt/angivet var: Lagläsaren Per Arvidsson (son f 1591) – Roman 1887. Kaptenen Björn Nilsson, d 1651 – Lilljebjörn 1927. Hovrättskommisariern Magnus Swanberg var 1718 (sons födelse) fogde i Mellansysslet – Swanberg 1927. Guldmeden i Piteå Johan Hammargren ska ha varit f 1745 här – Hammargren 2007. Ekonomie direktören Berndt Holmer, f 1747, ska ha kommit härifrån – Holmer 1967. Arbetaren Lars Gullström, f 1755 – Gullström 1938. Kaptenen Carl Johan Rundquist, f 1767, härstammade härifrån – Rundquist 1978. Bengt Christopher Jolin flyttade 1812 härifrån till Stockholm – Jolin 1936. Fanjunkaren Johan Fröberg, f 1773, ska enligt obestyrt litteraturuppgift härstamma härifrån²⁰⁹ – Fröberg II 1936. Olof Stenberg, f 1789 – Björling 2003.

Alster Per i Björby (son f 1766) – Björlin 1887. Torparen Anders Jonsson i Säter (son f 1777) – Zettersteen 1938.

Arvika Befallningsmannen Joen Larsson, f 159(9), d 1674, var först bosatt på Kyrkbyn – Ekman 2010. Handelsbokhållaren Peter Zetterberg i Gilserud²¹⁰ (son f 1773) – Zetterberg 1930.

Brattfors Bonden Mårten Pedersson i Hult, känd 1657–91 – Werner 2003. Christoffer Horn på Fors (son f 1672) – Cornell 1992. Bergsbrukaren Halvard Brattström i Brattfors, f 1701, d 1776 – Brattström 1890 och Ström 1974.

Bro Jonas Andersson, f 1695, åtm 1737–40 soldat i Övre Sköle under namnet S(ki)olfel(d)t – Edenström 2007. Bonden Peder Svensson (son f 1735) – Wahlström och Werner 1980.

Brunskog Olof (Ola) Bengtsson, f 165(8), tillträdde 1684/85 en hemmansdel i Smådal, d 1715 – Johansson 2016 och Nordenvall 2016.

Degerfors Lantbrukaren Gustav Adolf Hell, f 1874, d 1965 – Hell 1992.

Eda Bonden Björn i Norra Ämterud, 1500-talet – Tholsson 1894 och Des Brintes 1894 ("Björns i Ämterud släkt").

Eskilsäter Christoffer Wallroth på Björud, f 1670, d 1761 – Wallroth 1936. Soldaten Sven Wallman (son f 1804) – Edgren 1919.

Filipstad Klenmeden Johan Ersson, f 165(9), d 1732²¹¹ – Myhrman 1989. Erik Levin, bergsfogde och tiondeskrivare 1721–46 – Levin 1930. Snickar-

²⁰⁸ Sveriges befolkning 1890 på cd-rom.

²⁰⁹ SBL 16 (1966), s 607.

²¹⁰ Viktor Ekstrand: Svenska landtmätare 1628–1900 (1896–1903), s 104.

²¹¹ SBL 26 (1989), s 103, uppger honom som släktens sannolikt äldste kände stamfader; "[hans] uppgivna (Lagergren, Palmqvist) identitet med en i Färnebo

mästaren Olof Lundbom, g 1745 – Lundbom 1938. Anders Persson, f 1727, flyttade härifrån 1766 – Wahlbäck (yngre släkten) 1965. Konstmästaren Johan Holmstedt, g 1774 här (vars far Anders Olofsson Holmstedt anges vara brukspatron, oangivet var) – Holmstedt 1888.

Frykerud Bonden Birger i Glänne, levde omkr 1540 – Fryxell 1930. Bengt Börjesson, känd från 1694 i Prästbol, d 1728/29 – Eriksson, Erixon 2012. Bonden Lars Larsson på Fagerås (son f 1724) – Frisell 1976. Nils Selldén var f 1758 i Säldebråten och antog namnet därifrån – Selldén 1938.

Fryksände Skogsförvaltaren Andreas Nilsson var f 1837 här²¹² (uppges härstamma fr Stora Kil) – Nilsson-Hiort 1938.

Färnebo Bergsmannen Nils Persson i Färnebo, 1500-talets slut – Swartz 1943. Bergsmannen Nils Persson i Damhyttan, mitten av 1600-talet – Jansson 1930. Bergsmannen Clemet Olsson i Stöpsjön, f 164(3), d 1699²¹³ – Janse 1936. Hammarsmeden Joel Larsson i Långbanshyttan, f 165(3) – Ahlmark 2003. Torparen Jonas Månsson i Saxån, f 1732, d 1801 – Magnuson 2014. Torparen Erik Jan Eriksson på Berget under Hennickehammaren, f 1765, d 1841 – Dahl 1984.

Gillberga Garvaren och läderhandlaren August Ohlsson, f 1829, d 1889 – Wikmark 1965 (yngre släktens fädernelinje).

Grava Måns, åtminstone 1566–83 bonde i Skived – Lagerlöf 2014 och Lagerloef 2014.

Grums Bonden Anders Ersson, f 1754 – Nygren 1982. Bonden Erik Bengtsson i Långsta (son f 1792) – Steffen 1936.

Gunnarskog Torparen Erik Andersson i Ämtetorpet under Bortan, f 1787, d 1865 – Lindeberg 1891.

Gåsborn Bruksinspektorn Olof Wallmo vid Gustavsström, f 1730, d 1773, vars far Olof Wallmo anges ha varit byggmästare, utan angiven hemvist, och (osäkert) farfar ryttare i Fellingsbro – Wallmo 1892.

Hammarö Bonden Jöns i Rud (hustru d 1579) – Hofflander 1963. Jon i Halltorp, 1500-talets slut – Piscator 1887.

Huggenäs Landbofogden Per Persson i Tolerud (dotter f 1604) – Tholerus 1898 och Tholér 1898.

Karlskoga Bergsmannen Arvid i Brickegården, nämnd 1585–90 – Carlgren 1967. Bonden Märten Eskilsson i Granbergsdal, d 1647 – Ericson 1888. Anna Katrina (Anna Kajsa) Ersdotter, f 1829, piga i Stora Strömторp (son f 1856) – Harrysson 2007.

Karlstad Jon Månsson, f 1513, bodde först i Tornestad på Tingvallaön, flyttade till staden Karlstad då den anlades, d 1613 – von Schinkel /adliga ätten nr 2315/ och Björnklo 2012. Handlanden Lars Dahlgren (son f 1680) – Dahlgren 1962. Borgmästaren Johan Tingberg, d 1738 – Tingberg 1887. Klockaren Jonas Ullgren (son f 1749) – Ullgren 1943. Arnold Palm, f 1722,

dombok 20–23 sept 1680 nämnd Johan Eriksson i Djuprämen i Gåsborn (nu Råmen), Värml, förefaller oviss.”

²¹² Sveriges befolkning 1890 på cd-rom.

²¹³ Far till i ingressen uppgivne Johan Cleme(n)tsson, enligt SBL 20 (1975), s 107.

erhöll 1756 burskap som juvelerare – Palm 2010. Bankkamreraren C G Nyström (son f 1819) – Nyström 1885.

Kil se Stora Kil.

Kila Anders Håkansson uppges vara f 1744 här och var från 1763 dräng i Norra Ed – Johnson, Jon(a)sson 2012.

Kristinehamn Kopparslagaren Jonas Joensson (son f 1676) – Löthner 1930. Glasmästaren Eric Kjellberg, f 1705, d 1773 – Kjellberg 1889. Karduansmakarmästaren Jöns Norrbohm (son f 1760) – Norrbohm och Norrbom 1936.

Kroppa Bergsmannen Olof Sigfridsson i Åskagen, f omkr 1550, d 1621 – Carlsson 1930. Kyrkoherden i Undenäs i Västergötland Håkan Jakobsson var f här 1576 – Undén 1950. Bruksägaren Nils Hagberg i Skarphyttan, f 170(2), d 1772²¹⁴ – Hagberg 1963. Hyttarbetaren Petter Andersson i Nykroppa, f 1724 – Edlund 1980. Ryttaren Hans Andersson Sundelin var f 1733 eller 1737 här – Sundelin 1963. Lars Bergström, f 1767, d 1822, bodde på Väster Berg (så även fadern Lars Mattsson, f 1735?) – Bergström 1936.

Långserud Kronobonden Torkel Hansson i Yttre Lofterud, känd där 1661–75, senare i Gisslebyn²¹⁵ – Låftman 1950.

Millesvik Olof Andersson i Millesvik, f 1740 – Sölve 1963.

Munkfors Eldvaktaren Jonas Jansson vid Munkfors bruk, f 1754 – Forsslund 1930.

Nedre Ullerud Laxfiskaren Erik Olofsson vid Dejeforsen (son g senast 1625) – Spak 1887. Korpralen för Risäter Johan Ryman, f 1759 (för hans far, mjölnaren Thomas Fröding, anges ingen hemvist) – Fröding 1938.

Norra Råda Löjtnanten²¹⁶ Petter Falck på Risäter, d 1759 – Falk 1938.

Ny Skräddarmästaren Anders Nyström, f 174(0), uppges härstamma härifrån²¹⁷ – Nyström 1965.

Nyed Häradsdomaren Anders Ersson i Södra Rådom, d 1703 – Örtendahl 1980. Borgaren i Kristinehamn Magnus Lindfors (son f 1690) antog sitt namn från Lindfors bruk – Lindfors 1936.

Nysund Skansbyggaren Nils Petter Johansson i Gärdsbol (son f 1681) – Nygren 1936. Fältväbeln Anders Olofsson Lettström, f 169(2) – Lettström 1989.

Sillerud Bonden Ramus Jöransson i Svensbyn, 1500-talet – Swebilius 1898. Bonden Hans i Signeby (son f 1756) – Sillén (Värmlandssl) 1936. Teologie doktorn Peter Fjellstedt, f 1802, härstammade härifrån – Fjellstedt 1886.

²¹⁴ Enligt en obestyrt uppgift ska han tidigare ha varit bruksinspektör i Närke. SBL 17 (1969), s 715.

²¹⁵ SBL 24 (1984), s 477.

²¹⁶ SBL 15 (1956), s 166.

²¹⁷ På grund av husförhörslängdernas torftighet har han inte kunnat identifieras med någon av de personer med förnamnet Anders som föddes i Ny omkr 1740, enligt SBL 27 (1991), s 776.

Stavnäs Bonden Bengt (Håkansson) i Västra Hungvik, f i början av 1500-talet – Magnell (och Sjögren) 1943.

Stora Kil Bonden (sic) Ivar på torpet (sic) Källsäter (son f 1642)²¹⁸ – Kjellin 1943.

Sunne Bonden Nils i Hån (oangivet i vilken socken, men väl detta Hån?), 1600-talets slut – Morén 1886.

Säffle Tullskrivaren Anders Olofsson vid Byälven, d 1697 – Ling-Vannerus 2012.

Södra Ny Bonden Anders Andersson i Rördalen, d 1799 – Dahlgren 1976.

Södra Råda Skattebonden Harald i Hjälmkärr, känd fr 1600, d 1628/29 – Bergenfur 2018.

Varnum Bonden Ivar Månsson i Bergsjö, d 1649 – Ullman 1995.

Visnum Bonden Ingemund Andersson i Valunda (son f 1610) – Wahlund 1943.

Värmskog Bonden Tol Tolsson i Degerbyn (son f 1715) – Ericsson 2003.

Västra Ämtervik Manufakturmeden Halvar Blomström vid Träskogs järnbruk (son f 1755) – Olsson-Seffer 1963.

Väse Olof Björnsson²¹⁹ (son f 1670) – Wigelius 2000. Gårdsskomakaren Ragvald Jönsson vid Hammar, f 1662, d 1737 – Lignell 1920–21. Bonden Anders Olsson i Karsvalla, f 1744 – Helmer 1982.

Ölme Bonden Sven Halvardsson i Viatorp, f 1681, d 1753 – William-Olsson 1976.

Östra Fågelvik Nils Olofsson i ”Spånged” (Spånga?) (son f 1668) – Sundell 1943.

Östra Ämtervik Skattebonden Bengt Månsson i Skacksjö (son f 1719) – Östlihn och Poss 1950.

Övre Ullerud Prosten Haquinus Elavi Hellichius, d 1688, var f här – Hellichius 1927. Handlanden i Karlstad Olof Clarholm, f 1754, härstammade härifrån – Clarholm 1930.

VÄSTERBOTTEN

Bureå se Skellefteå.

Bygdeå Gästgivaren Anders Olofsson i Djäkneboda, f 1694 – Bygdén 1938. Skräddarmästaren i Stockholm Petter Bergsten, f 1759, kom härifrån – Bergsten 1930.

Byske se Skellefteå.

Hörnefors se Umeå landsförsamling.

Lövånger Bonden Per Larsson i Daglösten, d 1666/81 – Sederberg 2012 och Cederberg 2012.

²¹⁸ Far till Daniel Ivari Kjellin, enligt Anders Edestam: Karlstads stifts herdaminne, 2 (1965), s 56.

²¹⁹ Far till Bengt Wigelius, f 1670, d 1736 i Sunne, som var farfars far till Karin S Wigelius.

Nysätra Bonden Olof Andersson i Klintsjön nr 4, f 1635, d 1720.²²⁰ – Grahn 1888. Bonden Anders Glas i Gumboda, f 170(6), d 1764²²¹ – Glas 1890.

Skellefteå Skattebonden Olof Hersesson i Bure (nu Bureå i likanämnda församling), 1400-talet – Bure (fr Bureå) 2018. Bonden Lars i Kinnbäck (nu i Byske), f 148(3)²²² – Kinnman 1943. Bonden Lasse Larsson i Innervik (nr 6), känd 1539–1560²²³ – Warg 1890. Bonden Olof Jönsson i Drängsmark, känd 1539–79 – Wallmark 1982. Bonden Anders Jonsson i Åbyn (nr 4), känd 1556–1592²²⁴ – Lundström 1930. Skattebonden, birkarlen, nämndemannen och sexmannen Olof Björnsson i Bure (nr 8) (nu i Bureå), känd 1563–1609²²⁵ – Burman 1930. Landsköpmannen, tolvmannen och kyrkvärden Tomas Kettilsson på Storkåge (Granden), levde 1551 – Bergman och Bergman Olson 1978. Bonden Herman Svensson i Ersmark (nr 8), känd 1632–78²²⁶ – Degerman 1950.

Umeå landsförsamling Bonden Olof Hermansson i Stöcksjö, känd 1566–1612 – Stecksenius, Stecksén 2014. Bonden Östen Jonsson i Hallen (son känd från 1593, d 1628) – Hallencreutz 2010. Bonden Per Larsson i Ström (sonsons son f 1733) – Stenberg 1980. Bonden Erik Ersson i Sörmjöle (idag i Hörnefors fs), f 1739, d 1789 – Södermark 1938.

Umeå stadsförsamling Jonas (son d 1631) – Lenæus 1893 (yngre släktens fädernelinje).

VÄSTERGÖTLAND

Ej känt/angivet var: Theus i ”Eldsby” (oidentifierat) (son känd fr 1568) – Rydelius 1892, Rydberg 1892, Rydell 1892 och Bång 1892. Bonden Lars i Flintstorp(?) i Askims härad, 1500-talet²²⁷ – Odhelius 1893. Komministiern i Rinna i Östergötland Olaus Erici Arenius (ej Ahrenius), d 1644 eller 1646, var f här²²⁸ – Rinman 1950. Borgaren i Kristinehamn Lars Christophersson härstammade härifrån, d 1698 – Hamnström 1980. Tullskrivaren Anders Darell var f 1671 här – Darell 1908. Kaptenen

²²⁰ Farfar till Olof (Mårtensson) Grahn enligt Agneta Olofsson, Nysätra byar och gårdar 1650–1800, s 42.

²²¹ Hans mor skall ha varit Malin Örsell, omgift med Carl Holm, f 1685, gästgivare i Gumboda, d 1734, enligt uppgift från John Glas, Dalarö, 2007.

²²² SBL 21 (1977), s 160, börjar släktartikeln med Johan Ersson, f 1727, men anger att hans förfäder länge ägt en gård i Kinnbäck.

²²³ Ulf Lundström: Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539–1650 (2004), s 555, och Skellefteå socken 1650–1790 (2001), s 675 f.

²²⁴ Hans sonson sonson son var Per Ersson, f 1737 (ej 1738). Ulf Lundström: Bönder och gårdar i Skellefteå socken (2004), s 160, och Skellefteå socken 1650–1790 (2001), s 203 f.

²²⁵ Ej gift med Sara Nilsson, utan Mariet Karlsdotter som tillhörde Buresläkten. Urban Sikeborg: Johan Bures släktbok (dvd, 2013).

²²⁶ Hans sonson var Johan Svensson Degerman, f 1659. Ulf Lundström: Skellefteå socken 1650–1790 (2001).

²²⁷ Far till Laurentius Laurentii (Lars Larsson), enligt Elgenstierna, V (1930), s 523a.

²²⁸ SBL 30 (2000), s 209.

Gunnar Bökman (jfr notering vid Kalv), f 1681, d 1737 – Bökman 1938. Arrendatorn Sven Engström, d 1740, var bördig härifrån – Engström 1936. Soldaten Per Larsson Bärman var f här 1690. Stockhuggaren vid Gevärsfaktoret i Jönköping Sven Andersson Berg var f 169(4) här eller i Småland enligt sinsemellan motsägande samtida uppgifter – Bergh (Ölmestadssläkten) 1943.²²⁹ Kornetten Johan Lorentz Gyllenhoff, f 1715, d 1769 – Gyllenhoff 1930. Kvartermästaren Mårten Krum, g 1748 – Odhelius 1893 (yngre släkten ”Fjärde stammens” fädernelinje). Handelsmannen Anders Andersson var f här 1720 – Andersson 1917. Bruksinspektorn Isac Lidberg (f 1722) kom härifrån – Lidberg 1889 och Liedberg 1890. *Kinneulle*: Rådmannen i Ulricehamn Sven Kullgren, f 1718 – Kullgren 1888. *Valle härad*: Ericus Laurentii, känd fr 1559, d 1602, var f här²³⁰ – Wallerius 1891.

Acklinga Johan Cederblom, f 1795, härstammade härifrån – Cederblom 1930.

Alboga Andreas föddes i Svalared i slutet av 1500-talet – Swalin 1889.

Alingsås Lars Bengtsson, f 168(8/9), var bosatt här till sin vigsel 1721 – Jonzon 2007. Borgaren Carl Ahlberg, vars sonson var f 1719 – Ahlberg 1930. Flanelstryckaren och fabrikören Petter Rudbeck, f 1712, d 1772 – Rudbeck 1891.

Amnehärad Kaplanen i S:t Nicolai församling i Stockholm Olaus Andreæ Amnæus, f i Stockholm,²³¹ d 1689, antas (väl p g a namnet) härstamma härifrån – Amnæus 1984. Bonden Olof Ersson i Klämtorp (sonson f 1758) – Ol(of)sson 2000.

Angered Lars Andersson, f 170(5), genom sitt gifte frälsebonde i Gunsered – Agård 2016.

Annestad Kronolänsmannen Magnus Andersson i Skrehalla, d 1704 – Winbom 1888.

Bergstena Väpnaren och häradshövdingen Bertil Pedersson, känd 1462–1494, innehade Kolbäck som sätesgård genom sitt gifte – Lilliehöök 2016.

Bjärby Rusthållaren Olof Nilsson i Olof Bryntesgården, f 1700, d 1789 – Tengelin 1982.

Bogesund se Ulricehamn.

Bollebygd Bonden Olof Ambjörnsson i Smedsbo, f 171(0), d 1772 – Werner 2003.

Bolum Soldaten Anders Larsson Pergren från Bjällum, f 1708, d 1742 – Lundberg 1978 och Sandström 1967.

²²⁹ Axel Mollstadius: Om släkten Bergh (Ölmestadssläkten) – dess ursprung och hittills kända genealogi, i *Genealogisk tidskrift* 1960:1, s 201–221.

²³⁰ B Olsson: Kalmar stifts herdaminne, 4 (1951), s 35.

²³¹ G Hellström: Stockholms stads herdaminne (1951), s 467. Han skriver där att Amnæus möjligen var son till komministern i Amnehärad Andreas Petri Hofstadius, men det synes vara en ren gissning. (Hofstadius, d 1679, kallas Hafstodius och uppges vara bondson från ”Hafstod i Ölmehärad” i J W Warholm: Skara stifts herdaminne, II (1871), s 210. Denna ort har inte kunnat identifieras, men troligen avses någon ort i Ölme härad i Värmland.)

Borgunda Trumpetaren Niclas Leijer, f omkr 1640, från 1715 bosatt på Ubbatorp – Leijer 2012.

Borås Måns Harelson (son f 1661) – Ödman 1950. Handelsmannen Per Persson Hæssle, d 1693/4 – Hæssle 1980. Handelsmannen Anders Andersson Liungman, f 166(2)²³² – Ljungman 1936. Olof Bengtsson Romberg, f 1692 – Romberg 1930. Handelsmannen Jonas Friberg, f 1713 – Frieberg 1943. NN uppges ha varit borgare här, vilket ej kunnat verifieras (son f 1722) – Palm 2010. Jonas Eriksson Röndgren (son f 1780) – Rundgren 1943.

Broby Kronobonden Per Olofsson i Källstorp, d 165(4) – Kjellberg 1989. Löjtnantsboställesbrukaren Sven Jonsson i Källstorp, levde 1720²³³ – Kellgren 1919.

Broddetorp Afse Larsson i Broddetorp, f 1635, d 1731 – Afzelius 1976. Rusthållaren Jöns Jonsson i Samuelsgården i Bolum, f 1720, d 1779 – Settergren 1886.

Bäck Inspektorn Matthias Smedberg vid Ymsjöholm, f 1693 – Smedberg 1898.

Bäreberg Anders Törjesson i Östorp Stöökgården, f omkr 1560, d omkr 1625 – Fredström 1978. Skattebonden Sven Olofsson (son f 1664) – Tengbom 1982.

Böne Mönsterskrivaren Lars Svensson (son f 1666) – Laurell 2000. Prosten Nils Gabriel Åhman, f 1707 (hemvist för hans far, kornetten Sven Åhman, anges ej) – Åhmansson 1950.

Börstig Bonden Lars i Kringlarp, 1600-talets början – Öhlin 1965.

Dala Kyrkoherden Ericus Magni, f 1576, d 1617 – Odhelius 1893 ("Första stammens" fädernelinje). Arrendatorn Johannes Arvidsson, f 1762, d 1821 – Dahlström 1943.

Dalstorp Ryttaren, sedermera korpralen Gunnar Eriksson Cornelius i Juxtorp, Tuna sn, Småland (hette ej Henrik och var ej mjölnare – dessa missförstånd har uppkommit p.g.a. att hans son Hans felaktigt skrivits Hinrichsson i Svenarums fb 1724 och att födelsestället var Strömsnäs kvarn), f 168(1/2) enl åu i db, d 1770, anges i GMR för Smålands husarregemente 1710 vara 24 år, alltså f 168(5/6), i Dalstorps sn (patronymikonet anges i GMR 1714) – Cornelius 1982.²³⁴

Daretorp Bonden Olof Gabrielsson (son f 1752) – Ryman 1885.

Edsvära Frälseåbon Olof Håkansson i Brunebergshed, känd 1702–22 (trol son till Håkan Jönsson, känd där 1685–96, och sonson till Jöns, känd där 1675)²³⁵ – Hedberg 1936.

Eggby Nämndemannen Per Nilsson i Snickaregården Sântorp, d 1751 – Sandblad 1984.

²³² SBL 24 (1984), s 48, börjar släktartikeln med honom.

²³³ SBL 21 (1977), s 23.

²³⁴ Uppgifter från Bertil Cornelius, Täby, 2006-01-31 och -04-03.

²³⁵ Genealogiska Föreningens släktböcker 4 (1940).

Ek Trädgårdsmästaren Nils Olofsson vid Ek till 1724 – Gullstrand 1930. Bonden Per Andersson i Sörgården Knutstorp (son f 1757) – Norlander 1943 (yngre släkt).

Ekby Komministern i Broddetorp Sven Johansson Wallbeck var f 1677 i Vallby²³⁶ – Wahlbäck 1965.

Eriksberg Furiren Peter Blomberg (son f 170(7)) – Blomberg 1891 och Granqvist 1891.

Erska Byggmästaren och timmermannen Per Olofsson Bagge på Karlegården under Gräfsnäs (son f 1642) – Bagge 1984.

Essunga Ryttaren Anders Andersson Hellström i Helghult, Långaryds sn, Småland, f 1690, härstammade härifrån – Eriksson 1920–21. Anna *Brita* Johansdotter, f 1842, boende hos sin far i Kristinetorp under Stora Djupsås (son f 1869) – Gerlam 2007.

Falköping NN (son f 1719) – Fahlroth 1930.

Finnemukla Sven Andersson, f 1786, var dräng på gården Hyltan och gifte sig med dottern där 1816 – Albåge 2003.

Flo Handelsmannen Olof Agrell, f 1752, uppges härstamma härifrån och har förmodats kunna vara släkt med kyrkoherden i Bunkeflo av Lunds stift Jonas Agrell, som var f 1669 här²³⁷ – Agrell 1930.

Fors Bonden Lars (son f 161(1)²³⁸) – Forssellius 1893 och Forsell 1943.

Forshem Bonden Erik Larsson, g 1740 – Forssell 1930.

Fotskäl Peter Andersson Widberg på Vikulla, f 1716, d 1774 – Widberg 1938.

Friggeråker Bonden Jakob Svensson i Besgården, f 1769 (fadern hette Sven Jansson) – Rosén 1978.

Fritsla Per Andersson i Fritsla, f 1698, d 1774 – Mark 1989.

Fröjered Bonden NN, omkr 1600 – Schnell 1930. Bonden Michael Andersson i Apelåsen, f 1682, d 1741 (även förfäder till honom, oangivna, anges ha bott där) – Apelqvist 1887.

Fullestad Bonden Jon Ambjörnsson i Varegården, d 1697 – Warholm 1943.

Fuxerna Jordbrukaren Bengt Eriksson i Övre Fuxerna, f 1780 – Bendz 1974.

Fåglum Ryttaren och ”klockemakaren”²³⁹ Nils Fogel, d 1796 – Fogelqvist 1938.

Fölene Bonden Bryngel Bengtsson i Töretorp Västergården, f senast på 1620-talet, d e 1675 – Brynnel 1974 och Hall 1962.

Gamla Lödöse se Sankt Peder.

Grevbäck Prosten Gustaf Lundblad, f 1755, för vars far, torparen Sven Persson, ingen hemvist är angiven – Lundblad 1886.

²³⁶ Farfars far till Anna Wahlbäck, f 1801.

²³⁷ Han var född på Näset och fadern hette Erik, enligt G Carlquist: Lunds stifts herdaminne, 2 (1948), s 206.

²³⁸ SBL 16 (1966), s 308.

²³⁹ SBL 16 (1966), s 246.

Grude Soldaten för Frinnestad Nedergården Lars Friman, f 1740 (hfl) eller 174(2) (GMR, db), d 1804 (son till en Nils enligt db)²⁴⁰ – Frimanson 2003.

Grönahög Bonden Tor Nilsson på Grönahögs stom, f 1682, d 1755 – Lundblad 1967. Handelsmannen Nils Gunterberg, f 1770, härstammade från Guntorp – Gunterberg 1919.

Gustav Adolf se Habo.

Gällstad Bonden Per Larsson i Saxared, sedan i Rösshult, känd fr 1679, d 1702²⁴¹ – Nordlund 1930. Bonden Anders Arvidsson i Redslarp, f 1673 – Helin 1930.

Gårdhem Mjölaren Ambjörn Nilsson i Trollhättan, f 1692, d 1758 – Linton 1962. Bonden Jon Larsson i Rustorp, d 1758 – Rudberg 1995.

Gökhem Kornetten Nils Hjort i Sör Lexberg²⁴², f 1673, d 1733 – Hjorth 1938. Bonden Lars Fredriksson uppges vara f 1787 här – Lilliestam 2012.

Gösslunda Frälsebonden Brynolf i Tåstorp, känd 1565–1616 – Liedgren 1965.

Göteborg Borgmästaren Allert Siltman, levde 1620 – Settman 1950 (kognatiskt). Artillerikaptenen Lorentz Giers, d 1679 – Giers 1943. Skomakaråldermannen Anders Olsson (son f 1653) – Oterdahl 1967. Barberaren Christian Schotte, f 1624, d 1704 – Schotte 1938. Handskmakaren Sten Eriksson, d 1692 – Palmberg 1962. Jonas Billman var f 1688 här – Billmanson 1950. Guldsmeden Nils Hoffberg, d 1746, var f här – Hoffberg 1896. Grosshandlaren Martin Holterman, f 1715, d 1793 – Holterman 1892. Handlanden Sven Kullman, f 1715, d 1762 – Kullman 1885. Korpralen Johan Olofsson Öman (hemvist Göteborg liksom sonen?) (son f 1748) – Öman 1980. Järnbäraren Jöns Wettergren, f 1744, d 1803 – Wettergren 2003. Handlanden Jonas Malm, f 1745, d 1808 – Malm 1889. Handlanden Jonas Kleberg, f 174(6), d 1821 – Kleberg 2007. Tullpackhuskarlen Olof Beckman (son f 1785) – Beckman 1962. Traktören Nils Wetterwik, f 1755/56, d 1821 (med möjliga släktled bakåt) – Wettervik 2003. Tornväktaren Johannes Johnson, f 1764, d 1834 – Johnson 1989. Bleckslagaren Carl Mauritz Hammar, f 1827, d 1866 – (äldre släkten) Hammar 2003.

Götene Råd- och handelsmannen i Vadstena Lars Andersson, d 1669, uppges ha härstammat härifrån²⁴³ – Göthe 1950.

²⁴⁰ Far till Nils Friman. Denne anges i hfl vara f 1767 i (Södra) Björke, i vars annexförsamling Grude han återfinns i fb på rätt datum fast två år tidigare. Faderns kompanichef var greve Claes Fredrik Ekeblad, som sonen blev betjänt hos. Sonen kan följas till det att han 1781 flyttade hemifrån, se Grude utflyttningslängd. Tillsammans med namnföljden Nils-Lars-Nils-Lars pekar så många indicier på att det rör sig om far och son att det senare uppgivna födelseåret 1767 säkerligen får förklaras som ett fel. Utredning av Magnus Bäckmark 2004.

²⁴¹ Farfar till Per Andersson, f 171(6) (ej 1710), enligt Nils Hård af Segerstad: Om släkten Nordlunds ursprung, i Släkt och Hävd 2010:3, s. 114 ff.

²⁴² Att hans hemvist var Sör Lexberg – som var hustruns föräldrahem – framkommer i Ragnar Härnelius: Den äldre Sandbäckssläkten – ur falköpingssläkterna Sandbergs och Hjorts äldre historia, i Falbygden 25, 1971, s 189–191.

Habo Byggmästaren Björn Jonsson i Aspryd (d 1673) – Beronius 1930. Frälseinspektorn Sven Svensson vid Tumbäck (nu i Gustav Adolf), f 1747, d 1812²⁴⁴ – Landtmanson 1930. Underjägaren Gustaf Hjorthén, f 1799, härstammade härifrån – Hjorthén 1930.

Hangelösa Nybyggaren Anders i Knorren, känd fr omkr 1570, d 161(7)²⁴⁵ – Knös 1943.

Hasslösa Kornetten Jonas Rase, f 1664, d 1738²⁴⁶ – Hasselblad 1943. Löjtnanten Johan Hasselberg, f omkr 1680, uppges ha varit bondson härifrån²⁴⁷ – Hasselberg 1930.

Hjälstad Frälsebokhållaren Isak Carlberg på Börstorp, f 1722 – Carlberg 1950.

Hol Bonden Hans Larsson i Sven Ambjörnsgården (sonsons sonson f 1818) – Söderström 1982.

Holmestad Bonden Lars Bengtsson i Smedstorp, f 162(4), d 1736 – Holmin 1984. Fältväbeln Nils Palmgren på Stora Ringåsen, d 1739 – Palmgren 1950.

Holsljunga Lantbrukaren Johannes Andersson (son f 1846) – Norrman 1950.

Horn Löjtnanten Severin Mellbin på Stora Lida, f 1682, d 1754 – Mellbin 1919.

Hovby Frälsefogden Jacob Månsson i Västby, känd 1653–81 – Bjuggren 1962.

Hudene Skattebonden Gunmun(d) i Hudene, känd 1619–20 – Theorell 2014 m tillägg 2016.

Hyringa Törje Nilsson, f 1676 –Tengstrand 1963.

Häcksvik Bonden Lars Andersson på Drägved Övre, slutet av 1600-talet – Billsten 1995.

Hängsdala Haqvinus Torstani Roth, kyrkoherde här fr 163(0/1) – Roth 2007.

Hällestad Soldaten Måns Rydahl (son f 1767) – Helander 1890.

Händene Predikanten Magnus Sylvén uppges vara f här 1692 – Sylvén 2007.

Härlanda se Örgryte.

Härlunda Häradshövdingen Lars Jonsson till Herrtorp, f 1515, d 1594²⁴⁸ – Lagergren 1938. Bonden Sven Larsson i Ljungslätt, f 165(4), d 1742 – Ljungberg 1936. Nämndemannen Lars Jonsson i Hyndebo, f 1695, d 1764

²⁴³ SBL 17 (1969), s 676f.

²⁴⁴ SBL 22 (1979), s 243.

²⁴⁵ Far till Olof, enligt SBL 21 (1977), s 399.

²⁴⁶ Far till Arvid Hasselblad, enligt Gudrun Dahl i Anbytarforum (www.genealogi.se) / Släkter / Rase / 1999-05-17, med hänvisning till Gustaf Clementsson: F. W. Hasselblad & Co – 1841 15/5 1941 (1941).

²⁴⁷ SBL 18 (1971), s 318.

²⁴⁸ Farfar till häradshövdingen Lars Jonsson (d y) som adlades Lagerberg. Dennes sonson var kaptenen Johan Emanuel Lagerberg, som utom äktenskap var far till Håkan Lagergren, enligt SBL 22 (1977–79), s 113.

– Hernblom 1919. Ryttaren Nils Herrlund/Hernlund(?) (son f 1753) – Hernlund 1963.

Härn Skattebonden Bengt i Olstorp, känd 1590–1619 – Liander 1980.

Hössna Bonden Jonas Persson i Karthemmet, f 1732, d 1799 – Kulling 1982.

Jung Bonden Anders Christoffersson i Stora Bustorp, f 1639, d 1731 – Jungmarker 1982. Bonden Måns²⁴⁹ under Halla säteri (son f 1670)²⁵⁰ – Hallstedt 1938. Häradsdomaren Tore Larsson i Torpa Skattegården, f 167(1), d 1751 – Ljunggren 1892.

Järpås Hemmansbrukaren Sven (son f 1748)²⁵¹ – Liedzén 1886.

Kalv Enligt obekräftad uppgift ska släkten Bökman, 1938, ha antagit sitt namn från Bökenäs.

Karleby Bonden Sune Nilsson (son f 1653) – Crona 1938. Jan Larsson, rusthållare i Lilla skattegården i Slöta, d 1710²⁵² – Carlander 1984.

Kinna Anders Kullberg (son f på 1670-talet) – Kulberg 1943. Gymnasieinspektorn Petter Hansson Mjöberg i Horndal, d omkr 1737 – Mjöberg 1992.

Korsberga Hovrättskommisarien Johannes Lillieros var f 1801 här – Lillieros 1984.

Kungsäter Bonden Anders Björnsson i Värbygåden, Österby, f 1641, d 1710 – Karlander 1936.

Kymbo Bonden Lars Svensson, f 1676 – Varenius 2000.

Källby Sadelmakaren Sven Andersson i Bränneboda (son f 1650) – Brandelius 1892.

Kölaby Fogden Nils Andersson på Lundby säteri (son f 1641) – Ekelund 2007.

Kölingared Frälsebonden Anders Jönsson i Torpa, f 168(7), d 1768²⁵³ – Linnarsson 1980.

Landa Skattebonden (ej klockaren) Sven Ersson i Stora Landa, f 166(3) (ej 166(4)), d tidigast 1732²⁵⁴ (dennes farfars far Sven anges även ha bott i socknen, men hemvist anges ej) – Landahl 1950.

Landvetter Kronobonden och kyrkvärden Björn i Bårhult, nämnd 1620–57 – Bolin 2003.

Larv Rusthållaren Nils Torbjörnsson i Gammalträva (son f 1676) – Kullberg 1891.

Laske-Vedum Ingemar Bengtsson i Gruvad, inträdde i krigstjänst 1674 med namnet Björck, stupad 1708 – Björck 1984.

²⁴⁹ Sonens patronymikon var Magni.

²⁵⁰ Far till Andreas Magni Hallenstedt, enligt J W Warholm: Skara stifts herdaminne, I (1871), s 142.

²⁵¹ J W Warholm: Skara stifts herdaminne, II (1871), s 395 f. Sonen Sven, f 1748, var far till Sven Magnus.

²⁵² Rättelser enligt L A Cederbom och C-O Friberg: Skara stifts herdaminne 1850–1930, II (1930), s 102. Tack till Olof Cronberg för uppmärksammande av rättelsen 2011.

²⁵³ Far till Linnar Andersson, enligt SBL 23 (1982), s 697.

²⁵⁴ SBL 22 (1979), s 229.

Lavad Skattebonden Bengt Karlsson i Bottorp, f 1699, d 1772 – Lagergren 1965.

Leksberg F d soldaten Johan Nilsson på Fjället, d 1733 – Karlberg 1995.

Lekåsa Bengt i Anstorp (son f omkr 1620) – Tenggren 1892. Komministern Petrus Brynolphi, d 1679 – Herlenius 1943 och Herlén 1889.

Lerdala Ryttaren Sven Gunnarsson i Staversäter (son f 1712) – Bergstrand 1938.

Lerum Handelsmannen Börje Henrik Rydin, f 1761, härstammade från Västra Ry – Rydin 1938.

Levene Anders (son f 1628) – Almgren 1887.

Liared Måns Larsson i Tuskestugan (son f 1757) – Sjöberg 1974.

Lidköping Borgaren Sven Björnsson, 1600-talets första hälft – Hedengren 1992. Sadelmakaren Anders Hedberg, f 170(4), d 1770 (hemvist okänd för fadern Lars Hedberg²⁵⁵) – Hedberg 1995. Proviantmästaren Henrik Ekström (son f 1736)²⁵⁶ – Ekström 1930.

Ljushult Jöns Fagerberg, f 1726, var senast 1749 i tjänst på Arnäsholm – Johan(s)son 2012.

Locketorp Bonden Olof i Myreberg (son f 1628) – Myrin 1919.

Lugnås Bonden Måns i Stora Myran, f 1626, d 1701 – Fröding 1938.

Låstad Skattebonden och kyrkvärden Per Jonsson i Piltagården, f 1713 (ej 1712), d 1773.²⁵⁷ – Odhner 1943.

Långhem Bengt Gustavsson, 1600-talets mitt; hemvist antagligen här (jfr vid Hov sn i Östergötland) – Segersteen 1943.

Magra Fältväbeln Lars Holm flyttade 1731/43 till Ödegårdet – Palm 2010 (yngre släktens fädernelinje).

Marbäck Fältväbeln Lars Larsson Björkman, d 1708 – Björkman 1982. Bonden Håkan Olofsson i Hyared, f 169(3),²⁵⁸ d 1773 – Melin 1974.

Mariestad Handelsmannen Hans Bratt (son var borgmästare 1615) – Bratt 1936. Handelsmannen och rådmannen Olof Svensson Brun, f 1670, d 1737 – Brun 1995. Hattmakaren Peter Rodin (son f 1742) – Rhodin 1938.

Marum Färgaren och stamparen Påvel Eriksson Tengberg, känd fr omkr 1709 i Bränningeberg – Tengberg 2000.

Medelplana Bonden Per Jonsson (g 1701) i Storegården, Västerplana sn, var f här – Kullgren 1930.

Mjälldrunga Hövitsmannen Peder Månsson till Glömme, levde omkr 1516 – Aurell I 1980.

Mo Inspektorn Svante Siöstedt på Moholm, f 1725 (hemvist för fadern Jonas Siöstedt ej angiven) – Siöstedt 1978.

Norra Fågelås Bygg- och trädgårdsmästaren Gustaf Öhrström vid Almnäs, g 1726 – Öhrström 1889. Bonden Carl (oangivet var), 1700-talets

²⁵⁵ SBL 18 (1971), s 391. Det har föreslagits att han skulle kunna vara identisk med sadelmakaren Lars Andersson i Lidköping, känd 1678–94, se Slakten... 2 (2001), s 34.

²⁵⁶ SBL 13 (1950), s 198.

²⁵⁷ SBL 28 (1994), s 63.

²⁵⁸ SBL 25 (1987), s 376.

första hälft – Carlson 1888. Bonden Jon Jonsson i Lilla Alme (son f 1730) – Fogelmarck 1989. Soldaten Lars (Persson) Alman för Lilla Almö – Almlöf 1892. Bonden Jon Jonsson i Södra Trollebo, f 1757 – Welin 1976.

Norra Härene Häradsskrivaren Magnus Svensson Ek var f 1680 på Ekgården – Ek 1943.

Norra Åsarp Bonden Sven i Stora Fagerås, känd 1629 – Westermark 1974.

Nykyrka Rådmannen i Jönköping Nils Liedbeck (verksam omkr 1710) var f i Liabäck – Liedbeck 1888. Bonden Lars Jönsson (son f 1737) – Berglund 1943.

Näs Bonden Anders Andersson i Skattegården (son f 172(0)) – Florén 2007.

Nödinge Knekt Joen Bryngelsson utskrevs 1621 som knekt härifrån – Fries 1950.

Od Bonden Sven Persson i Upptorp, f 168(1), d 1748 – Odqvist 1938.

Odensåker Bonden Herman Svensson i Frölunda Nolgård, f 1677, d 1735 – Fröding 1892.

Otterstad Mäster Hans Bruno på Storehall på Kållandsö, f 161(4), d 1694 – Bruno 1974. Skepparen Sven Månsson vid Läckö, 1600-talets mitt – Otterborg 1950.

Partille Bonden NN (sonson f 1671) – Ekström 1892. Bengt i Partille Håkansgården (son f 1718) – Boustedt 1930.

Rangedala Anders Jönsson Ranck, d 1679 – Arosenius 1943.

Ransberg Bonden Jonas Eliaesson i Vika (son f 1748) – Wikmark 1963 och (kognatiskt) Wikmark 1965.

Roasjö Bonden Esbjörn (Björnsson eller Håkansson?) i Stommen (son f 1667)²⁵⁹ – Rosén 1919. Per i Holmarp (sonson f 1705) – Holmertz 1927.

Ryda Kvartermästaren Anders Hagstedt, från 1723 bosatt i Attorp, d 1737 i Levene sn – Hagstedt 1984.

Råda (i Kållands härad) Kompastorn Ingeldus Petri, d 1577 – Rhodin 1888. NN (son f 1709) – Roos 1892. Olof (son f 1719) – Lidstrand 1889.

Rådene Bonden Sven i Lilla kvarngården i Rådene (sonson f 1736) – Stenström 1962.

Saleby Ryttaren Lars Arvidsson i Åby skattegård (son f 1670) – Salander 1891.

Sandhem Bonden Jonas Larsson i Middagsmärket, f 1667 (son till Lars Bengtsson utan angiven hemvist) – Ljungströmer 1950. Arrendatorn av Margretholms säteri och bruksinspektorn på Ryfors järnverk Johan Lorens Bergman, f 170(2), d 1752 – Bergman 1989. Bengt (son f 1790) – Sandberg 1891.

²⁵⁹ SBL 30 (2000), s 421, redogör för att ingen bonde med det i ingressen angivna patronymikonet Eriksson synes finnas i Roasjö vid den tiden, men att han kanske kan vara identisk med antingen Esbjörn Björnsson eller Esbjörn Håkansson, båda bönder i Stommen, där Erik Rosenius mor var bosatt 1689.

S:t Peder Borgmästaren Henrik i Gamla Lödöse²⁶⁰ (son d 1585) – Stockenström 1891 och Grund 1891. Skeppsbyggmästaren Jonas Radhe i Gamla Lödöse (son f 1766) – Radhe 1943.

Segerstad Kyrkoherden Laurentius Svenonis Segerstadius, känd fr 1593, d 1638²⁶¹ – Victorin 1930 och Segerstedt 1892. Bonden Sven Henriksson i Ulstorp (son f 1691) – Segerdahl 1887.

Sil Frälsebonden Olof Bengtsson i Bengtstorp, d e 1723 – Kinberg 2003.

Skallmeja Mjölaren Anders Johansson (J(e)ansson) flyttade 1738 till Hulekvarnen – Rezelius 2010.

Skara Äldermannen Jon Jonsson, d 1590 – Blidberg 1936. Lektorn Bengt Brinck, d 1651, för vars far, bonden Jonas Svensson ingen hemvist anges – Brinck 1886. Johannes Centerwall var f 1710 här – Centerwall 2010. Bröderna Johan, f 1748, och Axel kom härifrån – Skarstedt 1980. Skomakaren Olof Cederin (son f 1809) – Cederin 1936.

Skänings-Åsaka Bonden Jonas Jonsson i Fågelås (son f 1650); hans far uppges varit f i ”Spakered” (oidentifierat) – Spaak 1898. Soldaten NN (son f 1779) – Östergren 1943.

Skövde Smeden²⁶² Jöns Torkelsson, d 1713 – Palm 1943.

Skövde landsförsamling Skogvaktaren Bengt Jonsson var f 1806 här – Westman 1984.

Slöta Bonden Anders Bengtsson (son f 1755) – Kellin 1893.

Stenstorp Lars Jonsson i Skraddaregården, f 1658, d 1757 – Dalén 1963.

Strö Arrendatorn Olof Svensson i Ströberg, d 1726 – Sundholm 1930.

Sunnersberg Komministern Nicolaus Brynolphi, f 1618, d 1703 – Östman 1892.

Suntak Torparen NN (son f 1813) – Tarras-Wahlberg 1943.

Svenljunga Johannes Larsson, f 174(6)/47, var 1768–71/72 frälsebonde i Brokvarn – Chalberg 2007.

Särestad Bonden Brynolf Jonsson i Boberg, f omkr 1570 – Brisman 1938.

Sätilla Soldaten Christer Herman Zetterberg, f 1690, d 1732 – Zetterberg 1962. Korpralen Johannes Bäck, f 1788, d 1844 – Gärde 1984.

Sätuna Anders i Båltorp Nästegård (son f 1711) – Zetterbom 1894. Kronolänsmannen Isak Setterwall var f 1729 här – Setterwall 1989.

Södra Björke Kaplanen här Kenicius Andreæ Hygridius, d 1696, uppges ha varit hittebarn²⁶³ – Hygrell 1938. Bonden Erik Ambjörnsson i Västra Björke (son f omkr 1701) – Wennerberg 1963. Kronolänsmannen Birger (Börje) Bengtsson /Smedmark/ i Smedstorp (son f 1709) – Smedmark 1976.

Södra Fågelås Joen Persson i Piggestorp under Hjällö (son f 1699) – Sandberg 1943. Bonden Jakob Eriksson i Litteråsen, d 1796 – Lithander 1936.

Söne Arrendatorn Bengt Bengtsson på Främmestads säteri, d 1697/98 – Ekbohm 1980.

²⁶⁰ Farfar till ingressens Henrik Larsson, enligt Elgenstierna, VII (1932), s 710a.

²⁶¹ J W Warholm: Skara stifts herdaminne, I (1871), s 392.

²⁶² SBL 28 (1994), s 578.

²⁶³ SBL 19 (1973), s 531.

Sörby Bonden Lars Svensson på Stommen (son f 1642) – Wilskman 1886.
Tengene Bonden Anders Persson i Höryda (son f 1671) – Tengwall 1938.
Toarp Bonden Assar i Assarsgården i Skenstad (son f 1723) – Thorén 1974. Överuppsyningsmannen Hans Pettersson var f 1787 här – Tallroth 1982 (yngre släktens fädernelinje).
Torestorp Kyrkoherden Peder Svensson, d 1647 – Torell 2000.
Tun Anders Bergman i Bostorp (son f 1725) – Bergmanson 1892.
Tunhem Hans (son f 1745)²⁶⁴ – Almén 1936.
Tvärred Dagligtjänaren vid Torpa i Långhems sn (ej inspektor) Anders Hansson i Skog, d omkr 1705 (ej 1720), ska ha övertagit hemmanet 1697 efter sina föräldrar²⁶⁵ – Lindskog 1938.
Tädene Sven Brynjulfsson till Todene (nu Storeberg), g 1418/40, levde 1450²⁶⁶ – Dahlman 1978.
Tämta Nämndemannen Anders Larsson i Tämta (son f 1653) – Themp-tander 1936. Skattebonden Anders Jonsson (ej Jönsson) i Skattegården i Kil, f 1700 eller 1702, d 1772²⁶⁷ – Killander 1938.
Tärby Flera släktled ryttare (oangivna) med namnet Tärn för Estorp (den sistes sonson f 1760) – Ternstedt 1930.
Ugglum Åbon Peter Svensson i Ödegården (son f 1744) – Lundblad 1930.
Ullasjö Kontraktsposten Nicolaus Andreæ Gadelius anges ha varit f 1585 i Kolarp²⁶⁸ – Gadelius 1962.
Ullervad Gästgivaren Håkan Håkansson i Käckestad, f omkr 1650, d 1716 – Kocken 1963. Mats Olofsson, f 1664, d 1741 – Holmgren 1967.
Ulricehamn Jonas (Joen) Larsson, sedermera rådman, d 1706, beläggs här från 1682 – Sundler 2010.
Undenäs Bruksinspektorn Eric Forsberg, f 168(2), vid Forsvik, vars far uppges ha varit en bergsman i Dalarna – Forsberg 1893. Kyrkvården Lars Andersson i Lilla Noltorp, även kallat Skarparorp, f 1711, d 1793²⁶⁹ – Norlander 1943 (äldre släkt). Bonden Lars Johannesson i Marnäs frälsegård (son f 1763) – Falkerstedt 1995.
Varnhem Häradshövdingen Jonas Lundin begr 1738 här – Lundin 1886. Grosshandlaren Gustaf Westman var f 1812 här²⁷⁰ – Westman 1974.
Varola Rusthållaren Måns Arvidsson i Skattegården Varola, f 1704, d 1790 – Warodell 1943.
Vassända Bryngel Olofsson, f 170(0), d 1771, bonde i Vassända skattegård senast fr 1744 – Wassén 2007.

²⁶⁴ Örnbergs ättartal 1892.

²⁶⁵ SBL 23 (1982), s 599.

²⁶⁶ Efter ett arkivfynd har släkten Dahlman visats vara en gren av den adliga Forstenasläkten, som tidigare trots utslocknad sedan 1660-talet, och upptogs under den rubriken i adelskalendern 1995. Sven Brynjulfsson är farfars farfars far till Jon Olofsson Dahlman. Se Släkt och Hävd 1995:1, s 317, och Elgenstierna, II (1926), s 802 ff.

²⁶⁷ SBL 21 (1977), s 141.

²⁶⁸ SBL 16 (1966), s 702.

²⁶⁹ Far till Jonas (ej Johan) Norlander, f 1756 (ej 1754), enligt SBL 27 (1991), s 542.

²⁷⁰ Sveriges befolkning 1890 på cd-rom.

Vilske-Kleva Bonden Gunnar Larsson på Björsgården, d (troligen) 1735 – Kleberg 2007 (troligen).

Ving Rusthållaren Lars Larsson på Björnared, även ägare till rusthållet Trogared (sonson f 1704) – Bergendahl 1936.

Vinköl Bonden Karl Andersson i Stora Skattgården, f 1775, d 1830 – Wincrantz 1894.

Vistorp Bonden Gustav (Gösta) Månsson i Lilla Ormaslätten, känd 1724–43 – Hjertén, Hjärtén 2010.

Vänernborg Torbjörn Olsson "Bödker", känd 1653²⁷¹ – Bratt 1930. Häktmakaren Johan Henriksson Swartzkaupf, känd 1687–1706, var f här²⁷² – Wimmercranz 2003. Spannmålshandlaråldermannen Torsten Lindquist (söner f 1731–40) – Lindquist 1930. Från Brätte härstammade Bengt Johan Carl Wikström, f 1821 – Wikström 1885.

Vänernsnäs Bonden Peter Hansson Stakel var f under första delen av 1600-talet på Vänernsnäs – Stackell 1950.

Väne-Åsaka Drabanten Torsten Flax bodde först, åttn 1688, i Skalltorp – Thörnqvist 1908.

Värsås Rusthållaren Anders Andersson i Skattgården, f 1762, d 1835 – Wersäll 1962.

Västra Tunhem Karl i Gärdhem (son d 1678) – Norrman 1976. Per Olofsson, levde 1704 – Örndahl I och II 1980 (yngre släkter). Kronolänsmannen Jonas Ryding på Härstad,²⁷³ f 1729, d 1789 (hans far hette Sven Björnsson) – Ryding 1976.

Ås Bonden Petter Jönsson i Lanna Håkan Rasmundsgård, f 1702, d 1733 – Wennerholm 1974.

Åsarp, se Norra Åsarp.

Åsle Kyrkoherden Anders Andersson Tysk, f 1645 – Odhelius 1893 (yngre släkten "Tredje stammens" fädernelinje).

Åsbräcka Nämndemannen Börje Tordsson på Rudet, känd 1580–1630 – Rhodin 1984.

Åspered Bonden Per i Stommen, levde 1700 – Wingqvist 1938.

Ölsremma Bonden Bengt i Knogrum (troligen), känd 1600–1623 – Lindman 2018.

Örby Handelsmannen i Borås Jonas Månsson var f i Skene omkr 1650; namnet antogs därifrån – Schenström 1950.

Örgryte Frälseåbon Joen Andersson i Kärra (nu Kärralund i Härlanda församling i Göteborg), känd 1727–48 – Rhedin 1995.

²⁷¹ Senare flyttad till Uddevalla. Se Gunnar Norlin i Släkt och Hävd nr 3, 1973, s 333, och Olga Dahl: Västsvensk genealogi och personhistoria (1971). Utan att det kan bevisas föreslår Norlin att Torbjörn varit son till köpmannen Olof Andersson, känd 1593 som borgare i Nylöse, senare handlande i Brätte åtminstone från 1610 (där benämnd som boende "vid Strömmen") och 1620 utnämnd till byfogde, levde ännu 1639. Denne var i sin tur son till Anders Olsson i Vallen, rådmän i Nylöse åtminstone 1587–1601 och stamfader till släkten Bratt (från Brattfors) /SSK 2010.

²⁷² Stamfader för en släkt Wimmercranz troligen obefryndad med den nu levande släkten, jämför vid Vimmerby.

²⁷³ Svenska åttartal 1892, s 370.

Örslösa Befallningsmannen i Läckö grevskap Sigge Toresson, d 1677, på Ettrum (änkan levde där 1688; hemvist för fadern, kronfogden Tore Larsson, anges ej) – Eneroth 1967.

Österplana Lantbrukaren Lars Bolling (ej angivet var), f 1767, d 1817 – Bolling 1930.

VÄSTMANLAND

Ej känt/angivet var: Mönsterskrivaren Arnold Roberg, f 1665 – Roberg 1938. *Lindes bergslag:* Bergsmannen Per Andersson Wester (son f 1763) – Ahlström 1894.

Arboga Handelsmannen Johan Andersson, d 1679 – Arbman 1978. Hovrättsassessorn Johannes Matthiæ Gartz, f 161(7)²⁷⁴, d 1682 (ej 1680 eller 1681), uppgavs i samtiden vara härifrån, vilket ej kunnat verifieras²⁷⁵ – Gartz 1938. Borgaren Per Andersson eller Hansson (son f 1641) – Arborelius 1930. Rådsmannen Jöns Andersson (son f 1656) – Sebenius 1888. Skepparåldermannen Eric Krafft, f 1644, d 1716 – Krafft 1888. Petter Wadstein uppges född ca 1690/92 här, jämför fotnot vid Bro / Wadstein 1943. Snickareåldermannen Olof Forselius (son f 1736) – Forselius 1919.

Arboga landsförsamling Bonden och handlanden Hans Jöransson vid Jäders bruk, d 1694 – Wretman 1962.

Badelunda En utomäktenskaplig son Carl Oscar var f på Prästgårdens ägor 1817 – Beijbom 2000.

Björksta Bonden Peder Birgersson i Hanvad, d omkr 1570 – Wadström 1992. Skattebonden Lars Jönsson i Tomta, d omkr 1610 – Björkman 1943.

Björskog Namnet Wadstein (1943) kan ha bildats från gården Vadstena, jämför fotnot vid Bro/Wadstein 1943. Lars Andersson var f 166(0/1) här – Hellström 2014.

Bro Sedermera kvartermästaren Petter Wadsteén (senare egenhändigt Wadstein, även skriven Wa[d]ste[e]n) var från 1712 ryttare för Hörnberga²⁷⁶ – Wadstein 1943. Nämndemannen m m Erik Ersson i Dömsta (nu i Kolsva), f 1690, d 1715 – Carlsson m Ulväng 2003 och Brodell 2014.

²⁷⁴ Svenska Antavlor IV:7 nr 240 (1998), s 309, ana nr 856.

²⁷⁵ SBL 16 (1966), s 747.

²⁷⁶ År 1712, då "Petter Wadsteén" först kom i tjänst vid Livregementet till häst, anges han vara 20 år gammal (f ca 1692) och barnfödd i Arboga stad (GMR 1712). I GMR 1716 skrivs han (här med felskrivningen "Wadström") västmanlänning med fyra tjänsteår, 26 år (f ca 1690). I Livskvadronens (kungens livvakt) räkenskaper 1716 framkommer att "Petter Wadsteén" från Kungsörs kompani den 7 november det året överfördes dit. Hörnberga var ett rusthåll vars ägare även ägde Vadstena i Björskogs socken (GMR 1716). Soldatnamnet sammanhänger tydligen med detta Vadstena, men osäkert hur. En ryttare Lars Wattste(e)n i Gillsta, Bro sn, känd där från 1689 (mtl), fången vid Poltava 1709 (mtl 1712), senast 1689 (mtl) gift med ryttardottern Brita Larsdotter från nämnda Gillsta, antogs av framlidne Lars G W Wadstein vara Petters föräldrar. Möjlighet synes dock finnas att Lars och Petter delade samma soldatnamn utan att vara far och son – Petter uppges ju också vara född i Arboga

Dingtuna Nämndemannen Johan Olsson i Hamra, f 160(8), d 1702²⁷⁷ – Odelberg 1978. Arrendatorn Sven Bengtsson Smitt, f 1632, på Hallsta överstelöjtnantsboställe – Smitt, Schmidt 2018. Skattebonden Jonas Nilsson i Boberga, f 1682, d 1748 – Borelius 1982.

Fellingsbro Rusthållaren Nils Nilsson i Skulsta (son f 1755) – Berg 1943.

Grythyttan Bergsmannen Pål, levde på 1500-talet i Saxhyttan(?) – Hæger 1927. Erik Nilsson, 1663/66 flyttad till Grythyttan stad, lämnade 1678 sin tjänst som fjärdingsman – Nilsson 2014. Bergsmannen Karl Karlsson i Grythyttan (son f 1723) – Östby 1943. Bergsmannen Erik Svensson i Svartnäs²⁷⁸ (son f 1814) – Werner 1886.

Gunnilbo Johan Adamsson Stockh(a)us, f 161(9), d 1690 – Stockhaus-Åberg 1984 (kognatiskt).

Harbo Kronolänsmannen Lars Larsson i Bogärde (efterträddes 1661) – Bosæus 1943. Bonden Jan Jansson i Käbbo, f 1728, d 1817²⁷⁹ – Lenke II 2000.

Hällefors Jonas Matsson vid Silvergruvan (son f 1685) – Sköld 1995. Gruvdrängen Sigge Månsson i Hällefors (son f 1686) – Ekeberg 1943.

Irsta Rusthållaren Anders Månsson i Olsta (son f 1614) – (adliga ätten Tornérhielm och) Lambert-Meuller 1984, Salmoon 2014. Klockaren Anders Ihrman, g 1652 – Ihrman 1938.

Järnboås Bergsmannen Jan Andersson i Slöjdatorp (son f 1725) – Hellberg 1930. Bergsmannen Erik Eriksson, f 1695, flyttade härifrån 1718 – Norström 1938.

Karbenning Nils i Lilla Klingbo, början av 1600-talet – Lagrelius 1978.

Kil Johan Ramstedt, f 173(8/9), uppges härstamma från Ramshyttan – Ramstedt 2014.

Kila Hammarsmedsmästaren Johan Åller vid Ålberga bruk, f 169(3), d 1767 – Åller 1938. Skattebonden Erik Ersson i Sörbo (ej Sörby), f 1690, d 1727²⁸⁰ – Kihlstedt 1930.

Kolbäck Per Larsson i Bärsta (son f 1746) – Abenius 1938.

Kolsva se Bro.

Kungsåra Frälsebonden Waldemar Matsson i Väsby, känd från 1609, d 1636 – Fellenius 2012 och Fellers 1918.

Kärro Bokhållaren Anders Dufva på Lindö (dotter f 1696) – Dufva 1917.

Köping Sämskmakaren Carl Ljungberg, f 1706, d 1774 – Ljungberg 1888.

Köpings landsförsamling Ryttaren Hans Hansson uppges vara f 168(4) antingen här eller i Köpings stadsförsamling – Hesselgren 2018.

stad vid en tidpunkt då Lars bodde i Gillsta. Uppgifter från Sune Rosenberg, Linköping, 2005-10-27.

²⁷⁷ Att han skulle vara son till ryttaren Olof Mårtensson är felaktigt, enligt SBL 28 (1994), s 9.

²⁷⁸ Far till Nils Werner, enligt Viktor Ekstrand: Svenska landtmätare 1628–1900 (1896–1903), s 26.

²⁷⁹ Far till Olof Jansson, f 1760.

²⁸⁰ SBL 21 (1977), s 131, som också anger att det ej har kunnat verifieras att han skulle ha varit nämndeman och kyrkvård.

Mjöl'naren Johan Svanström i Kallstena kvarn, f 1706, d 1763 – Kallstenius 1943.

Lindes landsförsamling Jan Johansson i Vedeväg, f 166(3), d 1743 – Wedberg 1980.

Lindesberg Bergmannen Lars Nilsson i Siggebohyttan, känd 1539–90 – Andersson 1891 och Andersson-Meijerhelm 1891. Henrik Larsson var senast fr 1676 bonde i Yxe – Rahm 2007.

Ljusnarsberg Bertil Bertilsson i Norra Hörken, d 1657 – Berthelson 1962. Bergsmannen Knut Jansson på Norra Björkberg, f 1610, d 1706 – Fredriksson 1992. Bergsmannen Hans Ersson i Backen, d 1708 – Bergenström 1982. Fjärdingsmannen Anders Månsson i Kaveltorp, f 1643, d 1722 (vars far uppges sannolikt ha bott i Västergötland) – Ericsson 1891. Byggmästaren Henrik Jansson Tallroth var f 1744 här – Tallroth 1982 (äldre släkten).

Medåker Soldaten NN (son f 1763) – Medén 1887.

Munktorp Olof Olofsson, d tidigast 1639, var åtminstone fr 1615 skattebonde i Häljesta²⁸¹ – Munktell 1950. Anders Andersson (ej Juhlin), f 1708, d 1767, var en tid kronobonde i Hjulsta²⁸² – Juhlin Dannfelt 1943.

Nora Jon Nilsson i Bondeby, känd 1540 – Johansson 1889. Bergsmannen Lambrecht Persson i Born, känd 1606–37²⁸³ – Montan 1967. Rådsmannen Petter Svensson Ahlbom, d 1697 – Ahlbom 1892. Bonden Anders Nilsson i Bro, d 1708²⁸⁴ – Norinder 1950 (äldre släkt). Bonden Erik Andersson i Öster-Lakbäck (trol son f 1702)²⁸⁵ – Norinder 1950 (en annan yngre släkt). Skattebonden Anders Andersson i Gädtsjö, f 1685 (ej 1686), d 1751²⁸⁶ – Norinder 1950 (yngre släktens fädernelinje). Erik Porath, f 1700, uppträder 1718 som skrivardräng här – Porath 2010. Johan Andersson vid Västgöthyttan (son f 1737) – Milles 1978.

Norberg Soldaten Matts Fogel (son f 1723) – Rosborg 1930.

²⁸¹ Han ska tidigare ha varit handlande i Köping, men den uppgiften synes inte att ha kunnat verifieras. SBL 26 (1989), s 12.

²⁸² Far till Erik, f 1749, se SBL 20 (1975), s 449.

²⁸³ Det ovanliga förnamnet gör troligt att uppgiften stämmer att komministern Lambrikt Petri, d 1691, ska ha varit sonson till honom. Lambrikt Petri var bror till bergsmannen Anders Persson; av denne utlöstes han från sin arvsandel i Norra Husby 1686, enligt SBL 25 (1987), s 670.

²⁸⁴ Enligt vad SBL 27 (1991), s 528, anger troligt, så har två släktlinjer Norinder honom som gemensamt ursprung; det synes nämligen vara en dotterson (trolig) och en annan dotters sonson (säker) som upptog namnet Norinder, i den ordning som de här nämns.

²⁸⁵ Erik Andersson anges i SBL 27 (1991), s 528, som trolig far till kyrkoherden i Lovö Anders Norinder, f 1702 i Nora. I så fall var det sin fars kusins (mosters sons) namn som komministern i Danmark Anders Norinder, f 1742, upptog.

²⁸⁶ SBL 27 (1991), s 528.

Odensvi Gevärskörmedlen Per (ej Olof) i Brandsta²⁸⁷ (son f 1638) – Brannius 1890. Per Persson, f 162(5/6), ryttare (okänt var, under namnet Hök?), sedan från 1679/81 bosatt i Lövsätter, d 1698 – Werner 2012.

Ramnäs Bonden Per Olofsson i Mellangården i Ramnäs kyrkby, f 1616, d 1680 – Bäcklin 1980.

Romfartuna Bonden Erik Jönsson i Äs, känd 1629–65 – Essén 2010. Erik Larsson (son f 1745) – Sahlin 1918.

Rytterne Lars Andersson på Ramsjö gård, f 1710, d 1765 – Ridelius 1950 (fädernelinjen). Provinsialläkaren Carl Olof Reuterma, f 1818 här, antog släktnamnet efter sockennamnet – Reuterma 1927.

Sala Uppbördsmannen Jonas Bengtsson, d 166(8)²⁸⁸ – Malmberg 1930. Bergsmannen Israel Johansson Nyberg, f 1688 här – Nyberg 2007. Sämiskmakaren Peter Bergstrand, känd fr 1731, d 1747/52²⁸⁹ – Bergstrand 1885.

Sala landsförsamling Bonden Johan Olofsson på Sör Kivsta, känd 1655 – Salin 1963.

Sevalla Kornetten Anders Valeriansson i Attersta, d omkr 1680 – Waller 1930.

Skinnskatteberg Bergsmannen Erik Ersson, f 1707, flyttade från Övre Darsbo 1748²⁹⁰ – Restadius 1892.

Skultuna Bonden Lars vid Åkesta kvarn (son f 1588) – Thermænius 1943. Kyrkvärden Måns (son f 1635) – Schultzberg 1930. Nämndemannen Anders Svensson i Forsby, f 1667 – Forsling 1965.

Tillberga Bonden Anders Hansson, f 1639, bodde först i Hällby²⁹¹ – Sahlin 1995. Olof Norderling (son f 1734) – Norderling 1888 och Mont d'Or Norderling 1888.

Torpa Anders Rosell, befallningsman, Väster Ekeby säteri, g 1721, d senast 1734 – Rosell 2014.

Tortuna Sven i Dräggesta (son f 174(4)) – Nerén 1890.

Västanfors Hans Olofsson, senast från 1636 bosatt i Hedkärra, d 1665 – Hedenstedt 2016.

Västerfärnebo Bergsfogden på Gamla Norberg Hans Halvarsson i Prästhyttan, 1500-talets första hälft – Öhman 1984. Bonden Per Andersson i Västerbykil, f 1684, d 1748 – Browaldh 1967. Soldaten Olof Jansson Göthberg (son f 1787) – Fernström 1888.

Västervåla Klockaren Mickel Larsson eller Ersson (son f 1620) – Sernander 1915–16.

Västerås Glasmästaren Zacharias Arosin, d 1625 – Martin 1938. Skutbyggaren Mats (son f 1677) – Wäsström 1887. Petter Westman, f 1660

²⁸⁷ K A Hagström: Strengnäs stifts herdaminne, 2 (1898), s 385. Det är osäkert om det med Brandsta "nära Örebro", som Hagström skriver, verkligen avses detta Brandsta.

²⁸⁸ Far till Bengt Malmberg, enligt SBL 24 (1984), s 747.

²⁸⁹ Gabriel Anrep: Svenska släktboken, I (1871), s 217.

²⁹⁰ Han flyttade till Restad, Ramsberg, där han i hfl flera gånger skrivs Korp och avled 1773 (ej 1793).

²⁹¹ Far till Petrus Sahlin, enligt SBL 31 (2002), s 247.

här – Westman 2018. Gunnar Andersson flyttade härifrån 1698 – Redelius 1950 och Ridelius 1950 (yngre släkt). Eric Zimmerman blev apotekare här 1702 – Zimmerman 1886. Borgaren Hans Olofsson, f 1683/84, d 1765 – Westholm 1976. Soldaten Johan Johansson Brännare på Kyrkbacken, f 1690, d 1744 – Westin 1974.

ÅNGERMANLAND

Ej känt / angivet var: Olof (son f på 1580-talet) – Billow 1893. Kyrkoherden Olaus Thomæ i Över- och Ytterenhörna i Södermanland, d 1639, var härifrån – Enhörning 2000. Bonden(?) Nils, levde vid mitten av 1600-talet – Giöding 1896.

Arnäs Sjul Israelsson, d 1715, senast fr 1670 bonde i Överön – Ödlund 2007.

Bjärträ Bonden och knekten Erik Olofsson i Fröstland, levde 1586 – Fröberg 1920–21. Bonden Nils Danielsson (söner f 1763–66) flyttade från Kungsgården – Nordlander 1887. Brukaren av Inholms prästbord Daniel Jansson, f 1749, d 1817 – Lockman 1989.

Boteå Fabrikören i Göteborg Niklas Magnus Bolander, f 1723, härstammade härifrån – Bolander 1930.

Edsele Bonden Abraham på Östergården, känd 1620–25 (son f sistnämnda år) – Eurenus 1894.

Grundsunda Nämndemannen Jakob Jansson i Kasa, f 1758 – Hägglöf 1962.

Helgum Anders Jo(e)nsson, f 165(7), d 1736, genom sitt gifte bonde i Västby – Gidlöf 2010 (yngre släkten I:s fädernelinje).

Härnösand Borgaren Lars (son d 1668) – Hérnod 1943. Handelsmannen Johan Berggren, f 1722, d 1805 – Bergegren 2010.

Högsjö Kommunistern Anders Erici Sellin, känd fr 1678, d 1714²⁹² – Sellin 1982 och Thelaus 1982 (yngre släktens fädernelinje).

Multrä Nämndemannen Anders Olsson i Strinne, känd 1535–65 – Strindberg 2012.

Nora Bonden Per Eriksson (ej angivet var) (son f 1618) – Noræus 1898 och Fjellström 1898. Skattebonden Jon Persson i Skullersta, d 1717²⁹³ – Norlin 1976. Bonden Johannes (Johan, Jan) Hansson i Lövvik, känd 1705–11²⁹⁴ (son f 1706) – Löfmark 1938.

Nordingrå Bonden Kleme(n)t Jönsson i Ulvvik, känd 1589–1620 – Ullsten (yngre släkten I:s fädernelinje).

²⁹² Uppgiften att han skulle vara bondson från Högsjö socken (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, 1 (1923), s 286) har inte kunnat verifieras. Thord Bylund har meddelat 2008-07-11 att Torsten Sellin har lagt ned stor möda att komma längre bakåt i tiden, men förgäves. Ett äldre bondpar i Högsjö får ”sytning” hos Anders Erici Sellin, men utan belagd släktkoppling.

²⁹³ SBL 27 (1991), s 550.

²⁹⁴ År 1720 var han efterträdd på gården av Hans Jansson (mantalslängder).

Nätra Bonden Isak Pedersson i Västanå, 1600-talets mitt²⁹⁵ – Norberg 1930 och Nordmark 1974.

Ramsele Bonden Ingel Eriksson i Sel, f 158(0), d 1644/45 – Gidlöf 2010. Länsmannen och gästgivaren Johan (son f 1646) (möjligen identisk med Johan Persson i Ovanmo, som levde 1668²⁹⁶) – Hallström 1950.

Resele Nämndemannen Nils Olofsson i Höven, f 1722, d 1801²⁹⁷ – Högbom 1930.

Sidensjö Kyrkoherden Anders (son f 152(2)) – Boëthius 1950. Bonden Erik Jonsson i Västertjäl, levde 1542 – Sidenbladh 1980. Bonden Jakob Andersson (son f 1788) – Sidner 1918.

Själëvad Bonden Erik Pålsson, känd 1542 – Upmark 1950. Bonden Per Persson i Hörnett (son f 1765) – Hörnell 1891. Bonden Per Abrahamsson i Österalnäs (son f 1782) – Arnell 1927. Olof Andersson var f 1769 här – Lundström 1894.

Sollefteå Bonden Bengt Olofsson i Västanbäck, d 1642/87 – Beckman 1896.

Stigsjö Bonden Erik i Risnäs (son f 1701) – Rissler 1930.

Säbrå Kyrkoherden Laurentius Svenonis, känd 1543–72 – Bure (fr Säbrå) 2018. Bonden Peder Mattsson i Billsta, f 162(6), d 1694 – Bille 1943.

Ullånger Klockaren Nils (son f 1625) – Asker 1989. Erik Jönsson, från 1652/53 bonde i Knäppa, d 1663/68 – Ullsten 2012.

Torsåker Nämndemannen Joen Olofsson i Rogsta, d 1639/43 – Thörnsten 1980. Bonden Johan Henriksson i Väster-Aspy, levde 1660 – Asplund 1984. Bonden Mauritz Nilsson i Salom, f 1684, d 1750 – Salén 1974. Bonden Olof Olofsson i Västhammar, f 1743, d 1800 – Hamberg 1938.

Tåsjö Erik Jonsson i Hoting, f 1748 – Björkquist 1974.

Ytterlännäs Bonden Pål Olofsson i Lästa, känd 1542–54 – Læstadius 2007, Læstander 1898, Hellström 1898, Boström 1950, Niemi (Lorens släktgren) m Uddenman 2007 och Duvenäs 2007. Bonden Olof Eskilsson, f 1712 – Lundgren 1930. Daniel Selander var f 1768 i Sel – Selander 1938.

Överlännäs Nämndemannen Gulle i Mellby, känd 1489 – Thelaus 1984. Inspektorn NN vid Holms säteri (söner f 1737–44) – Lené 1936.

ÖLAND

Ej känt/angivet var: Gabriel Erichsson, pastor (utomäktenskaplig son f 1773)²⁹⁸ – Sundell 1885. Köpmannen Folke Rosén var f 1778 här – Rosén 1888.

Böda Dykeriuppsyningsmannen Johan Molerus, f 174(9) – Molér 1893.

²⁹⁵ SBL 28 (1991), s 148, börjar släktartikeln med Mats Isaksson, som uppges komma från Västanå när han 1688–89 köpte jord i Norrtjärn.

²⁹⁶ SBL 18 (1971), s 52.

²⁹⁷ Far till vice pastorn Hans (Johannes) Högbom, enligt SBL 19 (1973), s 663.

²⁹⁸ Sonen Jacob, f 1773 i Mästerby, kallade sig Sundell och blev skomakare i Visby. I Mästerby fb står att barnafadern efter moderns egen utsago var "Pastor Gabriel Erichsson ifrån Öland". Jacob Sundell är farfar till Axel Fredric Emanuel Sundell, f 1830.

Glömminge Kronobåtsmannen Nils Nilsson Lustig (hustru f 1688) – Rudberg 1943.

Hulterstad Lars Andersson, f 171(1) eller 1712, genom sitt gifte kronobonde i Gösslunda – Skarsgård 2016.

Köping Klockaren (Håkan eller Lars) i Dalby (son blev kyrkoherde 1559) – Wallerius 1891, Valerius 1891 och Wallerman 1891.

Långlöt Lars Ol(of)sson, f 167(5/6), senast fr 1702 bosatt i Björkerum och fr 1713 brukare av en av gårdarna där, d 1762 – Rosenlund 2018.

Löt Kyrkoherden Nicolaus Andreae, d 1677 – Lothigius 1989.

Mörbylånga Kronoskogvaktaren Sven Duse, f 168(3), d 1739 – Duse 1950.

Torslunda Smeden Karl i Björnhovda (son f 1731) – Hoflund 1978.

ÖSTERGÖTLAND

Ej känt/angivet var: Bonden Per Hansson (son f omkr 1590) – Hermansson 1894. Dragonen vid Jämtlands regemente Erich Larsson Rönberg (Runnebergh) skall ha varit inflyttad härifrån och erhöll avsked för ålders skull 1693 (son enligt uppgift född 1679)²⁹⁹ – Runeberg 1888. Lars (dotter f 1665) ("sannolikt Motalatrakten") – Bergman 1892. Kronolänsmannen Lars Brandstedt (son f 1684) – Haglund 1936. Korpralen vid Kinds kompani Märten Svensson Enhörning, f 1691/94 – Enhörning 1965. Sven Lagerwall, f 169(6/8) – Lagerwall 2018. Kornetten Jonas Borgstedt (son f 1732) – Borgstedt 1930. Hovkamreraren Håkan Lorentz Hjerström, f 1748, d 1819 (sonen var häradshövding i Kinda och Ydre härad) – Hjerström 1887. Officeren Fredric Adolph Söderström, f 1783, d 1830³⁰⁰ – Lindblad 1888 (yngre släktens fädernelinje). *Lysings härad:* Jon, 1600-talets början – Norræus 1889 och Noréus 1888.

Allhelgona Ryttmästaren Johan Jespersson, d 1665, ägde Hunnevad (nuv Lindevad) och Fallsberg,³⁰¹ var bror till stamfadern, kronobefallningsmannen Sten Jespersson – Lindemarck 1905. Komministern i Kärna Johan Persson Follinus, d 1695, härstammade från Follinge – Follin 1984. Bonden Måns Larsson i Biskopsberga, levde 1670 (troligen; jfr vid Vinnerstad) – Zerl 1888 (yngre släktens fädernelinje).

Asby Bonden Sven Andersson i Fall, f 161(7/8), d 1718 (troligen³⁰²) – Garbo 2007. Nils Karlsson i Vinnerstrum, g 1694 – Luthander 1930.

²⁹⁹ SBL 30 (1998–2000), s 729. Tack till Per Olov Qvist, Uppsala, för meddelande.

³⁰⁰ Anses vara biologisk far till ingressens *Adolf* Fredrik, f 1801, enligt SBL 23 (1980–81), s 262. I DISBYT anges en Fredrik Adolf Söderström ha avlidit 1830 i Västra Skrukeby sn, men återfinns ej i dess db.

³⁰¹ Fallsberg övertogs av brorsonen Jesper Stensson Lindemarck och Hunnevad av brodern(?) Magnus Jespersson, adlad Gripensköld, enligt Johan Axel Almquist, Fräsegodsen i Sverige under storhetstiden, III:2 (1947), s 811, vilket Bo Persson uppmärksammat på Anbytarforum (aforum.genealogi.se) / Släkter / Introducerad adel / Gripensköld / 2002-11-05. Hemvist för Sten Jespersson och deras fader Jesper är ej känd.

³⁰² Säker stamfader är Jon(as) Andersson Ek(e)strand, se vid Askeryd.

Ask Hemming Håkansson i Skattegården i Ask, känd 1576, var d 1615 – Aschling 1905. Anders Olofsson, f 166(7), var först bonde i Älmtomta (och sannolikt son till Olof i Älmtomta, d omkr 1695) – Asking 1905.

Bankekind Bonden Per Hansson i Hjuletorp (son f 1716) – Hagson 1989.

Berga Krögaren i Stockholm Erik Handgren, g 1691, levde 1703, uppgavs 1697 vara från byn Haninge i Östergötland³⁰³ (tre byar med det namnet finns där; i Västra Tollstads, Berga resp Vikingstads sn) – Hanngren 1930.

Bjälbo Skomakaren Anders, 1600-talets mitt – Schenmark 1891. Rättaren Erik Persson i Stora Hilltorp, f 162(4), d 1698 – Finke 1908. Expeditionschronobefallningsmannen och mantalskommisarien Johan Ljunggren, f 167(5), d 1743 (jfr vid Ekeby) – Ljunggren 1995 och Dalhammar 2012.

Björstätter Bonden Per Månsson i Skattevalsinge, d 1680 (sannol) – Walbom 1905. Bonden Henrik i Valsinge (son f 1630) – Hallin 1938. Erik Andersson Söderling, f 169(2), adelsryttare åtm 1718 (vb, hemvist inom socknen ej angiven), ryttare i Sunnebo åtm 1722 (mtl)³⁰⁴ – Engström 1930.

Brunneby Riddaren och riksrådet Thord Bonde, känd 1310–27, hade Örbäck som sätesgård; ovisst dock om det var Örbäck i Brunneby sn eller den likanämnda egendomen i Östra Husby sn³⁰⁵ – Bonde 1890.

Dagsberg Ryttaren för Ljunga Henrik Svensson, f 160(9), d 1691 – Ljungman 1976.

Ekeby Måns Nilsson³⁰⁶ i Lönnshult (son f 1638) – Loenbom 1892. Johan Ljunggren, f 167(5), uppges ha varit bondson från Ljungby,³⁰⁷ se Bjälbo. Per, bonde i Röväretorp från 1740, d 1742/43³⁰⁸ – Söderström 1989.

Ekebyborna Kyrkoherden Ericus Bartholdi, d 1550³⁰⁹ – Ekman 1927. Arvid (Arve) Pe(de)rsson tog 1685/87 tjänst som dräng i prästgården – Bergqvist 2012.

Fornåsa Jöns Persson³¹⁰ i Äsplunda (son f 1719) – Alvin 1908. Bonden Per Nilsson i Hycklinge (son d 1682) – Fornelius 1893 och Fornell 1982.

Furingstad Bonden Jon Månsson i Furingstads kyrkby (son f 1653) – Gehlin 1943.

³⁰³ SBL 18 (1971), s 237.

³⁰⁴ Att han var far till Daniel Eriksson visas av att Erik Söderling senare och åtminstone ännu 1750 (mtl 1751) förestod Frängsbo boställe i Yxnerum, men Daniel 1757 (mtl 1758), liksom 1770, då hos honom bodde "fadr. Erich och hustr." (mtl 1771); Söderlings hustru avled 1775 11/9 där (db). Söderling själv avled 1786 15/3 i Yxnerums fattigstuga, 93 år (db).

³⁰⁵ Gustaf Elgenstierna: Den introducerade svenska adelns ättartavlor, I (1925), s 511.

³⁰⁶ J A Westerlund, J A Setterdahl och E Meurling: Linköpings stifts herdaminne, 4 (1933), s 231.

³⁰⁷ SBL 24 (1984), s 13.

³⁰⁸ Mantalslängder. Närmast dessförinnan hade hela hemmanet brukats av den ogifte grannen Hans.

³⁰⁹ Att han skulle härstamma från frälsesläkten Körning (Kyrning) är en 1700-talskonstruktion, enligt SBL 13 (1950), s 50.

³¹⁰ Av en forskare i DISBYT uppges han ha avlidit 1732 i Fornåsa socken, men återfinns ej i dess db.

Gammalkil Sågaren Jöns Eriksson, f 1690, d 1757 – Nylén 1965. Hovtrumpetaren Peter Rydberg på Skränge, f 171(5),³¹¹ levde 1764 (dotters födelse) – Petersson 1891. Måns Johansson, f 1758, rusthållare i Fettjestad Storgård³¹² – Kinander 1917.

Godgård Bonden Johan Andersson i Västra Linderö, f 1665, d 1750 – Millqvist 1976. Torparen Johan Andersson i Näset, f 170(8), d 1776 – Pettersson 1989. Bruksförvaltaren Daniel Löfgren var f 1740 här och antog namnet efter Lövnäs under Källtorp – Löfgren 1930.

Grebo Bonden och sockenskräddaren³¹³ Sven Nilsson (son f 1571) – Langelius 1887.

Gryt Tullinspektoren Lars Andersson i Barösund, f omkr 1595 – Engstedt 1974.

Hagebyhöga Olof Erlandsson, f 172(2), kom vid sitt giftermål härifrån och var möjligen son till Erland Andersson, f 168(1/2), sockenskomakare på Uggletorps ägor, d 1755 – Lagberg 2014. Ombudsmannen Olof Hagman var f 1763 här – Hagman 1887.

Harstad Anders Zakrisson i Skeby (idag i Väderstad) (son f 1748).³¹⁴ – Sederblad 1930. Bonden i Broby, Västra Tollstad, Abraham Andersson, uppges ha varit f här 1744.³¹⁵ – Axell 1927.

Heda Ryttaren för Tuna rusthåll Jonas Thun, f 1738, d 1804 – Svartz 1936. Livgrenadjären Jöns Kohlberg för Kålstad (son f 1783) – Hedborn 1889.

Herrestad Bonden Jon Jonsson i Svälinge (son f 1713) – Tockerstrand 1893 och Wåhländer 1893.

Hogstad Ryttaren Sven Herrberg i Hogstad (son f 1787)³¹⁶ – Borg 1891. Sockenskomakaren Måns Andersson var f 1760 här – Svensson 1888.

Horn Bonden Nils (son f 1555) uppges ha varit bonde i Brännorp³¹⁷ – Retzius 1938. Mjölaren Nils Schwan i Åby, d 1751 – Schwan 1908. Bonden Måns Jonsson i Långebro, känd 1739–54 – Brogren 2007.

Hov Bonden Per Larsson i Säby (barn f 1668–75)³¹⁸ – Nelson 1980. Rusthållaren Johan Bengtsson i Säby, f 1640, d 1720 (för fadern Bengt Gustavsson anges antaglig hemvist Långhems sn i Västergötland) – Segersteen 1943.

Hägerstad Landbofogden Per Bengtsson i Aska, d 1651 – Aschan 2014.

³¹¹ Gammalkil AI:1, s 160. Han noteras här vara 41 år och hustrun, som var född 1710, 46 år.

³¹² Far till Johan Kinander.

³¹³ J A Westerlund och J A Setterdahl: Linköpings stifts herdaminne, 2 (1916–17), s 506.

³¹⁴ Farfar till skattebonden Peter Nilsson i Skeby i Harstads (idag i Väderstads) sn, f 1797.

³¹⁵ Far till Jonas Abrahamsson. Abraham Andersson uppges i hfl vara född 1744 i Harstad, men återfinns ej där i det årets fb.

³¹⁶ Far till kronofjärdingsmannen Magnus Herrborg/Härborg.

³¹⁷ Släkt och Hävd nr 3–4 1999, s 403.

³¹⁸ Farfar till Jöns Salomonsson, enligt Sten Möller i Släkt och Hävd 1994:1, s 10 f.

Hällestad Bonden Bengt Joensson i Sätra (son f 1612/3) – Littorin 2007 (yngre släkten). Hillebrand i Skånstorp, känd 1620–50 – Hillebrands i Skånstorp släkt 1905. Måns i Svartebo (son f 1627) – Swartling (I) 1976. Lars i Dimpered (son f 1640) – Håkansläkten i Skånstorp 1905. Skomakaren Bengt Bengtsson³¹⁹ i Skånstorp, d 1698 – Bengtssläkten i Skånstorp 1905, Hildebrand 1963 och Hildebrandsson 1963. Hammarsmeden Jonas Persson, f 168(9), d 1717 – Swartling (II) 1976.

Häradshammar Gästgivaren Daniel Zetzell i Fjäringstad, f 1656, d 1714 – Zetzell 1890. Fjärdingsmannen Anders Andersson i Långsäter, f 170(4), d 1768³²⁰ – Ekecrantz 1927.

Kimstad Ryttaren Åke Ekman, känd 1718 – Ekman 1888. Elisabet Magdalena (Lisa Lena, även kallad Lovisa) Widerström uppges ha varit f 1793 här – Widerström 2014.

Kisa Måns Persson i Korpkelev, som han fick fasta på 1599³²¹ – Korpkelevsläkten 1905 och Cassel 1914 (yngre släktens fädernelinje). Bonden och knekten Per i Fröåsa, d 1614³²² – Wallman 1980. Bonden Måns Staffansson i Harg, d 1661 – Kindstrand 2003. Bonden Lars Persson i Fröåsa, f 158(1), d 1665 – Wallman 1980. Bonden NN (son d 1734) – Kinmanson 1890. Bonden Samuel Eriksson i Örsebro, f omkr 1665, d 1711 – Löfgreen 1989. Gästgivaren Nils Larsson Jern i Kisa, f 169(0), d 1754³²³ – Jern 1943. Samuel Persson, f på Näs 1731 – Durling 1965.

Klockrike Regementsskrivaren Bo Drangel på Täckto Bosgård (son f 1658) – Drangel 1938 med yngre släkten Drangel 1962. Bonden Anders (son f 1670 (ej 1669)), bodde först i Hanorp³²⁴ – Egelin 1890. Klockaren Anders Månsson, f 1713, d 1783 – Waldner 1992.

Kristberg Måns Svensson, f 1695, kom från Litskvarn – Nyström 2003. Rusthållaren Johan Månsson i Skrukarp, g 1724 – Wetterström (yngre Motalasl) 1908.

Kuddby Bonden Sven Hansson i Sörby (son f 1710) – Odén 1943.

Kullerstad Arrendatorn Peder Larsson Rundberg i Skattne, g 1743 – Rundeberg 1943.

Kvillinge Klockaren Olof (i Åby?) (son f 1636) – Lysing 1908. Torparen Jöns Persson i Falkviken, f 161(8), d 1668 – Ödmann 1974. Kyrkvärden Folke Börjesson i Kvillinge, f 162(3), d 1692 – Hederström 1984.

Kärna Ryttaren för Lagerlunda Anders Roos (söner f 1713–26) – Lundvall 1930. Trädgårdsmästaren vid Lagerlunda Jöns Olofsson Lundberg, f 170(6), d 1761 – Lundgren 1943.

³¹⁹ Genom hans svärfar Hillebrand i Skånstorp, som levde 1651, kom förnamnet till släkten som sedan blev släktnamnet, enligt SBL 19 (1973), s 36f.

³²⁰ Vid sin vigsel 1728 var han dräng på Hovgrens säteri, Jonsberg, men senast 1733 fjärdingsman i Långsäter (mtl 1734). Far till fjärdingsmannen Anders Andersson, f 1734.

³²¹ Svenska Antavlor IV:5 nr 233 (1997), s 232.

³²² Far till Lars Persson, enligt Svenska Antavlor IV:5 nr 233 (1997), s 232.

³²³ SBL 20 (1975), s 171.

³²⁴ J A Westerlund och J A Setterdahl: Linköpings stifts herdaminne, 2 (1916–17), s 425.

Kättilstad Bonden Karl Persson i Galmsås (son f 1748) – Asklund 1943.

Landeryd Bonden Bengt i Edsberga, d 1687 – Landelius 1938. Livgrenadjären Erik Dunder i Långkärr och sedan i Labacken under Docketorp, f 175(0/1), d 1812 – Wallin 2012.

Ledberg Bonden Hemming i Södra Lårbo (nu Lindö) (sonson f 1625) – Atterbom 1930 och Nissar 1943.

Linköping Befallningsmannen Johan Andersson Bruun, verksam omkr 1615 – Bruun 1938. Guldsmeden Nils Nilsson Behm, f 161(7), d 1673 – Behm (Linköpingsssl) 1908. Inspektorn Jacob Friese, d 1687 (barn f 1665–77) – Friese 1908. Sämiskmakaråldermannen Börge Svensson Blådring, g senast 1704, d 1727 – Blådring 1908. Skräddaren Johan Ört(e)n(g)ren, f 1707, d 1788 – Örtengren 1890. Svarvaren Anders La Roche, f 171(7), d 1787 – La Roche 1908. Nils Nordman, glashandlare, senare bryggare och krögare, f 172(1), d 1789 – Nordeman 1978.

Lönsås Bonden Håkan Olofsson i Snavlunda, d 1641 – Söderstéen 1930. Carl Littorin uppges f 1718 här – Littorin 2007 (äldre släkten).

Mjölby Bonden Olof Jönsson i Egebytorp, f 168(7) – Wallberg 1962. Uppbördskommisarien Anders Chierlin i Östra Eldlösa, g 1728, d 1761 – Chierlin 1908.

Mogata Bonden Nils Nilsson i Gottsten, f 165(6), d 1735³²⁵ – Mobeck 1891.

Motala Anders Abelsson, känd 1632–50 – Abelsläkten i Motala 1905. Abel Johansson i Säter, d 165(8) – Abelsson 1908. Nämndemannen Erik Olofsson i Holm, f 162(5), d 1685 – Alexandersson 1908. Krögaren Anders Jonsson, f 1635, d 1715 – Wetterström (äldre Motalasl) 1908. Erik (son f 1666) – Wetterquist 1888. Måns Larsson (Lorentzson), f 169(9), d 1778, genom sitt gifte bonde i Körninge – Mobeck 2012. Gästgivaren Johan Söderström i Rusthala (son f 1749) – Gårdman 1989. Jfr även Vinnerstad.

Motala landsförsamling Bonden Nils Nilsson i Djurkälla, f 1675, d 1739 – Wettergren 1943.

Normlösa Anders Knutsson på Bredgården, 1500-talet – Törner 1886.

Norra Vi Stefan Andersson köpte 1600 halva och erhöll halva gården Kölemålen – Lodén 2007.

Norrköping Borgmästaren Botvid, känd 1524³²⁶ – Rising 1908. Borgmästaren Måns Nilsson, slutet av 1500-talet – Bröms 1898. Lennart Hossman (son f 1618) – Hossman 1905. Hans Carneij, d 1648 – Carneij 1905. Borgmästaren Nils Anderson, g senast 1632, d 1655 – Nils Anderssons i Norrköping släkt 1905. Birger Eriksson i stadsdelen Dalen, d 1657 – Dahlgren 1905. Borgmästaren Lars Hansson, d 1649³²⁷ – Branting 1898. Guldsmeden Remert Remertsson, g senast 16(40), d 1656 – Reimers 1908. Stadsuppbördsmannen Bertil Andersson, d 1669 – Nordman 1905. Michael Thun (dotter f 1638) – Thun 1908. Kopparslagaren Christopher Lonert, g 1639, d 1668 – Lonert 1908. Betjanten Philip Fosti, d 1672 (son f 1636) – Fosti 1905. Sämiskmakaren Måns Jonsson, g 1647, d 1691 – Rehn 1908.

³²⁵ Farfar till Måns Nilsson i Gottsten, f 1753.

³²⁶ Farfars far till Claes Botvidsson, enligt Personhistorisk tidskrift 1906, s 63.

³²⁷ Farfar till Jöran Branting enligt Svenska Antavlor III:3 nr 437 (1994), s 437.

Handelsmannen Johan Karlsson, d 1668 (barn f 1647–63) – Carlström 1905. Handlanden Lars Hemmingsson (barn f 1642–48) – Hultman 1905 och Forelius 1905. Handelsmannen Joachim (Hansson) Sievers, f 1627, d 1703 – Sievers 1905. Bokhållaren Casper Meusenholtz, g 16(60?), d 1675/78 – Meusenholtz 1908. Klädesmakaräldermannen Johan Hockel, g 1671 – Hockel 1905. Stadsapotekaren Johan Henric Pors, f 1648, d 1693 – Pors 1905. Johan Kruth, känd 1688–89 – Krouthén 2003. Anders Zetterstedt (barn f 1693–1700) fick 1696 anställning vid mässingsbruket – Zetterstedt 1892. Tullkontrollören Peter Rystedt, f 1662, d 1727 – Rystedt 1943. Järnvägaren Fredric Wahlberg, g senast 1698, d 171(7) – Wahlberg (fr Norrköping) 1908. Handelsmannen Lorens Lindahl, g 17(06?), levde 1745 – Lindahl (äldre Norrköpingssl) 1908. Tullskrivaren Sven Björkman, f 167(1), d 1734 – Björkman 1905. Tullskrivaren Christopher Algehr, d 1712 (son f 1703) – Algehr 1908. Mässingsmästaren Per Malmberg, f 1695 – Malmberg 1936. Tråddragaren Anders Eriksson, f 1702 – Hedberg 1936. Grosshandlaren Peter Lindahl, f 1723, d 1800 (och hans bror, handelsmannen Enoch Lindahl, f 1731, d 1798) – Lindahl (yngre Norrköpingssl) 1908. Trådklipparen Johan Månsson Östergren (son f 1762) – Östergren 1982. Tullinspektören Eric Anders Bodman, f 1745, d 1822³²⁸ – Bodman 1887. Handlanden Carl Henric Steinnordh, f 1754, d 1782, för vars far Lorentz Steinnordh ingen hemvist anges – Steinnordh 1886. Bagaren Magnus Christian Brunnström (son f 1788) – Brunnström 1943. Guldsmeden Magnus Simonsson var f 1761 här – Simonsson 1978.

Norrköpings landsförsamling Fogden Lars Björnsson (eller Nilsson?) på Händelö, f 1586?, d 1657 – Eld 1905. Bengt Nilsson i Brånsta, levde 1707 (son f 1680) – Langelius 1908 (yngre släktens fädernelinje).

Nykil Kornetten Hindrich Churländer erhöll 1628 på livstid kronogården Tuna – Curman 1963. Bonden Anders Persson i Stora Kolaryd (son f 1701) – Cassel 1938 och Casselli 1938 (fädernelinjen), Fineld 1938 och Kalén 1943.

Oppeby Börje Olsson i Vånga, d 1656 – Wangelius 1908.

Orlunda Länsmannen Måns Svensson i Orlunda, känd fr 1600, d 163(5) – Orling 1908. Löjtnanten Måns Mårtensson i Piltorp, g 162(5?), d 166(2) – Pijlträ 1908.

Rappestad Soldaten (ej smed) Per Nilsson (ej Larsson) Frimodig, f 1693, d 1776³²⁹ – Fredholm 1938.

Regna Skattebonden Jon Andersson i Anstorp (då i Svennevads sn), d 171(8) – Ingeström 1984 och Regnstrand 1982. Bonden Anders Persson i Ödestorp, f 1726 – Åhlén 1963.

Ringarum Skattebonden Måns Ödjersson i Hjulerum, känd 1540–55 – Ringborg 2012 (yngre släkten I:s fädernelinje). Bonden Tyr(es)/Töres Stenarsson/Sten(d)ersson, från 1659/60 bonde i Togetorp, levde ännu 1685 – Ringborg 2012. Bonden Erik Andersson i Bodal (son f 1640) – Wikblad 1930. Tobaksfabrikören i Stockholm Anders Ringström, f 171(4), kom

³²⁸ Far till Carl Anders Bodman, enligt uppgift från Mats Lönegren 2010.

³²⁹ SBL 16 (1966), s 455.

troligen härifrån – Ringström 2000. Sven Hällström, d 1825, var först mjölnare vid Gusum (son f 1791) – Hällströmer 1889.

Risinge Frälsefogden Eskil Jönsson i Ängnäs, d 1706 – Egnell 2000. Bergsmannen Håkan Håkansson³³⁰ i Gomma (son f 1677) – Gomér 1890. Bergsmannen Jons Sunesson i Köpma, f på 1650-talet, levde 1726 – Sandberg 1980. Bonden och skomakaren Måns Karlsson i Vistinge (son f 1702) – Wiberg 1887. Mjöllnaren Matthis Jönsson i Börsjö, f 1676, d 1754 – Danielson 1965. Skolmästaren Peter Hylin i Finspång, f 1680, d 1762³³¹ – Hylin 1943. Christoffer Brandstedt, f 1684, kronofogde, d 1747³³² – Haglund 1936. Bokhållaren Peter Jönsson vid Gusum (son f 1723) – Petersson 1908. Mjöllnaren Henrik Pettersson i Lämnanäs (son f 1754) – Petrén 1976. Organisten Lars Lagerqvist uppges vara f 1737 här – Lagerqvist 1980. Skattefrälsebonden och bergsmannen Sven Jonsson i Skäftesfall, f 1743, d 1813, var far till antagaren av släktnamnet³³³ – Lundström 1936. Soldaten Anders Igel, f 1774 här – Thapper 1967.

Rogslösa Karl i Yxsta, 1600-talets första hälft – Falck ("Yxstas") 1908. Harald, d 1689, bodde först i Freberga åtm 1677–80 (ej längre 1682) – Ericsson 1908. Kvartermästaren Jonas Lundberg i Yxtad, f 1670/73, d 1725³³⁴ – Lundberg 1886.

Rystad Bonden Henrik i Fröstad (son f 1635) – Wistrand 1980. Organisten Anders Larsson, f 16(80), d 1753 – Rylander 1908.

Rök Skräddaren Anders Eriksson, som antog namnet (söner f 1767–81) – Zetterstrand 1938.

Rönö Inspektorn vid Rönö kungsgård Lorentz Grefberg i Svarttorp, f 169(8), d 1746³³⁵ – Grefberg 1962. Bonden Jöns i "Mörsjö" (= Mörje?), levde i början av 1700-talet (sonson f 1768) – Fougberg 1889. Skomakaren Per Olofsson (ej Erik Inger Hammarsten) i Nybygget, f 173(9) (ej 1741), d 1796³³⁶ – Hammarsten 1930.

St Lars Bonden Gusten Olofsson i Stora Ullevi, d 1668 – Ulff 1974. Bonden Måns Larsson i Köpetorp, f 1661, d 1693 – Arvedson 2007. Pappersmästaren Jöns Balck vid Tannefors, f 1690, d 1772 – Balck 1887. Bonden Hans Bengtsson i Tornby (son f 1719) – Torenstedt 1890 och Laurenius 1890. Johan Nilsson Wallberg, var först ryttare för Valla åtm

³³⁰ J A Westerlund och J A Setterdahl: Linköpings stifts herdaminne, 2 (1916–17), s 300.

³³¹ Far till Claes Hylin, enligt SBL 19 (1973), s 538.

³³² Hemvist för fadern (inom Östergötland), kronolänsmannen Lars Brandstedt, anges ej.

³³³ Sven Jonsson anges vara släktens äldste kände stamfader i Svensk Slägtkalender 1887. I SSK 1936 nämns han inte. I stället anges att sju släktled före släktnamnsantagaren ska vara kända, utan att dessa redogörs för, mer än att den äldste ska vara en Vibjörn i Skäftesfall på 1500-talet. SBL 24 (1984), s 426, börjar släktartikeln med Sven Jonsson.

³³⁴ Far till ingressens Nils Lundberg. Meddelat av Hans Lundbergh, Djurkälla gård, Väversunda, 1998.

³³⁵ SBL 17 (1969), s 252.

³³⁶ SBL 18 (1971), s 206f.

1713–26 – Wahlberg (fr S:t Lars) 1908. Dietrich Olofsson i Åleryd, f 1717, d 1763 – Diedrichs 1938. Måns i Tannefors (son f 1737) – Forssbeck 1920–21. Lars Nilsson i Mörtlösa (son f 1752)³³⁷ – Sandström 1938.

S:t Per Mårten Olofsson i Huvudstad, d 1666 – Metropolin 1908.

Simonstorp Bonden Mats Larsson i Brevik (son f 1732) – Ulander 1927.

Sjögestad Ryttaren Per Lundström, d 1778³³⁸ – Hogner 1930.

Skeda Bonden Bengt Jönsson i Skedagården, f 1627 – Pal(l)in 1974. Mönsterskrivaren Nils Jonsson (ej Jönsson Falk) på Smacka, f 164(6)³³⁹ – Falk 1920–21. Ryttaren Håkan Jönsson i Skålebo, f på 1660-talet – Lilljekvist 1938. Rusthållaren Peter Månsson i Orlunda (son f 1781) – Aspling 1889.

Skedevi Klockaren Gottskalk, f 156(1), d 1651 – Talén 1908. Bonden Per Ersson, f 1728, d 1795 – Rudberg 1962. Bonden Per Larsson i Rejmyre (son f 1773) – Rejner 1890.

Skällvik Fogden Lasse Olofsson vid Stegeborg (fogde i Hammarkind m m, även vikarierande häradshövding där), känd fr 1578, d 1606³⁴⁰ – Laurin 1950.

Skänninge Rådmannen Eric Nordanwäder, känd 1588–1610 – Nordanwäder 1908. Borgaren Håkan Olofsson (son trol f senast omkr 1590) – Lindeman 1908. Rådmannen Anders Torsson på Bossgårdstomten, d 1651³⁴¹ – Schenling 1908. Rådmannen Jöns Larsson Nyman, g 1654, d 1708 – Nyman 1908. Borgaren Bengt Jönsson, g 1673, d 1693 – Schenbom 1908. Rådmannen och handlanden Carl Jacob Lindblad, 1800-talets början³⁴² – Lindblad 1888 (äldre släkten).

Skärkind Bonden Erik i Hagsäter (son f 1642) – Hentzig 1894. Rusthållaren Per Hansson i Herseberga, f 1670, d 1741 – Wallenberg 2000, Wallberg (yngre Hersebergasl) 1908, Wallberger 1908 och Hertzman 1908. Bonden NN i Herseberga (son g 1703) – Wallberg 1892.

Skönberga Befallningsmannen Jon Månsson på Liljestad, 1580-talet – Livijn 2000.

Slaka se not vid Vinnerstad.

Stjärnorp Bonden Olof Persson i Bölnorp, f 1684, d 1775 – Fröst 1891.

Stora Åby Lars Larsson i Ingaböl, f 165(6), d 1708 – Lagerholm 1938.

Strå Udde Jönsson i Tistorp, känd 1545–65 – Tistorpsläkten 1889. Underlagmannen Henrik Isaksson i Tistorp, f omkr 1595, d 1635 – Cederberg 1908.

³³⁷ Far till organisten Nils Sandström, vilken anges vara född 1752 16/3 i S:t Lars (Björnsäter AI:1, s. 325).

³³⁸ Han (ej Lars Andersson) var far till ryttaren Anders Hugner, enligt SBL 19 (1973), s 197.

³³⁹ SBL 15 (1956), s 158.

³⁴⁰ SBL 22 (1979), s 388.

³⁴¹ Elgenstierna, V (1930), s 446a.

³⁴² Han tog om hand sin hustrus systerdotters son, ingressen *Adolf* Fredrik, f 1801, som fick hans släktnamn, enligt SBL 23 (1980–81), s 262, och Wikipedia.org (2008-06-17).

Styrstad Kronolänsmannen Lars Andersson Wiman i Dö mestad (son f 1687) – Wiman 1927.

Sund Kyrkoherden Petrus Magni Rivius, d 1655 – Sundius 1893 och Sundin 1930.

Svanshals Jöns i Gottorp, levde 1598 – Egerström 1950. Kaptenen Pe(te)r Andersson Falk flyttade (senast) 1653 härifrån³⁴³ – Falck 1943. Nils i Glänås (ej Grenås)³⁴⁴ (son blev präst 1677) – Grenander 1886.

Svinhult Nils Svensson i Råås, levde 1653³⁴⁵ – Wahlberg 1930. Fredrik i Rynghmålen under Grevekulla (son f 1776) – Junel 1980.

Svinstad se Bankekind (namnändrad 1903).

Sya Befallningsmannen Nils Ersson, f 1621, fick son på Solberga 1660 (hans far uppges ha hetat Erik Olsson och varit bonde i Skänningetrakten) – Sohlberg 1967. Ryttaren Samuel Nilsson Gadd, d 1709 – Samuelson 1936.

Söderköping Borgmästaren Arvid Larsson, d 1647³⁴⁶ – Weidman 1908. Borgaren Harald Larsson, d 1664 – Daleen 1905. Bryggaren NN, f 1700 – Wijkmark 1885. Hattmakaren Per Lundberg, g 1734 – Lundborg 1889. Kronolänsmannen Emanuel Fristedt³⁴⁷ (son f 1829) – Fristedt 1943.

Tidersrum Frälsebonden Lars Amundsson (ej Andersson) i Björntorp, f 166(0), d 1735³⁴⁸ – Kinnander 1938. Ryttaren Jakob Wällström (Wollström), f 171(7/8), var först bosatt i Delsbo under Örgänge, från 1743 och senast till 1748 – Wallin 2012 (ej säkerställd stamfader).

Tjällmo Måns i Änga, känd 1587 – Daniessläkten från Änga i Tjällmo 1905 och Burén 1962. Frälsebonden Daniel Persson i Klotorp, f 165(8), d 1722 – Kiellander och Tjellander 1978. Bonden Börje Johansson (son f 1742) – Normelli 1943. Pukaren Johan Jacob Wiger i Ubbetorp, f 1715, d 1792 (hemvist för fadern, hovpukaren Hans Jacob Wiger, f 169(1),

³⁴³ Den äldre härledningen är oriktig, enligt SBL 15 (1956), s 139.

³⁴⁴ J A Westerlund, J A Setterdahl och E Meurling: Linköpings stifts herdaminne, 4 (1933), s 201.

³⁴⁵ Enligt mantalslängd. Han efterträddes i Råås senast 1656 (mtl) av Sven Nilsson, av namnet att döma hans son. Denne Sven var f 162(8), d 1696, g m Ingeborg Hansdotter, f 162(8), d 1703. Svens son i sin tur torde av namn och hemvist att döma vara Nils Svensson, f 166(3), d 1744, som 1687, då boende i Råås, blev g m Ingrid Eriksdotter från Lövemåla, f 166(4/5), d 1717. I Råås fick de sonen Johan enligt fb 1689 26/11. De bodde sist i Sprängsbo, senast från 1717 (hustruns död). Denne Johan måste vara ingressens Johan Nilsson Wallberg, för någon som stämmer in bättre finns ej i Svinhults fb. Wallberg anges i db vara f 1688 25/11 (59 år, 5 månader och 7 dagar gammal 1748 2/5) och i GMR 1712 anges han vara f i Svinhults sn och 23 år, dvs f 168(9). Antagandet styrks av att namnen Ingrid och Erik återfinns bland Wallbergs barn. Wallbergs hustru Anna Hansdotter avled i Naterstad i Slaka sn 1745, begravd 27/1, 60 år, dvs f 168(4) (ingressen har födelseåret 1689). Wallberg gifte sig 2:o m NN. Han dog 1748 i Kassorp i Rystads sn. Uppgifter från Wallbergs ds dd ds sd Barbro Nordlöf, Trångsund, 2005-07-25.

³⁴⁶ Jfr Elgenstierna, VIII (1934), s 720a.

³⁴⁷ Vid hans vigsel 1824 i Hägerstad uppges att han var kronolänsmän i "S. Kinden".

³⁴⁸ SBL 21 (1977), s 159.

d 1768, anges ej) – Wigert 1938. Torpardottern Johanna Johansdotter, f 1816, fick 1837 son i Spiksberg – Knutsson 2010.

Tjärstad Sadelmakaren Nils Persson vid Hallsta gård, d 1695 – Kernell 1920–21. Bonden Karl i Gålby (son f 1698) – Linder 1918.

Torpa Torparen Jon Larsson i Skyttetorpet under Äng (son f 1701) – Engstrand 1889. Amiralitetskaptenen Erik Ahlfort på Liljeholmen, d 1730 – Alfort 1995.

Trehörna Torparen Arvid Bengtsson under Pukeryd (son f 1746) – Hederström 1927. Sergeanten Christian Ahnström på Flugebo, f 1715, d 1759 – Ahnström 1927.

Tryserum Aron Månsson i Rysstorpet under Fågelvik, d 1722 – Trysén 1888.

Tåby Bonden Truls Hansson i Brunneby (son f 1686) – Thollander 1927. Landsfiskalen Claes Calén, f 1677, d 1728 här³⁴⁹ – Calén 1889.

Törnevalla Kronolänsmannen Olof Israelsson i Gällstad³⁵⁰ (son f 1579) – Rudman 1908. Bonden Nils i Skavestad, 1600-talets början – Skafvenstedt 1943. Ryttaren Johan Hallberg i Hallstra (son f 1717) – Hallberg 1936. Bonden Jöns Siggesson i Linghem (son f 1738) – Lingmark 1943. Bonden Jöns Jönsson i Linghem (1:a hustrun d 1757) – Nordén 1890.

Vadstena Rådmannen Håkan Svensson, d 1592/93 – Håkan Svenssons i Vadstena sl 1890. Rådmannen Thomas Krijck, känd 1587–1619 – Krijck 1908. Guldsmeden Lars (trol = Jönsson, f 15(59/60), levde 1634) – Wettersten 1908. Mats, 1500-talets slut – Westerberg 1943. Guldsmeden Henrik Hansson, känd 1586–1603 – Bertil Henrikssons i Vadstena släkt 1908. Erik (son f 1608) – Wettring 1908, Wadström 1908 och Wettersand 1908. Käm nären Hans Barckhusen, d 1628/29 – Barckhusen 1908. – Herman Persson, f omkr 1590, d 1676³⁵¹ – Hermansson 1894. Kopparslagaren Anders, känd 163(7), var d 1680 – Barckhusen 1908 (yngre släkts fädernelinje). Sven (son f 1627) – Juringius (yngre släkts fädernelinje). Anders Hansson Svart, d 1662 (son f 1634) – Svart 1908. Rådmannen Måns Svensson, f 160(2), d 1637 – Wetterling 1930. Borgaren Jöran Svensson, f 1624, d 1668 – Wadman 1889. Murmästaren Peter (Andersson) Wadsberg, f 168(9), d 1757 – Wadsberg 1891. Slottssmeden Nils Östensson, f 169(2), d 1732 – Apelblad 1905. Ryttmästaren och stallmästaren Simon Dybeck, d 1733; hans son var f 1726 på Krigsmanshuset³⁵² – Dybeck 1930. Handlanden Gustaf Sotberg, f 1697, d 1756 (hemvist ej angiven för hans far, kaptenen Eric Sotberg) – Sotberg 1893. Inspektorn Lars Hult vid Starby, f 170(2) (ej 1695), d 1736³⁵³ – Hult 1963. Skraddaren Olof Nyman, f 1703, d 1774 – Nymansson 1891. Krigs-

³⁴⁹ Elgenstierna, III (1927), s 505b.

³⁵⁰ Farfar till Jonas Andersson Rydelius, enligt Elgenstierna, I (1925), s 335a.

³⁵¹ Enligt riddarhusgenealogin skall hans far ha hetat Per Hansson och varit bonde i Östergötland, vilket inte kunnat verifieras.

³⁵² G Hansson och L Herzog: Västerås stifts herdaminne II:2 (1990), s 260.

³⁵³ SBL 19 (1973), s 441, anser att det sannolikt är med orätt som han uppgetts vara son till en borgare i Borås.

kommissarien Jacob Busch, f 1734, d 1814 (son f 1783 här)³⁵⁴ – Busch 1886.

Vallerstad Bonden³⁵⁵ Per (son blev kyrkoherde 1568) – Wallerius 1892. Bonden Anders Månsson i Hassla, g 1662 – Hasslasläkten 1905.

Veta Frälseinspektorn Hans Wibom vid Gudhem, f 1734 – Widoff 1893.

Vikingstad Krögaren i Stockholm Erik Handgren, g 1691, levde 1703, uppgavs 1697 vara från byn Haninge i Östergötland³⁵⁶ (tre byar med det namnet finns där; i Västra Tollstads, Berga resp Vikingstads sn) – Hanngren 1930.

Vinnerstad Bonden Nils Torkelsson i Vedemö köpte Byckorp i Ask 1591 – Bergdahl 1890 och Bengtson 1890. Jonas Hansson Gadd, f omkr 1650, var rusthållare i Vedemö åtminstone 167(8) – Gadd 1905. Bonden Anders Månsson i Varby, d 1737 (trol son till Måns Larsson i Biskopsberga, Allhelgona) – Zerl 1888 (yngre släktens fädernelinje). Frälseinspektorn vid Charlottenborg (Kråkesten) Petter Lindroth, f 168(6), d tidigast 1769 (enligt obestyrkta uppgifter d 1772), har någon födelseort ej påträffats för³⁵⁷ – Lindroth 1938.

Vist Korpralen Nils Krok var f här 168(8)³⁵⁸ – Krook 1927.

Vreta Kloster Trädgårdsmästaren vid Kungsbro Erik Rudin, f 1706, d 1781 – Rudin 1927.

Vårdnäs Bonden Jonas Andersson (son f 1661)³⁵⁹ – Wählin 1950. Inspektorn Lars K(i)önsberg på Brokind, f 171(4), d 1766 – Könsberg 1889.

Vårdsberg Ryttaren Pe(tte)r Nilsson i Himna, känd fr 1654, d 1676/78 – Pihlstrand 2016. Bonden Gustav Jönsson (son f 1678) – Grönwald 1943.

Värna Ryttaren för Värna Sven Jönsson Kjellgren, f 1732, d 1759 – Kjellgren 1982.

Västerlösa Bonden Jon Jonsson i Hölja (son blev kyrkoherde 1580) – Cnattingius 1967.

Västra Eneby Nybyggaren Peder i Råvanstorp, d 1666 – Wahlberg 1984. Fogden Anders Palmær på Berga, f 1620, d 1702 – Palmær 1892. Lars Jonsson (son f 1705) – Lindblad 1950. Likvidationskommissarien Peter Eneström, f på 1680-talet, antas ha antagit sitt namn härifrån – Eneström 1950.

Västra Harg Lars Håkansson, 1675–1711 frälsebonde i Byttebo – Fredga 2007. Torparen i Öjebro i Herrberga socken Erik Svensson uppges vara f 1766 här – Andersson 1989.

Västra Ny Håkon, skall 1612 ha bott i Medevi – Berzelius 2014. Nils (son f 1675) – Wettergren 1908. Bonden Lars Larsson i Kavlebäck (son f 1716) – Nyström 1930 och Nyströmer 2000. Smeden Karl Persson, f omkr 1735

³⁵⁴ Elgenstierna, II (1926), s 515b.

³⁵⁵ J A Westerlund och J A Setterdahl: Linköpings stifts herdaminne, 2 (1919), s 264.

³⁵⁶ SBL 18 (1971), s 237.

³⁵⁷ Om identifieringen av honom i SSK 1938 med Petter, f 1688, son till torparen Joen i Lambohov, Slaka sn, är riktig eller ej är osäkert, jfr SBL 23 (1982), s 569.

³⁵⁸ Far till Jonas Krook, enligt SBL 21 (1977), s 607.

³⁵⁹ J A Westerlund och J A Setterdahl: Linköpings stifts herdaminne, 3 (1917–19), s 352.

(son f 1782 här) – Carlson 1984, Febvrel 1950 och Poppelman 1950. Soldaten Lars Holmberg i Tyrshultet³⁶⁰ (son f 1745) – Holmberger 1889.

Västra Stenby Landsgevaldigern och inspektorn över Östergötlands saltpetersjuderier Peder Olofsson på Norrstens rusthåll, d 1649 – Stenhammar 2012. Bonden Jöns Larsson i Grepstad (son f 1650) – Grevillius 1976, Grewell 1927, Grevilli 1887 och Charleville 1943. Bonden Nils, antagligen i Sten (son f 1707) – Stenberg 1892.

Västra Tollstad Kronoskogvaktaren Hæger(?) på Omberg (sonson f 1731) – Häger 1943. Krögaren i Stockholm Erik Handgren, g 1691, levde 1703, uppgavs 1697 vara från byn Haninge i Östergötland³⁶¹ (tre byar med det namnet finns där; i Västra Tollstads, Berga resp Vikingstads sn) – Hanngren 1930. Bonden Abraham Andersson i Broby, f 1744.³⁶² – Axell 1927. Bengt Olofsson (söner f 1788–90) bodde först på Forsby – Toll 1891.

Åsbo Kyrkoherden Magnus, känd 1532–60³⁶³ – Eosander 1908.

Åtvid Gustaf Christophersson i Långbrott, f 166(1), d 1709 – Långbrottsläkten 1905. Lars Olofsson, f 171(4), var från 1733 dräng i Kulla – Bäckmark 2012 och Karlsson 2012. Peter Jonsson i Västerby (son f 1760) – Westling 1888.

Ödeshög Bonden Måns i Visjö (sonsons son f 1755) – Hedelius 1943.

Örberga Skattebonden Olof Jönsson i Säby, d 1668 – Zethelius 1984. Nämndemannen Anders Larsson i Kasta, f 162(5), d 1695 – Kastengren 1908. Nämndemannen Anders Olofsson, f 1634, d 1695 – Drangel 1962 (fädernelinjen).

Örtomta Bonden Per Jönsson eller Jonsson i Holmen, Ullälva (son f 1674) – Aurelius 1976.

Östra Eneby Skräddarmästaren i Visby Påvel Larsson var f här 162(9) – Enequist 1950.

Östra Harg Ryttaren Per Andersson³⁶⁴ i Mossebo (son f 1673) – Moselius 1890.

Östra Husby Riddaren och riksrådet Thord Bonde, känd 1310–27, hade Örbäck som sätesgård; ovisst dock om det var Örbäck i Östra Husby sn eller den likanämnda egendomen i Brunneby sn³⁶⁵ – Bonde 1890. Fjärdingsmannen Bonde Olofsson i Bossgård, d 164(1) – Hökerberg 1978. Torparen Olof Persson i Färjestaden, g 1711 – Husberg 1943. Bonden Nils Olofsson i Illkärr, f 1725, d 1794³⁶⁶ – Johansson 1967.

³⁶⁰ J A Westerlund, J A Setterdahl och E Meurling: Linköpings stifts herdaminne, 4 (1933), s 332.

³⁶¹ SBL 18 (1971), s 237.

³⁶² Far till Jonas Abrahamsson. Abraham Andersson uppges i hfl vara född 1744 i Harstad, men återfinns ej där i det årets fb.

³⁶³ Elgenstierna, III (1927), 406a.

³⁶⁴ J A Westerlund och J A Setterdahl: Linköpings stifts herdaminne, 3 (1917–19), s 58.

³⁶⁵ Gustaf Elgenstierna: Den introducerade svenska adelns ättartavlor, I (1925), s 511.

³⁶⁶ Farfar till skattebonden och nämndemannen i Fyllinge, Östra Husby, Anders Nilsson, f 1799, d 1866 (ej 1865).

Östra Ny Bonden Anders Andersson i Åkermossen, d 1690.³⁶⁷ – Enell 1962.

Östra Ryd Drängen Olof Pedersson vid Hällerstads säteri, g 1680, levde 1699³⁶⁸ – Hellerström 1936. Skattebonden Måns Eriksson i Kil, f 1668, d 1748 – Kjellson 1984. Jon(as) Andersson var 1777/81–82/83 rättare vid Björkvik – Kratz 2010.

Östra Stenby Bonden Nils Jonsson i Agelstad, f 1659, d 1731 – Törnell 1980 och Ternell 1896.

UTLANDET

Rubrikerna anger inom vilket nuvarande land släktens äldsta kända ursprungsart finns.

ALGERIET Zamore 2010.

BELGIEN Anjou 1888, Boivie 1938, Dandenell(e) (Dandanell(e), Dandernell) 2016 med Bergman (fr Nora) 2016, de Besche 2012, Devall och de Wahl 2016, Dubois 1974, Lyth³⁶⁹ 2000, Martin 1950, Munthe 1919, Personne 1995, Raquette 1943, Ritou 1889, Robbert 1927, Thiel 1982, ?Toutin 1891, Traung 1943, ?Voug 1887.

DANMARK Abelin 1976, Ahlmann 1963, Appellofft 1992, Arsenius 1886, Barfoth 1890, Braad 1889, Brunius 1963, Christiernin 1898, Claëson 1927, Clausen 1888, Dafgård 2014, Delphin 1938, Eschelsson 2014, Fischerström³⁷⁰ 1938, Fries 1950, Gleerup 1927, Gravenhorst-Lövenstjerne 1886, Hegardt 1963, Houmann 1967, Juel 1974, Kierkegaard 1919, Lauritzen 2010, Lemming 1974, Malmros 1976 (se tillägg 2018), Mannheimer 1984, Morsing 1938, Olrog 1989, Qvistgaard 1963, Rosensvärd³⁷¹ 1885, Rudbeck 1891, Samsioe 1943, Schartau 1974, Schmidt 1930, Stobæus 1892, Sylvan (äldre släkten) 1950, Sörensen 1930, Testrup 1943, Thomsen 1963, Thomsen 2016, Thomson 1887 (se tillägg 2018 till Malmros 1976), Torslow 1950, Trana 1936, Trägårdh 1989, Wærn 1992, Weibull 1943, Widegren (äldre Västervikssl)³⁷² 1894.

EGYPTEN Muhammed 2014.

ESTLAND Björkman 1886 (Livland), Crælius 1920–21 (Livland eller Kurland), Deutsch 1890, Facht 1950, Jakobsson 1919, Jennische 1919, Kistner 1927, Köersner 1927, (ostyrkt) Leczinsky 1965, Lokrantz 1982,

³⁶⁷ Farfars farfar till organisten Olof Enell, f 1773. Meddelat av Bengt-Ola Morgny, Stockholm, september 2010.

³⁶⁸ SBL 18 (1971), s 569.

³⁶⁹ Obestyrkt, jfr SBL 24 (1984), s 465.

³⁷⁰ G Carlquist: Lunds stifts herdaminne, 2 (1948), s 311f.

³⁷¹ Johan Pettersén, f 1655 i Aalborg, var far till Johan Otto Pettersén, enligt Gustaf Elgenstierna: Den introducerade svenska adelns ättartavlor, VI (1931), s 530 f.

³⁷² Danskfödde Johannes (Hans) Damianus van Hvedstorp, kyrkoherde i Arnäs i Ångermanland, var far till Emanuel, enligt uppgift från Thord Bylund, Källstorp, Klagstorp, 2008-07-09. Jfr L Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, 3 (1925), s 213.

Nachmanson 1936 (Kurland³⁷³), Peetre 2007, Petersohn 1976, Sprinchorn 2007, Tempelman 1982, Weylandt 1930, Ziegler 1896.

FINLAND Arpi 1938, Barthelson 1936, Bastman 2007, Byström 1930, Carlquist 1962, Claudelin 1950, Cygænus 1889, Dellwik 1943, (urspr fr Östersjöprovinserna:) Dorph 1927, Ekroth 2014, Fant 1982, Forsgrén 1936, Granit 2014, Gyldén 1995, Hellström 1930, Hernmarck 1989, Heuman 2016, Idestam-Almquist 1967 (kognatiskt), Kjellberg 1889 (yngre släktens fädernelinje Springfeldt), Kjellström 1978, Kugelberg 2000, Lavén 1930, Leinberg 1894, Levan 1962, Lewin³⁷⁴ 1890, Lignell 1967, Malmsten 2003, Markman 1943, Myrdal 2018, Neiglick 1967, Nessler 2014, Nyblom 1938, Perman 1930, Pettersson 2010, Planting 1967, Poppius 1989, Roos 1938, Ruin 1967, Ruth 1894, Sandelin, se Åkerhielm 2016, Sevon 1888, Sjöberg 2003, Stenberij 1967, Strömberg 1930, Tammelin 1885, Tavon 1962, Tirén 1886, Topelius 1974, Wallensteen 1984, Wiens 1965.

FRANKRIKE Baillet 1896, Bedoire 1893, Beraud 1893, Bernadotte 1898 och Bernadotte af Wisborg 1898, Blavier 1938, Boneau 1896, Borell 1943, Cadier 1893, Carbonnier 1963, Carré 1893, Chenon 1888, d'Aubigné 1888, ?de Brun 1927, de Maré 1982, de Merle 1896, De Rogier 1892, de Verdier 2007, Estelle 1982, Fineman 1938, Giron 1950, La Roche 1908, Laurent 1980, Masreliez 1943, Matton 1936, Mauroy 1963, Meunier 1896, Morgny, Mornie 2016 (namnlinjen), Peyron 1893, Poignant 1930, Pousette 1974, Schander 1980, Signeul 1943, Taraval 1893, Tiquet 1896, ?Toutin 1891.

GREKLAND Fioretos 2016.

IRAN Esmailzadeh 2014, Seddigh 2014.

IRLAND Keiller 1967.

ITALIEN Paravicino 1893, Petrini 1974, Stäck 1930.

LETTLAND Ahnfelt 1974, Carlbrecht 1894, Dravins 2014, Helling 1889, Köhler 2010.

LIBANON Azar 2014, Fares 2016.

LITAUEN Einhorn 2003, Unfrau 1894.

NEDERLÄNDERNA Alnoor 1893, de Champs 1927, ?Dehio 1963, de Broen 1896, de Falck 1893, de Gomsez 1908, de Joungé 1965, de Vylder 1992, ?Dress 1896, Elmers 1896, Frumerie 1943, ?Gemmich 1893, ?Groen 1893, ?Groth 1886, von Hamm 1917, Hidding 1896, Hierzèel 1892, von Horn 1920–21, Hoving 1943, Hummel 1887 och Hummel-Gumælius 1963, Indebetou 1989, Kallerman 1919, Kruse 1984, ?Leche³⁷⁵ 1976, Lennartson 1965, Levertin 1936, Magnuson 2014 (biologiska fädernelinjen von Lantingshausen, tidigare von Lanting), Meitens 1896, Palm 1889 och Palme 1989, Pyhllson 1886, Seth 1965, Standaert 1896, Starbus 1896, ?Suell 1894, Zander 1930, Åkerhielm 2016.

³⁷³ SBL 26 (1989), s 362.

³⁷⁴ Matthias Marci var troligen född på Åland, enligt SBL 25 (1985–87), s 257.

³⁷⁵ SBL 22 (1977–79), s 411.

NORGE Ameln 1950, Berg 1889, Brag 1938, Bratt 2010, Bruun 2010, Gedda 1962, Gram³⁷⁶ 1930, Haslum 2010, Holst 1978, Jödahl 1984, Krogh 1978, Sanne 1938.

POLEN Adelson 1982, Andersch 2012, Fürst 2000, Hesse 1980, Lange 2012, Löfgren³⁷⁷ 1894, Petersen³⁷⁸ 1893, Rappaport 2014, Rubenson 1938, Sahlin³⁷⁹ 1962, Sturzenbecker 1950.

PORTUGAL Heyman 1938, Levin³⁸⁰ 1965.

RYSSLAND de Croll 1896, Franzén 1891, Grönlund 1938, Lampa 1894, Pereswetoff-Morath 2000, Priklonsky 1943, Wavrinsky 1936.

SCHWEIZ Berndes 1938, Girolla 1896, Sterky 1978.

SPANIEN ?Francke 1967.

STORBRIANNIEN Alrutz 1930, Andersen 1896, Barclay 1967, Broomé 1887, Bursie 1967, Carrick 2012, Cassel 1914, Dickson 2010, Feif 1898 och Gjörowell³⁸¹ 1898, Gahn 1930, Gibson 1950, Graham 1978, Hain 1978, Helleday 1982, Hollingworth 1938, Horney 1886, von Johnstone 1930, Kajerdt 1982, Key 1967, Lejman 1980, Londicer 1889, Lyon 1938, Mackeij 1894, Mesterton 1892, Murray 1930, Nonnen 1887, Ouchterlony de Kellie 1936, Owen 1891, Paterson 1976, Petre 1893, Radou 1894, Rant 1908, Robsahm 1889, Seaton 1938, Spalding 1905, Stickler 1936, Tarras 1962, Thorburn 1962, Tottie 2000, Wallis 1930, Watz (tidigare Watson) 2007.

TJECKIEN Eichhorn 1888, Giöbel 1962, Meitner 2014, Reichenberg 2007, von Zweigbergk 1930.

TURKIET Baksi 2018, Gyllensporre 2003, Kallifatides 2003.

TYSKLAND Abramson 1978, Adolph(i) 1896, Ahlborn 1930, Alexanderson 1978, Allmacher 1893, Alten Eck 1893, Ambrosius 1887, Apiarie 1894, Arrhenius 1888, Atmer 1982, Bachman 2010, Bæhrendtz 1980, Beermann 1889, Beetz von Beetzen 1918, Behm 1938, Beijer 1938, Bellman 1893, Benckert 1938, Benedicks 1936, Berencreutz³⁸² 1885, Bergström 1887, Bergström 2014 (biologiska fädernelinjen Milde), Berleman 1896, Berlin 1930, Berwald 1962, Beselin 1938, Beskow 1995, Beyer 1938, Biesert 1920–21, Bissmarck 1930, Blum 1974, Blödistel 1896, Bohnsack 1890, Bohnstedt 1930, Boltenhagen 1896, Bonnier 1980, von Bornstedt 1930, Braconier 1943, Brandel 1893, Brandt 1930, Bredenberg 1888, Bre(h)mer

³⁷⁶ SBL 17 (1969), s 214.

³⁷⁷ Anders Simonsson var son till en handelsman i Danzig (Gdańsk), enligt Elgenstierna, V (1930), s 102a.

³⁷⁸ Volter Petersen uppges härstamma från Stettin, enligt Elgenstierna, V (1930), s 681a.

³⁷⁹ Släktleden från Anders Sahlin till dennes farfars far Casparus Salinus, aktuarie och notarius publicus i Marienburg (nu Malbork), d trol 1621/22, framgår i SBL 31 (2002), s 260.

³⁸⁰ SBL 22 (1979), s 654.

³⁸¹ Enligt SBL 17 (1967–69), s 144, var Carl Christoffer Gjörowell, f 1731, utomäktenskaplig son till Christoffer Ehrensparre (före adlandet 1719 Feif).

³⁸² Gustaf Ber(g)ling var naturlig son till friherre Gustaf Adolf von der Osten genannt Sacken (vilken ätt är känd från 1176 i stiftet Paderborn i Nedersachsen), enligt Gustaf Elgenstierna: Den introducerade svenska adelns ättartavlor, I (1925), s 309.

2012, Brehmer 1938, Bretzner 1927, von Brobergen 1905, Brusewitz 1974, Bruyn 1896, Buchholtz 1896, Bucht 1887, von der Burg 1930, Bätelsson 2010, Böttiger 2007, ?Cahman 1896, Calissendorff 1984, Calms 1892, Carell 2012, Cleve 2014, Døvel 1980, Danckwardt 1893, Danielsen 1963, Dargeman 1896, Daurer 1893, de Cordes 1905, Dieden 1992, Ditzinger 1980, Düben 1896, Dymling 1943, Dyrssen 2007, Eberstein 2012 m tillägg 2016, von Eckermann 1919, Ehinger 1978, Eiserman 1982, Ekholm 1908, Elliot 1963, Embrich, Emmerich 1893, Engelhart 1889, Erdmann 1980, Erici 2000, Evers 1995, Ewert 1980, Faltz 1896, Fehman 1890, von Feilitzen 1920–21, Feldreich 2007, Feychting 1930, Fischer 1890, Fischer³⁸³ 1896, Flensburg 1943, Folcker 1927, Franck 1888, Frankenfeldt 1894, von Friesen 1938, Fritsch 1943, Frunck 1919,³⁸⁴ Fürstenberg 1930, Galler 1893, Geijer 1995, Geisler 1891, Gemmel 1943, Gentzschein 1918, Gernandt 1976, Gierow 1943, Giertz 1938, Giese 1919, Glosemeyer 1927, Goldkuhl 1936, Gottlieb 1980, Graf 1886, Grapengiesser 1938, Grauers 1992, Grevesmühl 1982 och Grevesmöhlen 1898, Grill³⁸⁵ 1930, Gülich 1962, Gödecke 1930, Hæffner 1930, Hagemann 1962, Hahr 1943, Hallberg 1980, Hansen 1896, Hansen 1936 (dåv. Danmark), Hartmann 1967, Hauffman 1950, Haupt 1896, Hauschildt 1950, Haverman 1886, Hay 1943, Hebbe 2003, Heckscher 2018, Hector 1978, Heijl 1938, Heilborn 1930, Heimbürger 1995, Heitmüller 1908, Hellmann 1919, Hennig 1936, Henschen 1984, Herlitz 1982, Herpel 1896, Hesse 1976, Hessler 2012, Heyden 1962, Hiessleiter 1893, Hintze 1976, Hirsch 1992, Hobe 1896, Hoff 1896, Hoffler 1892, Hoffman 1893, Hoffmann 1889, Holstein-Gottorp 1890, Holtermann 2018, von Homeyer 1938, Hoppe 1989, Hoppenstedt 1894, Horleman 1896, Hubendick 1943, Huldborg 1886, Hülphers 1889, Höjer 1950, Iacobi 1919, Irgens 2007, Jancke 1908, Jansson 2010, Jentzen 1980, Josephson 1995, Jung 1976, Kaijser 1982, Kalckberner 1905, Kammecker 1892, Kamph 1938, Kempe 1974, Kempff 1967, Klingenberg 1908, Klinghammer 1930, Klockhoff 1919, Kloow 1982, Klynder 1894, Koch 1962, Kohl 1896, Kolthoff 1982, Koschell 1889, Kræpelien 1938, Kramer 1887, Kreuger 1967, Kromnow 1967, Kruckenberg 1927, Krumlinde 1938, Krüger 1889, Küsel 1890, Köhler 1930 m tillägg 2016, Kökeritz 1938, Lamm 1936, Lannge 1938, Leffler 1950, Leffler 1950, Leissner 1978, Lemchen 1930, Lemke 1930, Lemmens 1896, Leth 1963, Lexow 1893, Lewenhagen 1919, Lieberath 1930, Lilo 1896, Looft 1962, Luhr 1943, Lünig 1930, Löwegren 1892, Mæchel 1927, Magnus 1980, Malmsten 1978, Marcus 1938, Matthiesen 1936, Mebius 1984, von Mehlen 1908, Meijer 1891, Meijer 1893, Meister 1927, Meurman 1898, Meyerhöffer

³⁸³ Jfr ingressen till Fischer, SSK 1943.

³⁸⁴ Simon Frunck uppger sig själv komma från Hessen, se Sven Ljung: Skultuna bruks historia, 2:1, s 26. Meddelat av Michael Lundholm 2012-04-14.

³⁸⁵ Fabeln om att släkten Grill skulle härstamma från en italiensk adlig ätt återfinns ännu i denna årgång. Ehuru borgerlig, så kalenderförs släkten Grill i Kalender över Ointroducerad adels förening (se denna).

1936, Michaelson 1920–21, Minten 1898, Molitor 1896, Moll³⁸⁶ 1936, Momma 1894, Müller 1896, Münchenberg 1905, Müntzing 1980, Möller 1893, Möller 2010, von Nandelstadh³⁸⁷ 1885, Nathhorst, Nathorst och Nathurst 2014, Naumann 1927, Neijber 1938, Nettelblatt 1938, Neubauer 1889, Nisser 2003, Ohly 1965, Olbers 1982, Oldenburg 1930, Ossbahr³⁸⁸ 1982, Osterman 1978, Ostwald 1950, Pagels 1892, Pahl 1896, Pasch 1896, Pasch 1896, Pastoor 1893, Paul 1894, Pauli 1893, Pegelow 1927, Perner 1989, Peters 1892, Pfalz-Zweibrücken 1890, Pfeffer 1888, Philip 1930, Philipson 1967, Piehl 1989, Piltz 1984, Plagemann 1888, Planck 1962, von Platen 1886, Polchow 1896, Polhammar 2010, Precht 1896, von Proschwitz 1938, Pålman 1938, Quensel 1950, Rabe 1936, Ræder 1995, Rahmn 1930, Rathsmann 1943, Regensdorff 1896, Reincke 1893, Rettig 1943, Reuszner 1978, Richert 1963, Rietz 1915–16, Roempke 1965, Rosenberg 1886, Rubarth 1982, Ruben 1967, Rudling 1965, Ruhe 1963, Rydin 2010, Röhss 1898, Sachs (fr Berlin) 2012, Sachs (fr Sachsen-Meiningen) 1967, Sager 1943, Saloman 1889, Sandberg 2012, Sasse 2000, Saxeby 2010, Scharenberg 1893, Scharp 2003, Scheele 2014, Scheutz 1886, Scheutz 1930, Schiebler 1896, Schilling 1908, Schlegel 1885, von Schmalensee 1950, Schméer 1890, Schmidt 1893, Schneider 1967, Schröder 1892, Schröder 1896, Schubert 1950 och Schubert 1965, Schultheis 1950, Schumburg 1943, Schütz 1885, Schönbeck 1967, Schönherr 1891, Schönman 1893, Schönmeyr 1938, Sebardt 1943, Siefert 1891, Siegbahn 2014, Sjunnesson 1908, Smerling 1936, von Sneidern 1950, Sohm 1896, Speet 1905, Stangenberg 1980, Stavenow 1943, Steinhausen 1905, Stenfelt 1927, Stenhagen 1898, Stiegler 1896, Strauss 1936, Strehlenert 1943, Stridbeck 1943, Strokirk 2000, Suwe 1978, von Sydow 1930, Säve 1930, Tesdorpf 1936, Timm 1927, Tode 1965, Trahn 1892, Trampe 1886, Trotzig 1963, Ulrich 1967, Wahren 1976, Valentin 1919, Warburg 1938, Warmholtz 1893, Wehtje 1992, Weinberg 1943, Weinberg 1943, Wendel och de Wendel 1936, Wendt 1930, Werner 1908, Weschau 1896, Wibling 1992, Wilkens 1984, Willerding 1889, Viroulet (se Viroulet-Fagerström 1950), Vogel 1976, Voigtlander 2016, Wohlfahrt 1992, Wolff 1930, Wollert 1938, Wollgast 1894, Wullff 1950, Zachau 1930, Zachrisson 2012 (troligen), Zadig 1936, von Zeipel 1992, Zickerman(n) 1989, Ziegler 1886, Zielfelt 1965, Ziervogel 1888, Yngström 1889.

UNGERN Engelhardt 1896, Isoz 1967, Taikon 2003.

ÖSTERRIKE von Baumgarten 1886, von Braun 1885, Camitz 1963, Meyer 1889, Neumüller 1982, Peterson 1889, Pfannenstill och Pfannenstiel 1930, Weijlding 1950, Zerl 1888.

³⁸⁶ SBL 25 (1987).

³⁸⁷ Ätten härstammar från staden Nandlstadt i Bayern på 1500-talet, enligt Finlands ridderskaps och adels kalender 2004, s 314.

³⁸⁸ Jfr SBL 28 (1994), s 399.

MÖDERNESLÄKTER

ÅNGERMANLAND

Nänsjö Bondhustrun Gertrud i Nänsjö, levde 1562 – Stormors i Dalom
mödernesläkt 2018 (mtDNA-haplogrupp H11b1 > T16367C > C14142T).